

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74
(info-bandje)

Pastoor Frank As

tel: 073 551 22 15

Bij spoedgevallen

06 52 15 18 65

Pastoraal werkster: Marlies Beij; Pastorie Schijndel tel: 073 549 22 15

e-mail: h.beijevers@upcmail.nl Tel. Privé 0413-477972; 06 30 09 05 27

Kerkcoördinator Gemonde: Francine van Oirschot

tel: 073 551 39 11

Koster: M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur

Liturgisch avondgebed/vesper dinsdag 19.00 uur.

Kerkbestuur:

Voorzitter: Pastoor Frank As,

tel: 073 551 22 15

Vice-voorzitter: Ton van Houtum, Mon Plaisir 7,

tel: 073 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30,

tel :073 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Bestuurslid: Joke van de Sande

tel:073 551 37 81

Bestuurslid: Bart Schellekens

tel:073 689 47 82

Bestuurslid: Emanuel van der Schoot

tel:073 551 28 48

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54,

tel:073 551 57 39,

e-mail: lianbolwerk@home.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13,

tel:073 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7,

tel:073 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks 26 oktober 2012 Kopij inleveren t/m **zondag 14 oktober** 2012.

Redactievergadering maandag 15 oktober . Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden. Bij voorkeur **als bijlage per email (Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms /11))** De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

DE NIEUWE PAROCHIE

Woensdag 22 augustus was er een bijeenkomst in de 'De Vink' in Schijndel waar het bisdom uiteenzette wat de toekomst is van de Kerk. De cijfers zijn indrukwekkend. In de zestiger jaren ging ongeveer per weekeinde in Nederland vier miljoen mensen naar de kerk. Nu nog ongeveer 400.000. Hoe ziet de kerk er over 10 jaar uit? Dat was de centrale vraag. We bezitten veel grote en ook mooie kerkgebouwen, maar voor het aantal mensen dat naar de kerk gaat, zijn de kerkgebouwen te groot en het aantal te veel. Het is pijnlijk duidelijk geworden dat een aantal kerkgebouwen gesloten moeten worden. "Als we nu niet ingrijpen hebben we straks helemaal niets meer over", dat is de boodschap van het bisdom aan de parochies. Een kerk sluiten is bijzonder pijnlijk, omdat in een kerkgebouw je hart ligt. Het is een plaats waar God en mensen samenkomen, in vreugde en verdriet, in dankbaarheid en in smeking. Het is daarom een plek met veel kostbare herinneringen. Maar we staan voor het feit dat we veel kerkgebouwen hebben voor een klein groep mensen en dat houdt geen enkele instelling vol. Maar we hebben geloof. Daarom: Blijf bidden en blijf de Eucharistie vieren. Christus laat zijn kerk niet alleen. Waar twee of meer in mijn Naam samen zijn, daar ben ik hun midden. Maar meer nog: Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem. Als door het sluiten van een kerkgebouw mensen zouden zeggen: "Dan zien ze mij niet meer in de kerk", getuigt dat niet van echt geloof in Christus en in zijn woord. Mensen die geloven, blijven naar kerk gaan, ook al moeten ze iets verder, want niets kan hen scheiden van de liefde van God die is in Jezus Christus. Laten we ons herinneren het woord van Jezus tot de honderdman wier dochter gestorven was, en de mensen zeiden: "Valt de meester niet lastig", en dat Jezus zegt: "Blijft geloven". Door dat geloof van die honderdman deed Jezus zijn dochter weer opstaan. Alleen door te geloven, groeit men in geloof. Juist nu in onze tijd geldt: Blijft geloven, blijft bidden, blijft de Eucharistie vieren, daarin ligt onze redding en de redding voor onze Kerk en voor ons land.

F.M. As, pastoor

LOURDESREIS

Met de Nieuwe Parochie naar Lourdes van 14-20 oktober 2012

De Lourdesgroep Schijndel, Sint-Oedenrode Den Dungen e.o. organiseert voor de nieuw te vormen parochie van Sint-Michiëlgestel, Schijndel, Den Dungen en Gemonde een bedevaart naar Lourdes. Pastoor van Beurden uit Den Dungen en diaken Mari van der Heijden uit Schijndel gaan mee als geestelijke leiding.

Deze reis is mede bedoeld voor mensen met een beperking.

In Lourdes brengen we dagelijks een bezoek aan het heiligdom, de grot waar Maria verschenen is. Natuurlijk nemen we deel aan de internationale Hoogmis, aan de altijd indrukwekkende Sacramentsprocessie en 's avonds de lichtprocessie met het Rozenkransgebed. Ook wordt de kruisweg gebeden en is er een bijzondere viering met de zegening van de zieken door handoplegging.

Aanmeldingsformulieren voor deze Nieuwe-parochiebedevaart liggen achter in de kerk of u kunt er een afhalen op het secretariaat van onze parochie.

Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Tinie Vriens, de secretaresse van de Michaëlparochie. Voor meer informatie kunt u ook raadplegen www.vnbreizen.nl.

11 OKTOBER 2012

OPENING JAAR VAN HET GELOOF

50 Jaar geleden werd op 11 oktober het Tweede Vaticaans concilie geopend door de Zalige paus Johannes XXIII. Paus Benedictus heeft het komende jaar vanaf 11 oktober tot en met 24 november 2013, het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, uit geroepen tot "Het Jaar van het geloof".

De paus nodigt ons uit om in dit jaar: 'De gave van ons geloof te delen met anderen, die de Heer nog niet kennen en niet weten dat "de deur van het geloof " (Hand. 14:27) altijd voor hen openstaat'. De paus

verlangt met dit jaar boven alles 'mensen uit hun woestijn te leiden, naar de plaats van het leven, naar vriendschap met de Zoon van God, naar Degene die ons het leven geeft, en leven in overvloed."

Wat betekent het Jaar van het Geloof voor ons? De Heilige Vader schrijft ons daarover in zijn Apostolische Brief 'Portafidei'. De belangrijkste aspecten zijn dat alle gelovigen, wereldwijd,

- de schoonheid en de centrale plaats van het geloof herinneren
- de vreugde en het enthousiasme van de nieuwe ontmoeting met Jezus Christus te leven, Hem te leren kennen als de intieme vriend van het hart.
- te groeien in het juiste begrip van het Tweede Vaticaans Concilie
- in iedere gelovige het verlangen te wekken om het geloof ten volle en met hernieuwde overtuiging, met vertrouwen en hoop, te belijden.

Het bisdom van 's-Hertogenbosch sluit zich aan bij het 'Jaar van het Geloof'. Het Jaar van het Geloof wordt geopend met een pontificale Eucharistieviering op donderdag 11 oktober in de Sint-Janskathedraal om 19.00 uur. Het speciaal voor het Jaar van het Geloof samengestelde misformulier voor de evangelisering wordt gevolgd. Iedereen die mee wil vieren is van harte uitgenodigd.

De H. Augustinus zegt: "Geloven is het besluit nemen om met de Heer te zijn, om met Hem te leven", en "Alleen door te geloven, groeit het geloof en wordt het sterker". Moge dit jaar ons helpen om te groeien in het geloof, in de liefde en de vriendschap voor Jezus Christus.

Begroetingen in de Liturgie: De Heer zij met u

De eredienst is een ontmoeting tussen God en mens. God richt Zijn Woord tot de mens en schenkt hem Zijn genade. De mens uit zijn dankbaarheid daarvoor en komt met zijn noden en verlangens naar God toe. De dialoog tussen God en mens is er een van zegening: Hij zegent (begenadigt) ons en wij zegenen (eren) Hem. Het dialogale karakter van de liturgie komt onder andere in de liturgische begroetingen tot uitdrukking.

'De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen', is wel de

bekendste begroeting waarmee de mis begint. Paulus gebruikt deze woorden in zijn tweede brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 13, vers 13) als afscheidsgroet. Maar deze trinitaire formule is aan het begin van de viering prima op haar plaats. Zij neemt ons namelijk mee in waar het in de Eucharistie om gaat: de ontmoeting met de drie-ene God in het kruisoffer van Christus, waardoor we Gods liefde ontvangen en tot gemeenschap gebracht worden.

Een andere begroeting die gebruikt kan worden, komt uit de brief aan de Romeinen (1,7): 'Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.' Ook kan de priester eenvoudigweg zeggen: 'De Heer zij met u.' Die groet is ontleend aan het boek Rechters (6,12) en komt op meerdere plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament terug. De bisschop begroet zijn kudde zoals de verrezen Heer Zijn leerlingen groette op Paasmorgen: 'Vrede zij u.' (Johannes 20,20)

Bij al deze verschillende begroetings-woorden gaat het niet om een menselijk onderonsje tussen celebrant en gelovige gemeenschap. Na het kruisteken 'geeft de priester door de begroeting aan de samengekomen gemeenschap te kennen dat de Heer tegenwoordig is. Door deze begroeting en het antwoord van volk komt het mysterie van de vergaderde Kerk tot uiting', aldus nummer 50 van de inleiding op het altaarmissaal. Het antwoord 'En met uw geest' duidt op de bijzondere kracht van de heilige Geest die de gewijde bedienaar in staat stelt zijn dienstwerk in de liturgie te verrichten. In de liturgische groet is het de Heer zelf die Zijn mensen begroet. Daarom gebruikt de priester daarvoor woorden uit de Bijbel, het Woord van God zelf.

De groet 'De Heer zij met u' horen we gedurende de mis vaker: voor het evangelie en aan het begin van het eucharistisch gebed. Deze begroeting vormt de inleiding op de hoogtepunten van zowel de Liturgie van het Woord als de Eucharistische Liturgie en maakt ons ervan bewust dat de Heer hier is en zelf spreekt en handelt. Ook als opmaat van de slotzegen waarmee we de wereld worden ingezonden, doet de Heer ons de belofte dat Hij altijd met ons wil zijn.

PAROCHIEKRONIEKEN

Jubilea

25 aug. 50 jaar huwelijk Martien en Riek Bressers-v.Abeelen

Overleden

28 juni	Nolda Essens-Klomp	85 jaar
7 juli	Jan Schellekens	84 jaar
10 juli	Doortje van Oirschot-van Hal	84 jaar
22 juli	Corrie van Boxtel-van den Braak	83 jaar
24 juli	An Beekmans-Versantvoort	84 jaar
25 juli	Annie van de Langenberg-Vulders	88 jaar
30 juli	Thea Verhoeven-Rozeboom	57 jaar
21 aug.	Meindert Dijkstra	67 jaar

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Donderdag 13 september om 10.30 uur Woord- en gebedsviering voor zieken en hoogbejaarden.

Vrijdag 14 september om 13.30 u. huwelijksviering van Loes Martens en Lorenz Beekmans.

Vrijdagavond 14 september om 19.00 uur eucharistieviering b.g.v. de avond voor vrijwilligers in de parochie.

24^e zondag door het jaar.

Zaterdag 15 september om 19.00 u. viering voor klein en groot.
Thema: Sint Lambertusfeest.

Zondag 16 september om 9.00 uur processie naar de kapel van Sint Lambertus op De Hogert met de gilden en de mensen die graag mee willen lopen.

Om 10.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Na de viering in de pastorietuin koffie /thee.

Dinsdag 18 september om 19.00 uur Vespers.

25^e zondag door het jaar.

Zaterdag 22 september om 19.00 uur eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 25 september om 19.00 uur Vespers.

Dinsdag 25 september om 19.30 uur vergadering van de P.P.R.

Zaterdag 29 september om 16.00 uur doopviering van Lucas Klomp.

26^e zondag door het jaar.

Zaterdag 29 september om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 2 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje, daarna Vespers.

Donderdag 4 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

27^e zondag door het jaar.

Zaterdag 6 oktober om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 9 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje, daarna Vespers.

Donderdag 11 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

28^e zondag door het jaar.

Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur viering voor klein en groot.

Thema: Wereldmissiedag.

Kopij voor het volgend nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zondag 14 oktober.

Maandag 15 oktober om 19.30 uur redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 16 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje, daarna Vespers.

Donderdag 18 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

29^e zondag door het jaar.

Zaterdag 20 oktober om 19.00 uur eucharistieviering met samenzang.

Maandag 22 oktober om 19.00 uur een Woord- en gebedsviering t.g.v. de Moederdagviering van de K.V.O.

Dinsdag 23 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje, daarna Vespers.

Donderdag 25 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

30^e zondag door het jaar. Viering Allerheiligen.

Zaterdag 27 oktober om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Op zaterdag 27 oktober en op zondag 28 oktober worden er schalen met wijwater en palmtakjes op beide kerkhoven geplaatst zodat iedereen gelegenheid heeft om de graven te zegenen.

Dinsdag 30 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje, daarna Vespers.

Om 19.30 uur vergadering van kerkbestuur, P.P.R., P.C.I. en leden van het koor.

Woensdagmiddag 31 oktober om 14.30 uur eucharistieviering uit dankbaarheid van Toon van Pinxten en Dien van Pinxten- den Otter.

Vrijdagavond 2 november: Allerzielen.

Om 19.00 uur Allerzielenviering.

De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

De kruisjes worden uitgereikt aan de familie van de overledenen.

31^e zondag door het jaar.

Zaterdag 3 november om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Thema	Kopij aanleveren	Verschijningsdatum
Allerzielen	14 oktober	26 oktober
Kerstmis	2 december	14 december

TERUGZIEN IN DANKBAARHEID

Het zal niemand verbazen, dat in Baardwijk, waar we sinds de 4-de juli prettig wonen, elke dag wel over Gemonde wordt gesproken. Over de hartelijkheid, die wij bij ons afscheid hebben mogen ontvangen. Over het geloofsleven, dat nog zo rijk aanwezig is bij de Gemondse mensen. Over de acht jaren, waarin we van nabij het wel en wee van de jongeren en van de wat ouderen mochten meebeleven. Over de mooie groep vrijwilligers, die de Sint Lambertusparochie een levendig aanzien geven en over de toekomst van de ons zo geliefde parochie. Wat we vooral tot uiting willen brengen is onze dankbaarheid voor de hartverwarmende 1-ste juli, waarop velen het behaagde om tezamen ons levendig geloof en weldadige aandacht

voor elkaar te vieren in en rondom de kerk. Vele malen dank daarvoor. De ontwikkelingen in de kerk en de samenleving vragen om mensen, die ergens voor gaan. Mogen allen, die dit lezen, gaan voor een maatschappij, waarin eenieder zich thuis mag voelen. Voor een parochiegemeenschap ook, die de vreugde van het geloof in alle eenvoud en oprechtheid uitstraalt. Weet u allen door God geliefd en bewandel de heilzame weg van het evangelie.

Alle goeds en Gods zegen.

Ria van de Veerdonk

Emerituspastoor Piet Goedhart

VERGEET DE MOOIE DAGEN NIET

Als je moe bent, als je overhoop ligt met je omgeving,
als je geen raad meer weet en je diep ongelukkig voelt,
denk dan even terug aan de mooie dagen dat je lachte
en danste, dat je tegen iedereen vriendelijk was,
als een kind zonder zorgen.

Vergeet de mooie dagen niet, als de horizon zover je
kunt kijken, donker blijft zonder een teken van licht,
als je hart vol verdriet is en misschien vol bitterheid,
als schijnbaar alle hoop, op nieuwe vreugde en geluk
verdwenen is, zoek dan in je herinnering de mooie dagen.

Vergeet de mooie dagen niet, niet de dagen dat alles goed was,
geen wolkje aan de hemel, toen er iemand was bij wie je
je thuis voelde, toen je enthousiast kon zijn over de blijde
mensen om je heen.

Vergeet de mooie dagen niet, want als je ze vergeet komen
ze nooit meer terug.

Neem jezelf helemaal in handen, vul je hoofd met blijde gedachten,
je hart met vergevingsgezindheid, tederheid en liefde,
en je mond met een lach en alles wordt nog mooier dan tevoren,
vergeet al je mooie dagen niet.

(Hilde)

VERSLETEN KNIEËN

De bejaarde dorpspastoor gaat naar de huisarts.

Als deze hen vraagt: "Wat kan ik voor u doen?", zegt de pastoor klagend: "Dokter, mijn knieën zijn zo pijnlijk en enorm stijf. Ze doen niet meer wat ik zou willen. Ik kan mijn werk niet meer doen, de mensen niet meer bezoeken, me niet meer richten tot de Heer". De dokter onderzoekt de knieën en zegt dan: "Mijnheer pastoor, maakt u zich geen zorgen. U krijgt van mij een zalfje, neem een paar dagen rust en u bent weer op de knieën".

Na een zware ingreep bespreken de opererende arts en zijn co-assistent de operatie. "Nou waarde collega", zegt de arts. "Dit was op het nippertje".

Co-assistent reageert: "Ja, als we deze patiënt nu niet hadden geopereerd had hij een ander leven gekregen"....

Aan het eind van de maandelijkse kerkbestuurvergadering laat de pastoor weten dat hij binnenkort met emiraat zal gaan. "Maar", zegt de pastoor tot troost; "jullie zouden een betere pastoor kunnen krijgen dan ik."

Waarop een van de leden antwoordt: "Dat hoeft niet zo te zijn, want de vorige pastoor zei precies hetzelfde bij zijn afscheid".

AFSCHEID

Op zondag 1 juli nam een volle kerk met Gemondse parochianen met een mooie viering afscheid van de laatste zondagsmis in onze eigen kerk. Nou ja er kan nog wel eens een mis zijn op zondag, bijv. voor een bijzondere gelegenheid. Hoewel de mis op 1 juli was, behalve de laatste mis, ook een bijzondere viering. Wij, de Gemondse parochianen namen hiermee afscheid van pastor Goedhart en Ria v.d. Veerdonk. Althans officieel, Ria werkt namelijk tot januari twee dagen in Gemonde en wat pastor Goedhart die zit nog met wel honderd draadjes met Gemonde verbonden. Ze zijn gewoon een eindje verderop gaan wonen. Maar ik durf gerust te zeggen, als de

auto van pastor Goedhart een paard en wagen was dan kon hij gewoon achterin gaan zitten met de opdracht Gemonde en het paard bracht hem van zelf hier. Maar dat vinden wij in Gemonde prima. Hij mag zo vaak terug komen als ie wil en Ria ook. Al zou het maar zijn voor de ommetjes. Nog even terugkomend op die zondag 1 juli, wat was het koor in vorm tijdens die mis met prachtige liederen, tenminste als ze boven de parochianen uit konden komen want die zongen uit volle borst mee. Burgemeester Pommer zat met zijn vrouw en met de ambtsketting om op de voorste rij. Dat viel aanvankelijk niet zo op maar toen hij naar het priesterkoor ging om een toespraak te gaan houden werd iedereen wakker. Ik denk de pastor wel het meest, want op het einde van zijn verhaal vertelde hij dat het de majesteit had behaagd pastor Goedhart te ridderen in de orde van Oranje Nassau. Denkt iemand in Gemonde dat de majesteit de pastor kent? Ik denk het niet. Het heeft de Gemonde parochianen bij monde van het kerkbestuur behaagd om hem een lintje op te spelden. Met alle respect voor de koningin.

Na afloop van de mis volgende nog een gezellige bijeenkomst in een zon overgoten pastorietaan voor alle belangstellenden. Zelfs het weer dat niet zo scheutig was de voorafgaande weken werkte mee. De fanfare blies een vrolijke noot en de beiden gilden waren met hun aanwezigheid een kleurrijke noot. Allemaal deden ze hun best om voor de pastoor en Ria een goede indruk achter te laten. Het was alles bij elkaar een mooie dag, we zullen deze twee mensen toch missen vooral bij de zondagse missen. En desse bedankt zen vur die skon achtjorredè zulle ze wel weten.

R.Schellekens

WIST U...

dat Lies Steegs na 35 jaar is gestopt met de voorbereidingen voor de kindernevendienst, gezinsvieringen en vieringen voor klein en groot. Zij wil iedereen hartelijk danken voor de hulp en steun die zij al die jaren daarbij gekregen heeft.

KINDERPAGINA

In de bijbel staan heel veel verhalen over en met dieren. Soms gaat het over echte dieren en soms is het een manier van uitbeelden. Bij Jezus is iedereen welkom. Jezus zorgt net als een herder voor zijn dieren. Hoeveel verschillen kun je vinden tussen deze twee plaatjes

Oplösungen inleveren in de brievenbus bij de pastorie met je naam en adres.



OKTOBER IS WERELDMISSIEMAAND

Dit jaar besteedt MISSIO Nederland aandacht aan de katholieke gelovigen in Senegal. Het eerste weekend van oktober (6 en 7 oktober) vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Op **Missiezondag 21 oktober** wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.

Stichting Lourdes Schijndel, St.Oedenrode en Den Dungen heeft dit jaar voor de 7^e maal het idee opgepakt om parochianen de mogelijkheid te bieden een reis naar Lourdes te maken per bus of trein. Dit jaar bevelen wij deze reis extra bij u aan als kennis-making met de nieuwe parochianen vanuit de nieuw te vormen parochie met Den Dungen, Gemonde en St.-Michielsgestel.

Als " Lourdesgroep Schijndel " sluiten we aan bij de bedevaart van de VNB, die gehouden wordt van 14 t/m 20 oktober 2012 als u per trein wilt reizen. En van 13 t/m 21 oktober, als u met de bus wilt reizen. De hele reis (behalve met de bus) kent medische, verpleegkundige en pastorale begeleiding. Deelname is mogelijk voor alle belangstellenden, ook voor hen die specifieke zorg, een beperking of medische begeleiding nodig hebben. Eigen Nederlandse vrijwilligers verlenen alle wenselijke zorg. In bijzondere situaties kan de VNB, op aanvraag van pelgrims, financieel tegemoet komen, als kosten een probleem vormen. Tijdens de reis naar en het verblijf in Lourdes, staan religie, beleving en ontmoeting centraal. Het hele programma is een afgewogen geheel. Geloofsbeleving, verdieping en ontspanning gaan hand in hand. Een mooie combinatie tijdens deze bijzondere reis. VNB is een officieel erkende bedevaartorganisatie. Alle moeite zal gedaan worden om u een onvergetelijke reis te bieden. Diaken Mari van der Heijden en Pastoor Chris van Beurden zullen tijdens deze reis de groep pastoraal begeleiden. U kunt bij VNB Nationale Bedevaarten een brochure bestellen: Tel: 073- 681.81.11 of e-mail: info@vnbreizen.nl of via de vrijwilligers van de Stichting Lourdeswerk Schijndel, Den Dungen, ST. Oedenrode via Christie van Dinther; telefoonnummer 073-5479172 of e-mailadres christie.vandinther@kpnmail.nl of via Dianne Timmermans; 06-19046829 of e-mailadres: diannetimmermans85@gmail.com.

We bevelen deze reis van harte bij u aan.

Als u in oktober gaat dan graag op het deelnameformulier vermelden: "LOURDESGROEP SCHIJNDEL".

Hopende velen te mogen begroeten,

Lourdeswerkgroep Schijndel, Sint-Oedenrode en Den Dungen.

DANKBETUIGING (1),

Een zee van bloemen

Een kerk vol mensen

Een dag die ons tot steun was.

Hartverwarmend was de belangstelling, het medeleven, uw brieven, condoleances, de troostende woorden en de vele bloemen.

Voor al deze blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

WILLY SCHELLEKENS

danken wij u hartelijk, het zal voor ons een grote steun en troost zijn in het verwerken van ons verdriet.

Anny Schellekens - Kreijveld
Kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING(2)

Aan allen, die tijdens het ziek zijn, het overlijden en de begrafenis van ons aller Thea.

THEA VERHOEVEN ROZEBOOM

hun liefdevolle belangstelling en steun aan ons hebben laten blijken, betuigen wij onze welgemeende dank.

Jullie warmte en medeleven zijn ons tot steun in deze droevige tijd. Door de grote belangstelling tijdens de uitvaartviering was het aantal herinneringskaarten spijtig genoeg niet toereikend. Diegenen die nog een herinneringskaart willen ontvangen kunnen een e-mail sturen naar wverhoeven@gmail.com.

Wim, Rutger en Arthur Verhoeven



NIET(S) WEGGOOIEN!!

Niet weggooien die historisch waardevolle foto's, films, brieven en documenten!

"Niet(s) weggooien!" zegt Heemkundevereniging Den Hogert. Willekeurige koppen uit kranten wijzen uit dat door bijvoorbeeld brand en waterschade veel documenten, zoals films en foto's, brieven e.d. en belangrijke voorwerpen, verloren gaan. Ook door een onzorgvuldig beheer of bij een verhuizing of het slopen van een woning raken mensen dergelijke documenten kwijt. En bij het opruimen van een zolder kan men historische 'juweeltjes' aantreffen! Daarom roept heemkundevereniging Den Hogert u op om oude foto's, films, belangrijke brieven en dergelijke stukken of andere spullen met een historische waarde voor Gemonde aan de heemkundevereniging ter beschikking te stellen. Wij kunnen foto's e.d. ook scannen, zodat u de originelen niet (lang) hoeft uit te lenen. Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar oude filmpjes over historische gebeurtenissen e.d. in ons dorp Gemonde. Die kunnen we dan tijdens openbare bijeenkomsten of na vergaderingen vertonen. Maar ook foto's, bij voorkeur met datum en beschrijving, willen wij graag aan onze verzameling van vele foto's toevoegen. In het bijzonder foto's en films die onze monumentale kerken in al hun luister tonen, zijn welkom. Archieven of documentatiecollecties van personen, families, groepen mensen, maar ook van (opgeheven) verenigingen en stichtingen, bedrijven enzovoorts, zijn voor onze vereniging van grote waarde, bij voorbeeld voor artikelen in ons jaarboek. Bij overdracht aan de heemkundevereniging wordt onder meer het eigendom en de openbaarheid besproken.

Kortom, gooi niets van waarde voor de historie van ons mooie dorp Gemonde! Praat eerst eens met iemand van heemkundeverening Den Hogert of kom op donderdagochtend naar de inloopochtend in archief in Datmunda.

Contact: hkg-archief@live.nl, Rikie Schellekens (073 - 6894782) of Jan Steenbergen (073 - 55 121 94).

DANKBETUIGING (3)

Wij willen op deze wijze iedereen bedanken voor hun aanwezigheid tijdens de viering, de felicitaties en de vele mooie woorden.

Een bijzonder woord van dank aan pastoor Goedhart, pastoraal werkster Marlies Beij, het Gemonds Gemengd Koor o.l.v. dirigent pastoor Frans Vrijdag, organist Tom van de Braak, trompettist Harm van Oss, en de kosters Leentje en Hendrik. Door jullie inzet en aanwezigheid is onze Gouden Huwelijksdag een geweldige en onvergetelijke dag geworden.

Martien en Riek Bressers van Abeelen.

UT KEPELLEKE.

Op d`n 15 augustus waar `t dan zo weit, op d`n dag van Maria Hemelvaart wier`t kepelleke mi ons Lief Vrouwke van het Groene Woud ingezegend. Efkes leek `t dur op dè Onze Lieve Heer `t zelf in wo j zegenen van boven af mi `n flinke bui, mar `t viel mee. Um zeuven uur gingen we urst naar de kerk vur `n skon mis. Wellie han d`r pas nog een gehad mi `t afscheid van pastor Goedhart en Ria v.d. Veerdonk mar die twee waren wir gewoon terug . Want zeker pastor Goedhart hi `n zaacht plekske in zen hart vur Maria en vur `t kepelleke. Hij en Bert Schellekens waren d`r ok over begonnen `n hil weltje gelejen. Monseigneur Hurkmans waar spicial vur disse gelegenheid naar Gimmende gekomen, daar waren wellie zeer vereerd mee. Wè de mis betreft `n mis mi drie hirren noemen de mensen un deftige mis, maar op d`n 15 augustus ston `t hil priesterkoor vol mi

gisteled, dè waar nie niks. En de gulds waren d`r ook allebei en d`n burgemister mi zen vrouw en verder zaat de kerk goed vol. Tjonge `t kos nie op. Nao afloop van die skon plechtighed trok `t hil spul naor `t kepelleke op d`n Besselaar. D`r kwaam `n koets vur gerejen mi twee perden d`r vur um Monseigneur Hurkmans en al zen aonwezige gistelek personeel te vervoeren en ok nog dn burgemister en zen vrouw. De perden kossen `t wel trekken mar de koets waar te klein. Gin nood pastor Goedhart ging wel mee op d`n bok zitten. Vur de koets liepen de twee Gulds mi tromgeroffel en bazuin geschal, daar wieren de mensen langs de route wel wakker van en achter de koets liep nog `nne hil berg volk mee. En dè allemaol vur `n klein mar heel skon kepelleke. Bè dè gebouwe aan gekommen wieren alle mensen verwelkomt d`r `t klingelen van `t klokske boven in het kepelleke, mar dè heurde gin man want de guld makte te veul laweit. Hil `t speul in en rontelum `t kepelleke ston mooi versierd mi bluumkes en fel brandende karskes. Daor haj Bert Schellekens vur gezurgd. Want die waar mar we gruts op dieje aovond al zal ie `t nie hendig toegeven. Hij vertelde in zenne toespraak hoe ie d`r zo toe gekommen waar um vur Gimmende zo`n gebouwe nir te laoten zetten en hij moch nog vur de zegening spicial kerskes aonsteken mi zen kleinkeinder. Toen dan nao verschillende aander toespraken dan eindelijk `t kapelleke de zegen kreeg van d`n bisschop zong iedereen nog mi veul passie enkele Marialiedjes. Ons Lief Vrouwke van `t Groene woud is zeker vereerd mi d`r neij kepelleke. Nao afloop han de genodigden d`r nog inne op gevat bè de Kei, want dè kepelleke is natuurlijk nie alleen dur Bert Schellekens gezet. Mar hoe dè gegaon is en dur wie za`k oe d`naandere keer vertellen, want dè is wir `n verhaal appart. In ieder geval wil ik nie vergeten de mensen te bedanken die financieel bè gedragen hebben vur dees gedoentje, bedankt wanne.

`t Ver-Gimmes-Geintje

HENDRIK KLOMP HARTELIJK DANK!

Vele jaren krijgt u ons parochieblad de 4 Gemalen in uw brievenbus. Bij de start van het parochieblad, pakweg 39 jaar geleden, werd het door de posteries, de vroegere PTT bezorgd. Maar om kostenbesparend te werken, de prijs van een postzegel was toen 70 cent en omgerekend naar de huidige tarieven 32 eurocent en voor ons mooie blad zullen de bezorgingskosten vele malen hoger hebben gelegen, was men overgegaan op bezorging door vrijwilligers. Dit liep in de beginperiode niet helemaal zoals gewenst en indertijd had pastoor Luijckx het idee om Hendrik Klomp postbezorger, die de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, te vragen om deze klus te klaren. Dat het een klus is, is zeker waar. Bij benadering op 900 adressen werd door Hendrik de 4 Gemalen bezorgd. In de eerste jaren 11 maal per jaar en dat werd later terug gebracht tot 7. De bezorggrondes waren ongeveer 40 kilometer lang. Ongerekend heeft hij pakweg 6480 kilometers gemaakt, Geheel belangeloos, zonder vergoeding voor nieuwe fietsbanden, heeft Hendrik door weer en wind zich vele jaren ingezet. Voor onze parochie blijft hij actief. Hendrik is hulpkoster, vrijwilliger op de dinsdagochtend en op gezette tijden verzorgt hij de collectes tijdens vieringen in de kerk. . Daarnaast wordt hij de wijkverdelers van de bezorgers van de 4 Gemalen. Hendrik heeft aangegeven om te stoppen en we zijn blij dat hij de nieuwe bezorggroep onder zijn hoede neemt. Probeer maar een brievenbus te vinden in een straat of buurt waar je niet bekend bent. Hoe is de kortste route van de Geelders naar de Genenberg? Zijn deskundigheid, kunnen en willen we niet missen . Vanaf deze plaats: "Hendrik; dank u wel voor u jaren lange inzet!".

Mutatief formulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen

Bovenstaande persoon of gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

bericht van geboorte van :

bericht van huwelijk van :

bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie, St. Lambertusweg 122.