

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax: 073 553 00 78

Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

*Zondag om 10.00 u.

*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail: pietgoedhart@hetnet.nl

Vice-voorzitter: T. v. Houtum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: lianbolwerk@home.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks 28 oktober

2010. Kopij inleveren t/m **zondag 1 oktober** 2010. Redactievergadering maandag 6 september. Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden.

Bij voorkeur **Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms 11)** per e-mail.

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

EEN OPROEP

Nu we na de vakantieperiode een nieuw en fris begin gaan maken met een periode, waarin we weer thuis zijn, mag in dit artikeltje een oproep klinken. Zo'n oproep dient kort en krachtig zijn. Ook zou eenieder erdoor aangesproken dienen te worden. Verbazingwekkend mag die niet zijn. Iets, wat jezelf zou kunnen bedenken, dien er in te schuilen. Zo'n oproep dient de goede stemming erin te houden en mensen om je heen blij te maken. Zelfs zou je mogen zeggen, dat de wereld er beter door zou worden, wanneer velen, die oproep als een opdracht zouden willen zien en het ook waarmaken. Kabinetten zoude gevormd kunnen worden en het respect onder het volk zou groot zijn. Die oproep hebben velen voor ons en ook nog in onze dagen beantwoord met de inzet van heel hun persoon en hebben hun ziel en zaligheid eraan gegeven. Levens zijn er voor op het spel gezet, vervolgingen zijn ervoor doorstaan, grote vreugde en diepgang werden eraan beleefd, kracht naar kruis werd eraan ontleend en uitgroei tot prachtige mensen, die weldoende rondgingen en nog in onze dagen rond gaan. Met die oproep gingen de eerste leerlingen van Jezus op pad om aan eenieder te verkondigen, dat God van hen houdt en dat eenieder, die geïnspireerd door die warmte van Gods nabijheid die liefde en aandacht een ander steeds gunt, het ware leven binnenstapt. De oproep, die ik aan het begin van een nieuw seizoen aan eenieder wil meegeven is: "wees een aantrekkelijke christen". Aantrekkelijk als christen ben je, wanneer je steeds het positieve in de ander ziet en je het beste met elk ander voor hebt. Aantrekkelijk als christen ben je, wanneer je je door God gekregen talenten inzet voor je leef- en geloofsgemeenschap. Aantrekkelijk als christen ben je, wanneer je het woordje: "geen tijd" niet in je vocabulaire voor komt. Aantrekkelijk als christen ben je, wanneer je van het parochieleven houdt en je de weg naar de kerk regelmatig vindt. Aantrekkelijk als christen ben je, wanneer je de liefde van God uitstraalt en je de weg van Jezus Christus welgemoed gaat. Het is zomaar een oproep, die ik mezelf en u allen meegeef: "Wees een aantrekkelijke christen". Ons dorp word er aantrekkelijker door.

WIST U DAT...

- + dat bloemen om bij de beeltenis van Maria te plaatsen, altijd welkom zijn.
- + dat in de pastorietuin een "kletsbenske" is geplaatst . Na onze vakantieweek werden we erdoor verrast. Dat er nu ook nog vijf kippen onze tuin bevolken, heeft ons nog meer verrast.
- + dat we grote bewondering hebben voor de honderd vrijwilligers en vrijwilligsters, die "Klein Gestel" ieder jaar tot een groot succes maken voor achthonderd kinderen.
- + dat er een grote pluim op de gildehoed van onze Gilde Sint Joris en Sint Catharina gestoken mag worden voor de prettige en vakbekwame manier waarop zij de Kringdag Dommelgroep organiseerde.
- + dat we hopen, dat de Gezelligheidsdag (16 september), de Vrijwilligersavond (17 september), de Dienst voor groot en Klein (18 september, met lampionnenoptocht) en de Sint Lambertusdagviering (19 september met onze Gilden en Processie van de Hogert naar onze kerk) bijzondere geloofsmomenten mogen zijn.
- + dat we onze Bond van Ouderen feliciteren met haar gouden jubileum.
- + dat we weleens denken, dat onze jeugd al oud aan het worden is. Al jaren was bij de jeugd de oma-fiets vertrouwd, nu rijden enkele jongeren al in een 45 kilometerautootje.
- + dat we blij zijn met de kiosk, die er prachtig bijstaat.
- + dat we uitzien naar een Mariakapel in het veld en dat we eenieder alle goeds en Gods zegen wensen.

OPBRENGST MIVA COLLECTE

Dankzij de grote opkomst bij de Gildenmis op zondag 29 augustus heeft de Miva collectie

Een mooi bedrag opgeleverd n.l € 439,95.

Onze dank hiervoor.

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop :

de ouders van

Rover en Voske de Vroom	St.Lambertusweg 111	Gemonde
Maik Verhoeven	Klueskens 10	Liempde

Overleden

28 juli	Rens van Vreede	11 jaar
---------	-----------------	---------

30 juli	Mark Heeren	47 jaar
---------	-------------	---------

SEPTEMBER, OKTOBER

Donderdag 9 september om 10.30 u. eucharistieviering b.g.v. het 50 jaar bestaan van de K.B.O.

Donderdag 9 september om 19.00 u. eucharistieviering.

24^e zondag door het jaar.

Zaterdag 11 september om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 12 september om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 12 september om 12.00 u. doopviering van Felice Keser.

Zondag 12 september, open Monumentendag, zal de kerk na de viering van 10.00 u. open zijn tot 16.00 u.

Dinsdag 14 september om 14.00 u. gouden huwelijksviering van Mies Hessels en An Hessels- Habraken.

Dinsdag 14 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 16 september om 10.30 u. eucharistieviering i.v.m.

gezelligheidsdag voor zieken en bejaarden m.m.v. Jeanne Verbeek.

Donderdag 16 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 17 september om 19.00 u. eucharistieviering b.g.v.

de avond voor vrijwilligers.

28^e zondag door het jaar.

Zaterdag 18 september om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Thema: Sint Lambertusfeest.

Na afloop van de viering is er een optocht met lampionnen naar de kapel op De Hogert.

Na een korte viering gaan we met de lampionnen terug naar de kerk waar voor de kinderen een verrassing uit de toren komt.

Zondag 19 september voettocht naar de kapel van Sint Lambertus.

Vertrek bij de kerk om 9.00 u.

Om 10.00 u. eucharistieviering m.m.v. gemengd koor en de Gilden.

Na afloop van de viering komt er een verrassing uit de toren en is er in de pastorietuin koffie / thee met cake.

Zondag 19 september om 14.00 u. doopviering van Maik Verhoeven.

Dinsdag 21 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 23 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Zaterdag 25 september om 11.30 u. gouden huwelijksviering van Jan Olislagers en Fien Olislagers- Schepens.

26^e zondag door het jaar.

Zaterdag 25 september om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 26 september om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 26 september om 12.00 u. doopviering van Deacon van der Aa.

Dinsdag 28 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 30 september om 19.00 u. eucharistieviering.

communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 1 oktober, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdagavond 1 oktober om 19.00 u. uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste.

27^e zondag door het jaar.

Zaterdag 2 oktober om 19.00 u. eucharistieviering.

Zondag 3 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 3 oktober om 12.00 u. doopviering van Nora Ambrose.

Dinsdag 5 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 5 oktober om 19.30 u. vergadering van de Parochiële Pastorale Raad.

Donderdag 7 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

28^e zondag door het jaar.

Zaterdag 9 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 10 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 10 oktober om 12.00 u. doopviering van Bastiaan Viguurs.

Dinsdag 12 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 14 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

29^e zondag door het jaar.

Zaterdag 16 oktober om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 17 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 17 oktober om 12.00 u. doopviering van Esmee van de Sande.

Kopij voor De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m **zondag 17 oktober.**

Maandag 18 oktober om 19.30 u. redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 19 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 19 oktober om 19.30 u. vergadering van kerkbestuur en Parochiële Pastorale Raad.

Donderdag 21 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Zaterdag 23 oktober om 16.00 u. doopviering van Marlene de Laat.

30^e zondag door het jaar.

Zaterdag 23 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 24 oktober om 20.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 24 oktober om 12.00 u. doopviering van Nikki Kastelijn.

Maandag 25 oktober om 19.00 u. Moederdagviering van de K.V.O.

Dinsdag 26 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 28 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

31^e zondag door het jaar.

Zaterdag 30 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 31 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor en m.m.v. de beide Gilden.

Zondagmiddag 31 oktober om 14.30 u. gebedsviering in de kerk, daarna gravenzegening op beide kerkhoven.

NIEUWS MARIAKAPEL

Hoe zit het met de nieuwe kapel zullen velen onder u zich wel eens afgevraagd hebben.

Na een hele tijd stilte is die vraag logisch.

Het ligt niet aan de stichting die destijds voor dit doel in het leven geroepen is. Ook niet aan de gemeente die alle medewerking hiervoor wil verlenen. Maar aan het feit dat we nog niet kunnen starten omdat het juridisch nog niet mogelijk is. Het bestemmingsplan Buitengebied moet namelijk herzien worden om de circa tien jaar en dat gebeurt nu juist rond deze tijd. Er is ons beloofd dat dit medio december rond kan zijn. Daarna kan het nog wel een tijdje duren maar we hebben goede hoop om in het voorjaar van 2011 te kunnen starten. Ondertussen is er niet stil gezeten. Er ligt al een altaarsteen voor de kapel klaar die uit de kapel komt van het oud St. Lidwina klooster te Schijndel ons destijds toegezegd door de Heemkunde van Schijndel. Ook zijn wij in bespreking over een aantal banken in de kapel. Maar het mooiste van alles zijn toch de glas in lood ramen die al klaarliggen om ingemetseld te worden. Deze ramen zijn destijds ontworpen door onze plaatsgenootje Tessie Toelen. Het curcus centrum Partis in St.M. Gestel heeft tijdens de curcus - glas in lood- voor de uitvoering van dit project gezorgd. Deze vier ramen hebben betrekking op de vier namen van de twee gilden in Gemonde. Verderzullen we blijven zorgen voor de materialen die in deze kapel zullen komen zodat we straks zo vlug mogelijk kunnen starten met de bouw . In 2011 willen we dan aan de Gemondse bevolking en omwonenden het resultaat laten zien. Aan ons ligt het in ieder geval niet.

Met vriendelijke groeten namens de stichting "Maria Gilde Kapel Gemonde."

R.Schellekens

HULPBISSCHOPPEN

We hebben er wat ongewoon lang op moeten wachten, maar in juli heeft paus Benedictus XVI twee hulpbisschoppen benoemd voor het bisdom 's-Hertogenbosch. Ons bisdom heeft geen rijke traditie met hulpbisschoppen. Uit de jongste tijd herinneren we ons Mgr. Bekkers, die hulpbisschop was van Mgr. Mutsaerts en later Mgr. Bluysen, die hulpbisschop was van Mgr. Bekkers.

Beide hulpbisschoppen zijn Brabanders. Mgr. Rob Mutsaerts is een Tilburger, geboren 22 mei 1958 en is familie van Mgr. W. Mutsaers, die van 1943 tot 1960 bisschop van Den Bosch was.

In 1993 is hij priester gewijd en was sindsdien werkzaam als parochiepriester in Eindhoven, Empel, Millingen en Kekeendom en in Heeze.

Mgr. Jan Liesen is geboren in Oosterhout op 17 september 1960. Na zijn priesteropleiding in Rolduc werd hij in 1984 priester gewijd voor het bisdom Roermond. Na twee jaar kapelaan te zijn, studeerde hij in Jerusalem en in Rome bijbelwetenschap en was sindsdien verbonden aan het seminarie van Rolduc. Ook doceerde hij aan de seminaries van Haarlem en Den Bosch.

Binnen de staf van het bisdom is een taakverdeling gemaakt. Voor Mgr. Mutsaerts ligt dat voornamelijk op het terrein van de nieuw te vormen parochies. Mgr. Liesen gaat zich bezig houden met onderwijs, categoriaal pastoraat (zieken- en verzorgingshuizen, religieuzen enz.) De bisschopswijding vindt plaats op zaterdag 18 september om 11.00 uur in de Sint Jan in Den Bosch.

Graag uw gebed voor de bisschoppen en Gods zegen op hun boeiende, maar ook moeilijke taak.

VERSCHEIJNINGSDATA DE 4 GEMALEN 2010

<u>Thema</u>	<u>Aanleveren</u>	<u>Verschiijnen</u>
Allerzielen Allerheiligen	18 oktober	28 oktober
Kerst	6 december	16 december

MEDEDELINGEN HET KERKBESTUUR EN PPR

iDOP.

De ontwikkeling en voortgang van de plannen m.b.t. het Integraal Dorps Ontwikkel Plan krijgen langzaam meer inhoud en vorm.

Hoe e.e.a. te verwezenlijken zal afhangen van de financiële ondersteuning vanuit de provincie en gemeente. Zo nu en dan is er wat te lezen in de dagbladen.

Daar de kerk, pastorie en pastorietuin een onderdeel kunnen zijn van de plannen zullen we dit proces nauwkeurig volgen. Er is in het KB besloten dat we open staan voor medewerking en meedenken in dit plan, zolang de ontwikkelingen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het dorp en de uitgangspunten terug komen in de plannen.

Daarbij is het wel erg belangrijk dat de kerk de kerk blijft met voldoende ruimte er om heen, zodat een bepaalde stilte is gewaarborgd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we u via de 4 Gemalen op de hoogte houden.

Nieuw te vormen parochie.

Zoals bekend mag worden verondersteld heeft het bisdom aangegeven om het aantal parochies terug te brengen. De eerste pilot parochies zijn reeds gevormd en zijn in een afrondende fase. Voor onze parochie is nog geen "startsein" gegeven. Zodra deze bekend is kan het proces beginnen om samen met St. Michielsgestel, Den Dungen en Schijndel een nieuwe parochie te vormen. Op dit moment vindt er al wel op kleine schaal overleg plaats. Vanuit het KB en de PPR is een brief naar het bisdom gestuurd met het verzoek om uiterlijk 1 januari 2012 te willen starten met dit proces. Nu zijn we als parochie nog "vitaal" om in een dergelijk proces ons "mannelijke" te staan om het geheel positief af te ronden.

Verwelkoming nieuwe parochianen

Het voornemen is om vanaf september nieuwe inwoners (parochianen) middels een brief te verwelkomen. Naast het hartelijk welkom en wat mededelingen willen we hen uitnodigen voor een gesprek en/of bezoek aan de kerk. Aanvullende ideeën zijn welkom bij de PPR en/of KB

Orgel

Al vele jaren wordt er gesproken over het orgel, de plek, de status etc. etc.

Het voornemen is om het orgel dit najaar te verplaatsen van voor in de kerk naar de plaats waar het thuis hoort; het oksaal. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook het groot onderhoud uitgevoerd. Een totale restauratie is gezien de hoge kosten niet mogelijk. Naast dit alles zal de kerk opnieuw ingericht worden. De plaats van de doopvont, Maria-altaar/kapel, koor en priesterkoor zal opnieuw bekeken moeten worden. Hierover zijn gesprekken met deskundigen van het bisdom gaande. Verder zal er een klein orgel aangeschaft moeten worden voor de ondersteuning van het koor.

Met deze aanpak krijgt de kerk een uitstraling die het verdient en een mooie plek om samen te zijn.

Begraafplaats De Hogert

De begraafplaats ligt er altijd netjes bij en wordt goed onderhouden door de vrijwilligers. De grafmonumenten en de indeling geven een bepaalde eenheid, gelijkheid en rust. Dit willen we graag zo houden. Echter krijgen we steeds vaker het verzoek om af te mogen wijken van het huidige recht opstaande kruis. Het KB heeft het voornemen om enige ruimte te geven aan deze ontwikkeling.

Dit betekent dat in de binnenring (op de vrijgekomen plaatsen) het alleen is toegestaan om het kruis te plaatsen, zoals het nu is. Hier verandert dus niets.

In de buitenring is een afwijking mogelijk. Nabestaanden doen een verzoek bij het KB met daarbij een ontwerp van hun grafmonument. Past het geheel in de lijn dan kan het KB toestemming verlenen.

Op deze manier hopen we de eenheid te bewaren zodat het een mooie waardige rustplaats kan zijn.

MISDIENAARSUITJE

Op zaterdag 10 juli hadden we ons misdienaarsuitje. Samen met Lies Steegs Ria en mijn moeder zijn we samen met 9 misdienaars naar Dippie Doe geweest. Het was heel warm en ik denk daarom ook niet druk. We hoefden nergens te wachten om ergens in te kunnen. We kregen broodjes en daarna friet met een snack. We zijn ook even naar Aqua Best geweest om af te koelen in het water. Het was erg leuk. Nog bedankt Groetjes Rob Groenendaal

JUBILEUM WERELDWINKEL BERLICUM

Op 16 oktober viert de Berlicumse Wereldwinkel zijn 40-jarig jubileum. Dit heuglijk feit verdient terecht een feestelijke viering!

De initiatiefnemers mogen niet onvermeld blijven: Gijs van Liempd en Mieke Wijgergangs.

Het begon in 1973 met een bakfiets, waarmee geld verdiend werd door rietsuiker uit de derde wereld te verkopen en oud papier en kleding in te zamelen. De boodschap van medemenselijkheid was oorspronkelijk ontleend aan de missie en de opbrengst was dan ook veelal bestemd voor missionarissen uit de eigen omgeving. In de toenmalige Durpsherd kreeg de winkel een plaatsje bovenaan de trap en een opbergkast in de kelder. Maar al snel kwam er verbetering: er kwam een nieuwe Durpsherd, jongeren met visie keken over landsgrenzen heen en een discussie- stuk uit die dagen vermeldt o.a. "Ons dagelijks brood, onze hele welvaart, zouden we met iedereen moeten willen delen. Daarom probeert de wereldwinkel wanverhoudingen aan te vallen, die een rechtvaardige taak- en inkomensverdeling in de wereld in de weg staan." De idealen zijn nog steeds groot, maar de jongeren zijn momenteel grotendeels met andere dingen bezig.

Toch heeft de winkel in die 40 jaar goed gefunctioneerd. De jaaropbrengst steeg van 15.200 *gulden*(!)in 1982 naar 37000 *euro's* in 2009. En in de kom van Sint-Michielsgestel kwam een dependance die ook alleen maar groeit. De huidige voorzitter, Willem van Geest, werd om zijn verdiensten voor de wereldwinkel geridderd. En ons initiatief om Sint-Michielsgestel tot een fairtradegemeente te maken is door de politiek opgepikt. Er wordt afgewacht, of dat gaat slagen!

Maar er zijn natuurlijk ook zorgen: de bemensing met vrijwilligers is wat eenzijdig. De maatschappij telt ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen. Dat zien we in de winkel niet terug, helaas.

Wie weet, brengt het feest daar verandering in. Er zijn 530 klanten uitgenodigd; 6 parochies belijden de boodschap van christelijke naastenliefde. Wie zou dan niet optimistisch zijn?!

Komt dat zien! Er is voor iedereen wat te halen.

NIEMAND KAN LUISTEREN NAAR TWEE BAZEN

Jezus zei tegen zijn vrienden: "Als je iemand kunt vertrouwen met kleine dingen, dan kun je hem ook vertrouwen met grote dingen. Maar als iemand met kleine dingen niet te vertrouwen is, is hij ook niet te vertrouwen met grote dingen." "En jullie? Als jullie al niet te vertrouwen te zijn met geld, hoe kan ik jullie dan vertrouwen met dingen die écht belangrijk zijn? Als jullie niet goed op de spullen van andere mensen passen, kunnen jullie dan wel goed op je eigen spullen passen?" "Er is niemand die kan luisteren naar twee bazen. Je zult goed werken voor de ene baas en voor de andere niets doen. Zo kun je ook niet van geld houden én van God houden." Geld is niet het belangrijkste in de wereld, zegt Jezus. Maar je moet er wel goed mee omgaan. Als je ook zuinig bent op de dingen die niet belangrijk zijn, dan kun je ook zuinig zijn op dingen die echt belangrijk zijn. Wat vind jij belangrijke dingen, dingen waar je zuinig op moet zijn?

(Dit is een vertelling van het verhaal in Lucas 16,1-13)

LUSTRUMUITVOERING "GIMMESE SMART!!"

Smartlappenkoor Gimmese Smart uit Gemonde presenteert op **vrijdag 21 en zaterdag 22 november 2010** haar lustrumoptreden. Het is een avondvullend programma en luidt: **"TIS NIE TE GELEUVE"** m.m.v. de band The Anywhere.

Lokatie: Zaal De Schuif , Dorpstraat 30, Gemonde.

Aanvang: 20.00 uur.

Entreekaarten à € 3,00 vanaf 15 oktober 2010 verkrijgbaar bij: Café-zaal De Schuif, IJzerwareenzaak Willy Schellekens, Tankstation Bart Schellekens te Gemonde.

Meer inlichtingen 073-5515430 of 0411-676323.

Namens Gimmese Smart.

Leo Verhagen , Akkerstraat 2, Gemonde.



THUIS... TOT HET EINDE .

Vrijwilligers Terminale Zorg 's-Hertogenbosch en omstreken is een organisatie met geschoolde vrijwilligers, die het mede mogelijk wil maken dat mensen de laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving kunnen doorbrengen. Thuis kunnen sterven wordt - als dit mogelijk is - nog steeds als de beste plaats gezien.

Vrijwilligers verlenen ondersteuning aan de ernstig zieke en de naasten/mantelzorgers, aanvullend op de professionele zorg.

In de praktijk wil dit zeggen, dat de vrijwilliger enkele uren bij de zieke blijft, zodat de naaste een paar uur voor zichzelf heeft, bijvoorbeeld voor een boodschap, familiebezoek, een kaartmiddag, sporten of net waar behoefte aan is. Natuurlijk kan de naaste ook gewoon thuisblijven en met andere dingen bezig zijn in en om het huis, gaan rusten, met de vrijwilliger een kopje koffie drinken en even samen de zorg voor de zieke hebben. Het aantal uren hulp per dag/week wordt in overleg met de zieke en de naasten vastgesteld. De hulp kan door de zieke zelf aangevraagd worden, maar ook door familie, buren of vrienden. De aanvraag voor extra ondersteuning gebeurt ook vaak door de thuiszorg of huisarts.

Als ernstig zieke mensen in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis verblijven kunnen zij in de laatste fase van het leven ook een beroep op de vrijwilligers doen.

Voor meer informatie of aanvraag van hulp kunt u contact opnemen met Margriet Jansen via telefoonnummer 06 - 22 66 3008.

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 's-Hertogenbosch e.o., Postbus 96,
5240 AB Rosmalen www.vrijwilligersterminalezorg.nl

PROMOTOUR DE MULLUKZUIPERTJES

Voor het carnaval van 2011 zijn we op zoek naar kinderen van de basisschool die mee willen doen met de prins en zijn gevolg. Daarvoor gaan we weer een promotour houden op basisschool Sint Lambertus. Oorspronkelijk werden alleen de kinderen uit groep acht gevraagd om deel te nemen, maar doordat er enkele jaren terug veel minder belangstelling was, zijn ook de kinderen uit groep 6 en 7 gevraagd. Intussen zijn velen weer enthousiast geworden voor het carnaval, waardoor we het afgelopen carnaval een groep van 26 kinderen hadden. Fantastisch veel. Om te voorkomen dat de groep te groot gaat worden, gaan we dit jaar de promotour in eerste instantie alleen in groep 8 en 7 houden. Aan de hand van de daaruit voortvloeiende belangstelling, wordt bekeken op groep 6 nog bezocht wordt.

De promotour willen we eind september houden, wanneer alle kinderen weer gewend zijn aan het naar school gaan. In 2011 is het 44 jaren geleden dat stichting Jeugd carnaval Mullukzuipertjes is opgericht. Op 11 maart 1967 is de handtekening gezet onder de oprichtingsakte van Stichting Jeugd carnaval De Mullukzuipertjes. Dat feit zal op 25 en 26 februari op gepaste wijze gevierd gaan worden. Er is een denktank in het leven geroepen die een programma uit gaat werken. Het programma zal bestaan uit activiteiten voor de gehele Gemonde bevolking. Zo wordt er in samenspraak met basisschool Sint Lambertus enkele lesprogramma's opgezet voor de onderbouw en bovenbouw. Deze worden op een feestelijke wijze afgesloten op vrijdag 25 februari middels een spellen en quizdag. Maar ook voor de oudere jeugd zal er een activiteit worden georganiseerd en die zal op de vrijdagavond plaats vinden. Hoe die ingevuld wordt houden we nu nog als verrassing.

Op de zaterdag staat er een receptie en een feestavond op het programma voor alle oud- prinsen (sessen), adjudanten, burgemeester, raadsleden, bestuursleden, vrijwilligers, buurtschappen en alle Gemondenaren. Naast deze activiteiten willen we ook nog van onze carnavaal krant een jubileumuitgave maken. Daarin willen we kijken of we de geschiedenis van de Mullukzuipertjes enigszins weer kunnen geven. Daar hebben wij uw hulp voor nodig! Wij zijn op zoek naar foto's, anekdotes e.d. van de prinsen en raad uit al die jaren. Wie kan ons daar

aan helpen? Heb je iets of denk je iets te hebben, duik in je oude schoenendoos een snor die foto's op. Stel ze aan ons beschikbaar, zodat wij ze kunnen gebruiken. Na afloop worden ze weer retour gezonden. Stuur een mailtje naar: mullukzuipertjes@gmail.com.

Dan krijg je enkele vragen per mail toegestuurd die je moet beantwoorden. Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons willen helpen om het een en ander mee te organiseren. Heb je interesse en tijd, bel ons dan even. Dus voor foto's, informatie of aanmelden als vrijwilliger meld je dan bij Christ Goossens, Sint Lambertusweg 8b, Gemonde, tel.nr. 073-5517298.



VRIMD VERHAAL

Zo net nao de vekantieted is de zin, "Wie verre reizen doet veel vrimds ontmoet," goed van toepaasing. Wellie, menne mens en ik waren nie ins zo weit van huis mar hurde wel `n vrimd verhaal. Hoewel zo vrimd nou ok wir nie. Luister.

Wellie zaten erres in `n drukke stad op `n druk terras te genieten van `n tas koffie en wè detter zo allemaol vurbè kwaam. Op `n gegeven ogenblik skoof bè ons `n aander stel aon um detter nerres anders gin plaats waar. Nao verloop van ted raken wellie mi zullie aon de praot en een van die vertelsel wil ik geire aon jullie weier vertellen.

De verhaal ging over unne ouwere mens bè zullie in `t durp die aalted hard gewerkt haj en zuinig geleefd en umdè hij es innigst keind van zen vadder ok nogal wè mee gekregen hai vruger, hattie op zeker moment `n afgetobt lijf en unne skonne bult geld. En dieje rijke, erme sloeber trouwde op zen vèf en zeuventigste nog mi `n jong metje van veuron in de twintig. Niemand wies hoe ie d`r aongekommen waar want hij haj nooit irder naor `t aander geslacht gekeken. Mar zo es de wespen op zuutighed af kommen zo komme sommige metjes op geld af zullen we mar zeggen. En in de korste kirren waar ze nog in blijde verwachting ok nog ook. Nou toen gonsde `t in `t durp hillemaol van ongeleuf. Nietemin dieje bruidegom geleufde `t zelf ok hast nie en dè zin ie ok tegen d`n buurman nao `t brengen van zen nieuws. D`n buurman [nie van gisteren] grinnikte mar is wè en zin dè kan hendig hurre. O ja, zin d`n ongeleuvige hoe zo dan?

Nou zin d`n buurman laot ik ouw `t volgende vertellen. Unne mens liep dur de woestijn mi unne skonne wandelstok. Mar innins springt daar unne leuw vur hum op zen pad. De mens verskiet, vat zenne wandelstok en legt die neffe zen orre krek es un geweer en roept hard, pang, en de leuw valt vur dood `n klein endje van zen voeten nir.

Dè is un sterk verhaal zin de luisteraar mar wè hi dè mi men van doen? Nou zin d`n buurman achter dieje wandelaar ston unne mens mi `n geweer en dè zin ok pang. Dees verhaal is um over nao te denken mar nao inne slaopeloze naacht heddet wel dur hopelijk.

`t Ver-Gimmes-Geintje

Mutatief formulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen

.....
.....

Bovenstaande persoon of gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

bericht van geboorte van :

bericht van huwelijk van :

bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie,
St. Lambertusweg 122.