

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax: 073 553 00 78

Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

*Zondag om 10.00 u.

*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail: pietgoedhart@hetnet.nl

Vice-voorzitter: Ton vanHoutum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: ifo@lbu-uitvaartverzorging.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks **donderdag 29 oktober 2009**. Kopij inleveren t/m **zaterdag 17 oktober, 2009**.

Redactievergadering maandag 19 okt. 2009. Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden, bij voorkeur per e-mail (**Word 2003** !).

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

NAAR EEN GROTERE PAROCHIE

Op dit moment zijn er 230 parochies in ons bisdom. Dat aantal zal in de toekomst - en dan spreken we over het jaar 2020 - teruggebracht worden tot 57 parochies. De gedachte hierachter is dat door samenvoeging een grotere vitaliteit en een nieuwe groeikracht kan uitgaan van een grotere parochie, die uit kleiner wordende buurtparochies is ontstaan.

De buurtparochies, waarmee onze parochie in Gemonde gaat samenwerken en op den duur gaat fuseren zijn de parochies in Schijndel, Sint Michielsgestel en Den Dungen. Er zijn door de jaren heen al allerlei contacten gegroeid tussen nabijgelegen parochies. Parochiële werkgroepen ontmoeten elkaar regelmatig en priesters en pastorale werkers spreken elkaar vaak bij het pastoraal overleg. De samenwerking van de parochies had tot nu toe vaak een vrijblijvend karakter. Het beleid van het bisdom is om de samenwerkingsverbanden te verstevigen en samen tot een nieuwe eenheid te komen. Doel van de nieuwe parochies is om vitale en uitnodigende rooms katholieke geloofsgemeenschappen rond Jezus Christus te vormen. De nieuwe parochie kent één hoofdkerk met een pastorie en parochiecentrum. In elke nieuw te ontstane grote parochie werkt dan één team, dat bestaat uit een pastoor, uit priester(s), diaken(s) en pastoraal werk(st)ers. Ze worden ondersteund door vrijwilligers. De nieuwe parochie is ook een bestuurlijke eenheid waarin voormalige parochies zijn vertegenwoordigd.

In de periode 2009-2012 zullen in eerste instantie twaalf nieuwe parochies worden gevormd, in ieder van de twaalf dekenaten één. In 2020 zullen alle nieuwe parochies zijn gevormd. In dat jaar zal onze parochie deel uitmaken van de parochie Schijndel.

Naast de hoofdkerk zijn er kerken, waar in het weekend steeds de eucharistie wordt gevierd en waar de doop, het kerkelijk huwelijk, de eerste communie en de uitvaartdienst en gebeds- vieringen kunnen plaatsvinden. We gaan ervan uit, dat onze mooie Sint Lambertuskerk daarvoor open blijft.

Kort gezegd : vanuit één parochiecentrum, één pastoraal en bestuurlijk team zal in de nabije toekomst ook onze geloofsgemeenschap behartigd worden. Wanneer we voor deze ontwikkeling in ons bisdom positief openstaan komen er nieuwe kansen, die kerk en samenleving goed zullen doen. "God, help ons om in groot vertrouwen aan de toekomst van de 57 parochies in ons bisdom te bouwen en inspireer ons om de parochie Schijndel te laten uitgroeien tot een dierbaar plekje op aarde, waar U en wij trots op mogen zijn".

Pastoor Piet Goedhart

RONDON DE LAMBERTUSDAG

Het is een mooie traditie, dat we onze patroonheilige Lambertus in het weekend na 17 september met gepaste eer (ook Gildeneer) omringen. **Zaterdagavond** (19 september) in de dienst van 19.00 uur doen we dat in de eucharistieviering voor groot en klein, waarna voor de jongsten onder ons een traktatie uit de toren neergedaald komt. Op de **zondagmorgen** (20 september) beginnen we al vroeg. Om 9.00 uur trekken we vanaf het kerkplein richting de Hogert om bij het Lambertuskapelletje onze patroon hulde te brengen, waarna we in processie op weg gaan naar de kerk, waar we feestelijk de eucharistie vieren. Na de dienst is er een verrassing uit de toren en een gezellig samenzijn. Voorafgaande aan dit Lambertusweekend wordt op de **vrijdag** (18 september) de vrijwilligersavond gehouden, die met een eucharistieviering om 19.00 uur begint en blij voortgezet wordt in "de Kei", waar ook de vrijwilligersspeld wordt uitgereikt. **Donderdag** (17 september) is er een gezelligheidsdag van de Zonnebloem, die met een eucharistieviering om 10.30 uur begint en voortgezet wordt in "de Schuif". Jeanne Verbeek zingt in de viering en in de middag zorgen "Klavertje 4 " uit Den Dungen en een Tonproater voor een plezierige ontspanning.

WIST U DAT:

- het een bijzondere ervaring was om te zien, dat velen na de oproep om Maria eens extra in de bloemetjes te zetten op haar feestdag van 15 augustus haar een bloemenhulde brachten?
- het Lambertusbeeld op de Hogert in het weekend van 19-20 september weer een nieuwe staf krijgt aangeboden? Na jaren zonder staf kan Lambertus weer steunen op een mooie gesneden staf, vervaardigd door Toon Pennings. Dank, Toon !
- we op elke eerste vrijdag van de maand een stil uur willen houden van 19.00 uur tot 20.00 uur in onze kerk, wanneer er geen avondwake is? Voor hen, die stilte zoeken en het Allerheiligste willen vereren kan dit uur een weldaad zijn.
- op 20 september de vredesweek begint, die als thema dit jaar meekreeg : "Naar een nieuw klimaat van vrede".
- de oktobermaand van oudsher in het teken staat van de wereldmissie? Ons gebed en geldelijke steun is onze bijdrage voor de jonge kerken in de missielanden. Ons land heeft veel missionarissen voortgebracht. Een van hen is Peerke Donders, die op 27 oktober (de Bevrijdingsdag van Tilburg !) in het jaar 1809 werd geboren. In dit jubileumjaar wordt in zijn geboortestad een paviljoen van de naastenliefde geopend. Aan de zalige Peerke, die in zijn jonge jaren door Gemonde wandelde, geven we in de viering voor groot en klein aandacht.
- het en goede gedachte was van een rundveehouder om de computer aangestuurde melkmachine te laten inzegenen? Je openen voor de zegen van Boven is een groot goed.
- we op de dinsdag- en donderdagavonden in oktober om half zeven 's-avonds de rozenkrans bidden in de kerk voordat de eucharistie gevierd wordt om zeven uur?
- ik u allen alle goeds en Gods zegen wens?

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop :

de ouders van

Dylan Lourensen	Leeuweriksweg 82	Uden
Ruben van de Loo		Helmond
Jara en Suze van Iersel	de Hoeve 21a	Haarsteeg

Overleden

27 juli	Alphons van der Linden	66 jaar
8 aug.	Anna van der Steen-Vermeer	82 jaar

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

24^e zondag door het jaar.

Zaterdag 12 september om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 september om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 september, open kerkweekeinde.

De kerk is zondag open na de viering van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Zondag 13 september om 12.00 uur doopviering van Yara Spierings en Evy Spierings.

Dinsdag 15 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 17 september om 10.30 u eucharistieviering met zangeres Jeanne Verbeek b.g.v. de gezelligheidsdag voor zieken en bejaarden.

Donderdag 17 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 18 september om 19.00 u. eucharistieviering in de kerk.

Daarna gezellig samenzijn voor de vrijwilligers van de parochie.

25^e zondag door het jaar.

Zaterdag 19 september om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 20 september om 9.00 u. processie naar De Hogert.

Om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor en m.m.v. de Gilden.

Na de viering is er in de pastorietaan koffie/ thee met Sint Lambertuscake.

Dinsdag 22 september om 19.00 u. gebedsviering.

Donderdag 24 september om 19.00 u. gebedsviering.

26^e zondag door het jaar.

Zaterdag 26 september om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 27 september om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Zondag 27 september om 12.00 uur doopviering van Wout van Abeelen.

Dinsdag 29 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 1 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering

H. Communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 2 oktober, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdag 2 oktober Uitstelling van het Allerheiligste van 19.00 uur tot 20.00 uur.

27^e zondag door het jaar.

Zaterdag 3 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 4 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Maandag 5 oktober om 10.00 uur bijeenkomst Muziekcommissie.

Dinsdag 6 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 8 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

28^e zondag door het jaar.

Zaterdag 10 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 11 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 13 oktober om 11.00 uur eucharistieviering b.g.v.

de nieuwe koning van het Gilde Anthonius en Sebastiaan.

Dinsdag 13 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 15 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Kopij voor het volgend nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zaterdag 17 oktober.

29^e zondag door het jaar.

Zaterdag 17 oktober om 19.00u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 18 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

18 oktober: Wereldmissiedag.

Maandag 19 oktober om 19.00 uur Moederdagviering van de K.V.O.

Maandag 19 oktober om 19.30 uur redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 20 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 20 oktober om 19.30 u. vergadering van het kerkbestuur met Parochiële Pastorale Raad.

Donderdag 22 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

30^e zondag door het jaar.

Zaterdag 24 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 25 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Dinsdag 27 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. gebedsviering.

Donderdag 29 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. gebedsviering.

Allerheiligen.

Zaterdag 31 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 1 november, Allerheiligen, om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor en m.m.v. de Gilden.

Zondag 1 november om 14.30 u. Gebedsviering in de kerk, gevolgd door gravenzegening op beide kerkhoven.

Maandag 2 november, Allerzielen, om 19.00 u. Allerzielenviering.

De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

Dinsdag 3 november om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 5 november om 19.00 u. eucharistieviering.

H. Communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 6 november, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdag 6 november uitstelling van het Allerheiligste van 19.00 uur tot 20.00 uur.

SINT LAMBERTUSKAPEL

Opgeleverd op 31 augustus 1959.

Gebouwd door het "Brabantse Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw".

Deze Gilde had tot doel: het bevorderen van het contact tussen enerzijds de Brabantse studenten en anderzijds de Brabantse bevolking in hun eigen leven en milieu.

De studenten studeerden aan de universiteiten over heel Nederland maar waren allemaal katholieken Brabanders.

In 1933 is het Gilde begonnen met het bouwen van de diversen kapellen in de Brabantse dorpen.

Er zijn in de loop der tijd 20 kapellen gerealiseerd. In 1959 werd de laatste en grootste kapel opgeleverd, deze keer niet gewijd aan de H.Maagd Maria zoals de anderen 19 kapellen.

De grote stimulator van dit gebeuren was de heer Frans Siemer. Deze heeft ook ter plaatse en tijdens het bouwen het beeldje van St.Lambertus uit perenhout gesneden.

Bij het 50 jarig bestaan heeft dit beeld een nieuwe staf gekregen omdat de eerste staf op onverklaarbare wijze verloren was gegaan. Arnoud Bedeaux was de ontwerpende "student"architect van de kapel. Vincent v. Heeswijk de uitvoerende.

De studenten hadden tijdens de bouw hulp van de plaatselijke bevolking. Het dak b.v. werd gedekt door professionele rietdekkers. De namen zijn ons niet bekend.

Mogen allen die hier langs komen een moment van stilte en gebed betrachten.

Deze tekst wordt op zondag 20 september onthuld bij het St.Lambertuskapelletje op "Den Hogert" omdat het op 31 augustus 50

jaar geleden opgeleverd is. Ook wordt dan St.Lambertus weer plechtig binnengebracht in zijn behuizing. hij is voorzien van een nieuwe staf en behandeld voor houtworm, zodat hij er weer jaren tegen kan.

18 OKTOBER : H. LUCAS, EVANGELIST

Lucas komt uit Antiochië en reist al op jonge leeftijd naar delen van Griekenland en Egypte. Hij is arts van beroep. Paulus noemt hem zijn dierbare geneesheer. Lucas is de schrijver van het evangelieverhaal en van de Handelingen van de Apostelen. Naast zijn artspraktijk en schrijverstalenten is Lucas een begaafd schilder

Nadat Lucas zich bekeert tot het christelijk geloof beschrijft hij het evangelie. Ook trekt hij mee op de missiereizen van Paulus. De eerste keer dat Lucas uit eigen naam spreekt is in het jaar 51. Nadat Barnabas Paulus heeft verlaten, reizen Lucas en Paulus van Troas naar Macedonië. Vervolgens trekt hij door naar Filippi en alle steden van Griekenland. Zo zendt Paulus rond 56 Lucas uit naar Korinthe. Vervolgens reizen zij weer samen door het heilige Land naar Jeruzalem. Volgens Epifanus trekt Lucas, na de dood van Paulus, naar Italië, Gallië en Macedonië om het geloof te verkondigen.

Lucas heeft een speciale band met Maria. Alleen in zijn evangelie vertelt Lucas onder andere over het bezoek van de engel aan Maria, het bezoek van Maria aan Elisabeth met het Magnificat.

Patronage

Vele beroepen, zoals artsen, chirurgen, schilders en kunstenaars, hebben Lucas als schutspatroon.

Attribuut

Naast de algemene attributen als een schriftrol en pen of ganzenveer, wordt Lucas afgebeeld met een (gevleugelde) stier (vergelijk zijn evangelie dat begint met het offer van Zacharias) of met een Mariabeeld.

WERELDMISSIEZONDAG 2009

In het weekend van 17 en 18 oktober a.s. is er tijdens de H. Missen een extra collecte in het kader van Wereldmissiedag.

Verdere informatie vindt u bij de parochieberichten in de Brug en in het Brabants Centrum van de week vóór 17 en 18 oktober.

Wij bevelen de extra collecte bij u aan en zeggen u bij voorbaat dank.

Missie comité Gemonde.

Opbrengst miva collecte € 241,94

KANTKLOSSEN IN GEMONDE

De kantklosgroep uit Gemonde is op zoek naar cursisten die het kantklossen willen leren. Een keer in de 2 weken op donderdagmiddag komt de kantklosgroep bijeen van 13.30 uur tot 15.30 uur in zaal de Schuif. Wil je meer weten over het kantklossen dan kun je contact opnemen met Annie Wolf 55.120.44 of Corrie Putmans 55.129.76.

Deze dames kunnen u alles over het kantklossen uitleggen.

U kunt ook vrijblijvend binnen lopen op donderdagmiddag 17 september a.s. in zaal de Schuif te Gemonde.

**G
E
M
R
O
M
E
N
D
E**

**GEMONDE GAAT NAAR ROME,
DAT STAAT VAST !**

Het is bijna zover. De grote vakantie zit erop en we maken ons op voor de herfstvakantie. Een flink aantal mensen heeft zich al aangemeld voor de reis.

Er gaan 20 personen mee met Gemonde. De laatste voorbereidingen worden gedaan. Wij zijn klaar voor de St Pieterkerk en Vatikaanstad. Voor de Santa Maria Maggiore en voor het circus Mamimus.

En voor de vele mooie en interessante plekken van Rome. Op deze wijze willen wij U op de hoogte houden van onze reis.

Namens het kerkbestuur.

Joke van de Sande
073-55 13 781

**G
E
M
R
O
M
E
N
D
E**

Redactievergadering	Thema	Verschijningsdatum
maandag 19-10	Allerzielen Allerheiligen	donderdag 29-10
maandag 7-12	Kerstmis	donderdag 17-12

VREDESWEEK

In de week van 19 tot en met 27 september wordt de jaarlijkse vredesweek gehouden.

Het eerste weekend van deze lange week valt samen met het feest van onze patroonheilige . Het laatste weekend zal er in onze kerk de nodige aandacht zijn voor deze vredesweek. Het thema van deze week is: " naar een nieuw klimaat van vrede". Als we deze leuze lezen dan springen er twee dingen in het oog: vrede en nieuw klimaat. Vrede is een breed begrip, maar zorgen voor een betere klimaatbeheersing kan zeker bijdragen aan het doel. Voor iedereen in deze wereld een menswaardig bestaan, zonder droogte, overstromingen milieurampen. Hoe dit te bereiken? Door de afspraken na te komen die, hopelijk, tijdens de klimaatop in december gemaakt worden en dichter bij huis bewust omgaan met de energiebronnen die we in ons zelf hebben en die ons aangereikt worden

Kijk ook eens op www.vredesweek.nl



DE ARK VAN NOACH

De wereld die God gemaakt had was goed en mooi.

Maar de mensen zorgde niet goed voor elkaar en de mooie wereld.

Dit maakte god bedroefd en hij vroeg Noach om hem te helpen.

Noach wilde God graag helpen..

Noach maakte een reusachtige Ark , Je maakt hem zo groot, dat er voor ieder een plekje is.

Toen de Ark klaar was kwam iedereen aan boord.

God zond, dieren die rennen, dieren die kruipen,

dieren die glijden en dieren die sluipen.

Dieren die knorren, dieren die kwaken,

dieren die jongen op hun rug dragen.

Dieren die blaffen, dieren die brullen,

dieren genoeg om de Ark mee te vullen.

Dieren die snateren, dieren die loeien en dieren die spinnen,

En ze liepen allemaal twee aan twee

de Ark van Noach binnen

Noach telde iedereen en toen iedereen veilig binnen was, deed God de deuren dicht. Daarna ging het regenen.

De regen viel eerst zachtjes en daarna ging het steeds harder.

Veertig dagen en nachten regende het aan een stuk door. Noach en zijn gezin zaten veilig en warm met de dieren in de Ark.

Op een ochtend riep Noach, LUISTER!! Het regent niet meer...

Ze wachtten zes weken lang tot het water gezakt was.

Toen liet Noach een duif los. Breng ons een teken dat er land is. Na een dag kwam de duif terug met een takje in zijn bek. Iedereen kon na een aantal dagen de Ark veilig verlaten.

God was blij. Dit is het begin van een nieuwe wereld.

God plaatste een regenboog aan de hemel. Dit is het teken van mijn liefde, zei Hij.



Beste inwoners van Gemonde,

Misschien hoorde u het bericht van uw bureu of las u het in de krant? Vanaf 1 juli 2009 nemen wij het beheer en dienstverlening van de 38 woningen aan de Wan, Pastoor van Kesselhof, Dreefhof, Slothoef en Boomstraat voor onze rekening. Vanaf 1 oktober 2009 geldt dat ook voor de 13 woningen aan de Rietstok. Hiermee zijn we de enige corporatie die in Gemonde actief is en waar u voor al uw woonvragen terecht kunt. Tevens bundelen we hiermee alle inspanningen op het gebied van de leefbaarheid voor Gemonde. En dat doen we heel graag samen met u. U weet tenslotte als geen ander waar uw dorp behoefte aan heeft om het 'levendig' te houden.

Wij zijn blij met u.

En om u dat ook écht te laten ervaren nodig ik u en alle andere inwoners van Gemonde van harte uit voor een gezellige en actieve dorpsactiviteit die op 25 oktober 2009 plaatsvindt op *Gildenaccomodatie Datmunda*. We organiseren deze dag in samenwerking met de *Gildenverenigingen*. Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

- 11.30 uur Samenkomst met koffie, thee, ranja en iets lekkers
- 12.00 - 12.30 uur Welkomstwoord door burgemeester J. Pommer
Optreden van de *Gildenverenigingen* en het uitbrengen van *Gildegroet*
- 12.30 - 16.00 uur Onder begeleiding van onze medewerkers én *Gildenleden* kan jong en oud de hele middag naar hartenlust *WII-en*. *WII-en* is een populair spelprogramma dat u samen met anderen kunt doen. Sporten, karten, dansen of zingen. U kunt het allemaal bij ons doen. Heeft u geen ervaring?

Geen probleem.

Wij of de kinderen uit *Gemonde* leren het u zo. Heeft u geen zin in te WII-en maar wel in iets anders? Ook dat kan. U kunt de hele middag jeu de boules, beugelen of met oud Hollandse spelen aan de slag. En houdt u wel van gezelligheid maar niet van actie? Dan bent u van harte welkom op ons terras om te genieten van alle levendige activiteiten. Wij zorgen voor drankjes en hapjes.

Ik zie uit naar een kennismaking met u en begroet u graag op 25 oktober.

André Phiferons
directeur-bestuurder Huis & Erf

HEEMKUNDE NIEUWS

De zomer heeft de grootste hitte wel weer gehad. We gaan ons langzaam voor bereiden op het winterseizoen. De avonden worden al weer langer en daarom is het prettig om zo af en toe eens een gezellige avond te hebben. Nou, daar kan de heemkundevereniging wel iets aan doen met zang en gezelligheid.

Op zaterdag 3 oktober om 20.00 uur kunt u bij "De Schuif " terecht voor een gezellig stukje muziek en kletspraat. Dan treden er *Gemondse* artiesten voor u op. Zoals:

Gin Geheur, die blijken toch goed in 't gehoor te liggen.

Twee Tonpraoters laten u weer lachen, tenminste daar doen ze hun best voor.

Van ons End, Zij zijn bij velen al bekend om hun aardige en vrolijke kijk op Brabant.

Gimmes- Smart, zingt uit volle borst en niet alleen smartlappen.

"Zachtjes" meezingen mag.

Bert en Ria, het duo dat onlangs is verhuisd naar het buitenland, maar toch nog mee mag doen.

De Gimmese Kapel sluit de avond af met gezellige muziek, om in gedachte mee naar huis te nemen.

De entree is voor de leden van de heemkunde gratis, maar iedereen mag komen, niet leden betalen slechts € 2.50 dat is ook geen geld voor een avond lol. Eventuele inlichtingen kan u vragen bij de volgende telefoonnummers 073-5517721 en 073- 5515430.

Ook in zaal "De Schuif" organiseert de Heemkunde op 15 november een tentoonstelling Voor Gemondenaren en over Gemondenaren met onder anderen;

- Oude foto`s van Gemonde en Gemondenaren.
- De presentatie van onze heemkundige fotoclub.
- Een film over Gemonde van Bert Schellekens.
- Kraampjes met verzamelde dingen van onze heemkundegroep.
- Een dia-presentatie met klets d`r bij.

De aanvang van deze dag is 11.00 uur en de toegang is gratis.

Kortom het kan dan gerust koud of regenachtig zijn. Bij de "Zaal de Schuif" is `t dan gezellig.

Zet de 15 november maar alvast op de kalender of in uw agenda. Wij vinden het fijn om u met z`n allen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
namens heemkundevereniging "Den Hogert"
R. Schellekens

JAARPROGRAMMA HEEMKUNDE VERENIGING

"DEN HOGERT

2009-2010

Beste Heemkundeleden,

13 September 2009:

Wandeltocht door en om *Gemonde*. Genieten van onze monumenten en de flora en fauna in ons mooie dorp t.g.v. het Monumentenweekend.

3 Oktober 2009:

Gimmesse avond t.g.v. 25 jarig jubileum van onze heemkundevereniging met artiesten en tonpraoters uit *Gemonde*.

Een avond om weer eens gezellig van te genieten.

Lokatie: Zaal de Schuif

14 November 2009:

Tentoonstelling 25 jaar Heemkunde Den Hogert t.g.v. 25 jarig jubileum.

Lokatie: Zaal De Schuif

16 Januari 2010:

Brabantse avond t.g.v. 25 jarig jubileum met artiesten uit ons mooie gezellige Brabant.

Lokatie: Zaal De Schuif

25 Februari 2010:

Filmavond: Weer een avond met beelden van nostalgie uit ons mooie hardwerkende leven uit de vroegere jaren met beelden die herinneringen oproepen.

18 Maart 2010:

Uitreiking jaarboek en jaarvergadering.

15 April 2010:

Lezing Laurie Faro met als titel: Verloren maar niet vergeten.

Brabantse herinneringsmomenten voorronnd de geboorte van overleden kinderen.

02 Mei 2010:

Meitocht

29 Mei 2010:

Fietstocht

De evenementen commissie

KONINGSCHIETEN 2009 ST. ANTHONIUS EN ST. SEBASTIAAN

Op zaterdag 10 oktober 2009, wordt er in Gemonde volgens eeuwenoude traditie weer koning geschoten door het Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan.

Elke 4 jaar stelt de heersende koningin Annie van den Sande zijn/haar koningschap beschikbaar om verschoten te worden door de andere gildebreeders of zusters.

Het Koningsschieten vindt plaats op de Gildeaccommodatie Datmunda aan de Kaalhoefsteeg.

De gildebreeders verzamelen zich om 11.00 uur bij Datmunda .

De koning, beschermheer, gildeheer, burgemeester en gildeoverheid zullen om 12.00 uur de boom vrijen waarna het koningsschieten aanvangt. Na het koningsschieten volgt een korte inhuldigingsceremonie en een toast op de nieuwe koning.

Daarna volgt het prijsschieten, met geweer en kruisboog, en afhankelijk van de tijd een partij jeu de boule door de gildebreeders en zusters van het Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan. Na afloop worden alle gildebreeders en zusters van het Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan uitgenodigd voor een gezellige koffietafel in Gildehuis Verbruggen. Op dinsdag 13 oktober zal het Gilde St. Anthonius St. Sebastiaan samen met het zuster Gilde St. Joris en St. Catharina de nieuwe Koning presenteren aan de Gemonde bevolking.

Daarbij beginnen de gilden met een H. Misviering om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk. Daarna wordt de nieuwe koning thuis uitgehaald, waar de inhuldiging en een vendelgroet plaatsvindt. Na een tocht langs onze Gildeaccommodatie Datmunda en de Gemonde horeca besluiten we de middag in ons Gildehuis café Verbruggen.

Iedereen is zaterdag 10 oktober uitgenodigd getuigen te zijn van ons traditioneel koningsschieten.

Namen Gilde St. Anthonius St. Sebastiaan Gemonde
Dekenschrijver

Leo v.d. Besselaar

ACTIVITEITEN GILDE SINT JORIS & CATHARINA

Gilde Sint Joris & Sint Catharina organiseert de komende maanden enkele activiteiten voor alle mensen die in zijn voor enkele gezellige sportieve ontmoetingen. Deze worden gehouden op gildenaccommodatie Datmunda aan de Kaalhoefsteeg te Gemonde.

Zomeravondcompetitie Geweerschieten

Geoefend of niet geoefend is niet van belang; bedoeling is om een kleine vrijblijvende minicompetitie geweerschieten op te zetten op woensdag 23 september en vrijdag 02 oktober. De poule-indeling is: 14 t/m 16 jaar / boven de 16, geoefend en ongeoeffend.

Van de inleg (€ 1, = per avond, jeugd t/m 16 jaar gratis) zal een leuk prijsje worden geregeld, Aanvang 19:00 uur.

Jaarlijks Leugenvogel schieten

Een oude traditie, Gemondenaren die schieten op een Koningsvogel! Eens per jaar mogen niet-gildenbroeders schieten voor de titel

"Leugenkoning van Gemonde".

Om beurten wordt er geschoten op een houten " Leugenkoningsvogel ". Diegene die het laatste stukje naar beneden schiet is de nieuwe "Leugenkoning " van Gemonde.

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er een aparte competitie, zij schieten voor de titel " Leugenprins " .

Er wordt geschoten op een speciale prinsenvogel.

Voor de winnaars zijn leuke prijzen beschikbaar.

U bent welkom op zondag 4 oktober aanvang 14:00 uur.

Iedereen mag komen schieten.

Opleidingen

Binnenkort starten de nieuwe opleidingen voor tamboer, vendelier en bazuinblazer.

Iedereen vanaf 12 jaar mag, gratis, aan enkele van deze beginopleidingen deelnemen.

Heeft u interesse om dit te leren dan bent u van harte welkom.

Kijk op www.joriscatharina.nl, of bel 073-5516008.

Gilde Sint Joris & Sint Catharina organiseert de komende maanden enkele activiteiten voor alle mensen die in zijn voor enkele gezellige sportieve ontmoetingen. Deze worden gehouden op gildenaccommodatie Datmunda aan de Kaalhoefsteeg te Gemonde.

Zomeravondcompetitie Geweerschieten

Geoefend of niet geoefend is niet van belang; bedoeling is om een kleine vrijblijvende minicompetitie geweerschieten op te zetten op woensdag 26 augustus en 23 september en vrijdag 02 oktober. De poule-indeling is: 14 t/m 16 jaar / boven de 16, geoefend en ongeefend.

Van de inleg (€ 1, = per avond, jeugd t/m 16 jaar gratis) zal een leuk prijsje worden geregeld, Aanvang 19:00 uur.

Jaarlijks Leugenvogel schieten

Een oude traditie, Gemondenaren die schieten op een Koningsvogel! Eens per jaar mogen niet-gildenbroeders schieten voor de titel "Leugenkoning van Gemonde".

Om beurten wordt er geschoten op een houten " Leugenkoningsvogel ". Diegene die het laatste stukje naar beneden schiet is de nieuwe " Leugenkoning " van Gemonde.

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er een aparte competitie, zij schieten voor de titel " Leugenprins ".

Er wordt geschoten op een speciale prinsenvogel.

Voor de winnaars zijn leuke prijzen beschikbaar.

U bent welkom op zondag 4 oktober aanvang 14:00 uur.

Iedereen mag komen schieten.

Opleidingen

Binnenkort starten de nieuwe opleidingen voor tamboer, vendelier en bazuinblazer.

Iedereen vanaf 12 jaar mag, gratis, aan enkele van deze beginopleidingen deelnemen.

Heeft u interesse om dit te leren dan bent u van harte welkom.

Kijk op www.joriscatharina.nl, of bel 073-5516008.



Stichting Jeugdcarneval "De Mullukzuipertjes"

Aan alle Mullukzuipers van jong tot oud

De vele leuke en mooie reacties op de puzzelspeurtocht van vorig jaar heeft het er voor gezorgd dat deze puzzelspeurtocht **zondag 8 november** de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen wordt. Deze middag is voor jong en oud voor heel Mullukzuipertjesland. Aan de formule hebben we niet gesleuteld maar inhoudelijk is er wel het een en ander veranderd. Ga je de uitdaging aan? Wil je weten wat er komen gaat? Kom dan zondag 8 november genieten van deze gezellige gemoedelijke en misschien ook wel sportieve middag. Alles kunnen we nog niet prijsgeven. Een iets wel. Tijdens of na de prijsuitreiking zal ook het ook het thema carnaval 2009 - 2010 bekend gemaakt worden. Het vroeg bekend maken van het thema kan een ondersteuning of een hint zijn om samen te brainstormen en ideeën uit te werken voor de diverse activiteiten die er rondom het carnaval zijn.

Vorig jaar hadden we een Vlammeend carnaval. Het vuur hebben we nog niet helemaal uit laten gaan om het nu aan te wakkeren zodat jullie het weer warm krijgen van het werken aan de creaties die we te zien krijgen tijdens de carnavalsoptocht.

Vanwaaruit we en hoe laat we starten is op dit moment nog niet duidelijk, maar let op de posters in het dorp, de aankondigingen in de weekbladen De Brug en het Brabantse Centrum en parochieblad de Vier Gemalen

De Olympische gedachte, Meedoen is belangrijker dan winnen, geeft plezier, samenwerking, verbroedering en een groot carnavalsfeest. Het bestuur en de commissieleden zijn daarom al druk bezig om het nieuwe carnavalsseizoen te doen slagen. Maar denk je: "We hebben nog

wat ideeën of suggesties en/of wat tijd" schroom niet om even te bellen met een van de bestuursleden. Hulp is altijd welkom en het maakt niet uit in welke vorm. We wensen je nu al veel carnavalsplezier toe.

Namens het bestuur,
Jos Bolwerk & Gerry van der Eerden

DE KIOSK

Nou denkte gullie dè ik `t over de Gimmese kiosk wil hebben.

Dè is nie `t geval dees stukske goi over de kiosk "bè ons op gineind" zo es Nol v. Roesel dè zo mooi kos benoemen.

Over onze kiosk valt wennig nieuws te melden, docht ik zo.

Het gonsde allang op Gineind, de kiosk moes weg, vur de weg.

Ut ston daar zo mooi op `n gruuin pleintje midden in `t durp, mi wè bluumpkes `n skon gazonneke en `n enkele benkse`s d`r umhinnen.

De kiosk zelf stelde nie zo veul mer veur. `t Waar meer zonne umgedreide sauskom in `t groot en dan dur de midden gesneje, zonne halve koepel. Den binnenkaant waar wit gestuct en aon de raand hingen hier en daar van die gekleurde lempkes. Maar toch waar `t ding de Gineinders dierbaar. In de zommerdag speulde de fanfare van `t durp d`r geregeld dè `t `n lieve lust waar.

D`r kwaamp `n skon mupke muziek uit dieje halve sauskom zo gezeet. Vural, en daar zaten de miste mensen op te wochten, es Sjaak Stokkermans solo speulde op zen trompet.

Die kos me toch toeten, hij kos lezen en skreijven mi dè ding zo gezeet.

In dieje ted waar `t nummer Il Silencio in de modde en Sjaak speulde dè of ie `t zelf gemakt haj. Dan ging ie d`r vur ston, inne voet op de bovenste tree van de trap en d`n andere op de bojem, dan zette ie die trompet aon zenne mond en dan wier `t doodstil onder de toeheurders. De pestoor van `t durp waar d`r seloers op, die kreeg nooit zo stil bè zenne zondage preek.

Dan galmde en sketterde over de koppen van `t volk dè `t `n lieve lust waar. Zo es al gezeet d`r wier gesmiespeld over `t weg moeten van dieje kiosk. Hij moes weg vur de weg.

De durstroming van `t verkeer waar daor niemer goed ter plaats en d`r moes unne skonnere brejere weg kommen, dwars over `t gruu van de kiosk en dwars over de kiosk zelf. Dus moes dè ding afgebroken worre want `nne zonne grote bult in de weg zo toch nie kunnen.

Op unne dag waar `t zo weit.

D`r wier over `t besluit vergaderd op `t gemintehuis en Sjaak Sokkermans wies d`r van. Hij haj vur dieje keer unne snipperdag gevat en toog mi zen trompet naor de plaats des onheils.

Hij klom op `t bordes vur `t gemintehuis zette zen eigen in positie en begos Il Silencio te speulen. Ut galmde over `t hil durp en friemelde dur `t sleutelgat van de gemintedeur en tetterde in muzikaal protest naor al die hirre die over `t lot van de kiosk zaten te vergaderen.

Pesant bleven de verbè gangers ston um aon te heuren hoe `t klonk daor op die vrimde plaats wor Sjaak Stokkermans ston.

Twee jaor laoter, de kiosk is weg en de weg litter waor die liggen moes. Verkeersveiligheid boven muziek waar besloten.

En es de mensen d`r goed over nao dochten moesen ze de geminte wel gelijk geven. En de fanfare? Die speulen in de zommerdag nog geregeld `n mupke, jawel op `t terras van `t cafe "De Zwarte Os" en de mensen luisteren mi even veul plezier en kunnen d`r nog `n gleske drinken bè vatte ok. Zo ziede mar `t klein leed waar wir zo vergeten. Mar de kleine aktie van Sjaak Sokkermans nie, want hum noemde de mensen vort Sjaak Silencio en Sjaak? Die von dè goed.

`t Ver-Gimmes-Geintje

Mutatief formulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen _____

Bovenstaande persoon of gezin is verhuisd naar

Nieuw adres : _____

Woonplaats : _____

Telefoon : _____

M.i.v. : _____

bericht van geboorte van : _____

bericht van huwelijk van : _____

bericht van overlijden van : _____

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden: _____

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie,
St. Lambertusweg 122.
