

# Parochie St. Lambertus

Website: [www.sintlambertusparochiegemonde.nl](http://www.sintlambertusparochiegemonde.nl)

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax:073.553.00.78

Pastoor Frank As.

tel: 073-551.22.15

Emerituspastor P. Goedhart,

tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

\*Zondag om 10.00 u.

\*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

## Kerkbestuur:

Voorzitter: Pastoor Frank As,

tel: 073-551.22.15

Vice-voorzitter: T. v. Houtum, Mon Plaisir 7,

tel: 073-553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30,

tel :073-551 39 68

e-mail: [c.j.vanderheijden@hetnet.nl](mailto:c.j.vanderheijden@hetnet.nl)

Penningmeester: Henry Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 073- 551 61 31.

## Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: [parochiestlambertus@hetnet.nl](mailto:parochiestlambertus@hetnet.nl)

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

## Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54,

tel:073- 551 57 39,

e-mail:[lianbolwerk@home.nl](mailto:lianbolwerk@home.nl)

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13,

tel:073- 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7,

tel:073-551 53 53,

e-mail: [wverhoeven@gmail.com](mailto:wverhoeven@gmail.com)

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks

11 mei 2012 Kopij inleveren t/m **zondag 29 april 2012**.

Redactievergadering maandag 30 april . Kopij, voorzien van naam en adres,

kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden. Bij voorkeur

**als bijlage per email (Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms /11)**

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv.

indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

## HET GEBED VAN TWEE KLEINE FIETSJES

Tijdens schooluren staan ze daar dagelijks broederlijk bijeen. Een mooi tafereel is het om te zien hoe die twee kleurige fietsjes in het fietsenrek bij de ingang van de Mariakapel op het kerkplein hun plaatsje hebben gevonden. Als je langs hen loopt, dan hoor je ze praten. Het kan over het weer gaan, over het alsmear drukker worden in het verkeer en over de vakantiedagen, wanneer ze vrij zijn en weleens een dagje rust krijgen van hun jonge berijders, die ze overigens alle goeds gunnen. Ze voelen zich er veilig onder de kerktoren en zien de blijde gezichten van de klanten van de tot nu toe enige dorpswinkel, die met hun aankoop tevreden huiswaarts keren. Ze horen de kerkklok de uren aftellen en vullen de morgen door elkaar het laatste nieuws toe te fluisteren. Het was donderdag 8 maart en ze hadden genoeg onderwerpen voor een gesprek. Ze waren zelf wel niet op de informatieavond in "de Schuif" geweest, maar ze hadden wel begrepen dat er heel wat te veranderen stond in Gemonde. Een nieuw dorpscentrum zou de leefbaarheid vergroten en een betere toegang geven tot de school. Parkeerplaatsen zouden er komen en er zou plaats zijn voor meer fietsen, ook voor hen, die met z'n tweetjes zo gehecht zijn aan hun plekje op het kerkplein. Er zou ook - zo hadden ze het die morgen aan de ontbijttafel gehoord - een nieuwe bestemming komen voor de pastorie. Dat bijna een eeuw oude huis zou een stijlvol gemeenschapshuis kunnen worden en er was gesproken over een winkel, waar de dagelijkse boodschappen gedaan zouden kunnen worden. Ik hoorde de twee fietsjes, die met hun koplampjes naar elkaar keken, aan en vond het - gaande het gesprek - al prettig te beluisteren, dat ze voor een goed plan altijd te vinden waren, al dient gezegd, dat voor de twee kleine fietsjes het allemaal nog niet te overzien was wat er stond te gebeuren. Ook hadden ze vernomen, dat het kostenplaatje nog niet rond was. Aan mij, die hen dagelijks, wanneer ik de Mariakapel open met "een goede morgen" begroet en ze niet stoor in hun gesprekje vroeg de meest kleurrijkste van de twee: "En... pastoor, wat vind u van dat plan....zou dat goed zijn voor Gemonde?" Ik gaf hen het antwoord, dat ik al

eens eerder gaf, dat het altijd gaat om het welzijn van de mensen in ons dorp. Voor dat welzijn zal ook de geloofsgemeenschap haar steentje willen bijdragen. De pastorie kan in de nieuwe opzet ruimte blijven bieden aan een veelkleurigheid van groeperingen en rondom de pastorie, die in 1913 is gebouwd, kunnen nieuwe ontwikkelingen zich ontplooiën. "Dus", zeiden de twee fietsjes eenstemmig, "u staat achter de plannen?" Ik kon "ja" zeggen, maar ik voegde eraan toe: "Het plan over de leefbaarheid is prima, maar het dient wel uitgevoerd te worden. Het geheel mag in fasen gerealiseerd worden, maar niet half afgebroken worden, want dan ben je verder van huis". De twee vriendelijke fietsjes keken me begrijpend aan en ik hoorde zowaar twee fietsbelletjes rinkelen. "Mag ik jullie twee iets vragen", vroeg ik. "Tuurlijk", was het antwoord. "Bidden jullie weleens, wanneer jullie samen zo dicht bij de kerk staan. Ik zag ze van kleur verschieten en een van hen, die wat bloosde zei: "Pastoor, ik doe het altijd in stilte en vraag dan Onze Lieve Heer om lief te zijn voor allen, die ik onderweg tegenkom en ik vraag Maria om me te sparen voor alle gevaren op de weg". "Zullen we samen bidden", vroeg ik hen. Ik begin: "Al goede God, blijf met alle mensen in ons vriendelijke kerkdorp meetrekken en gun hen Uw weldadige zegen. Geef hen volop inspiratie om tot vreugde van anderen te leven, waartoe Jezus ons aanspoort. Beziel hen met Uw Geest, zodat goede plannen van harte gerealiseerd worden tot welzijn van jongeren en van de wat ouderen, van die een pijn met zich meedragen en van de vrolijken onder ons. Dat de St. Lambertuskerk een thuis mag blijven voor hen, die U aanbidden en Uw liefde naar eenieder uitstralen. Wees vooral goed voor alle autorijders, wandelaars en fietsers en waak over deze twee fietsen. Amen". En nu jullie twee. "Lieve God, blij zijn we met elke dag. Blij met de vriendjes, die ons elk dag zo keurig bij Uw kerk zetten. Mooi in de schaduw en fijn dat we vandaag met de pastoor mochten praten. Wees lief voor alle mensen en gun de pastoor en ook Ria een geschikte woning met ieder een eigen plekje, waar ze gelukkig kunnen zijn. Amen". Het was alsof ik mezelf hoorde bidden. Met een vriendelijk tikje op de beide zadels nam ik afscheid van de twee fietsjes, die mijn dag vrolijk stemden.

## PAROCHIEKRONIEKEN

**Wij feliciteren met de doop :**

de ouders van:

Lieke Steenbakkers

Jan van Galenstraat 7

Schijndel

Zoë van Oirschot

Zicht 2

Gemonde

### MAART, APRIL, MEI

**Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.**

Zaterdag 24 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 25 maart om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 25 maart om 11.30 u. doopviering van Zoë van Oirschot.

Dinsdag 27 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 29 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

**Palmzondag.**

Zaterdag 31 maart om 19.00 u. viering voor klein en groot.

De communicantjes gaan met de palmpaasstokken door de kerk.

Zondag 1 april om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 3 april om 19.00 u. boeteviering ter voorbereiding op het

Paasfeest.

**Donderdag 5 april, Witte Donderdag, om 19.00 u.**

**eucharistieviering.**

De vormelingen brengen fruitmandjes bij de zieken in de parochie.

**Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag, om 15.00 uur Kruisweg.**

**Vrijdag 6 april om 19.00 u. Goede Vrijdagviering.**

**Goede Vrijdag is vasten- en onthoudingsdag**

**Pasen.**

**Zaterdag 7 april om 19.00 u. Plechtige Paaswake.**

**Zondag 8 april, Eerste Paasdag, om 10.00 u. hoogmis met gemengd koor.**

**Na de eucharistieviering mogen de kinderen eieren gaan zoeken**

in de tuin van de pastorie.

**Maandag 9 april, Tweede Paasdag, om 10.00 u.**  
**eucharistieviering met samenzang.**

Dinsdag 10 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 12 april om 19.00 u. eucharistieviering.

**2<sup>e</sup> zondag van Pasen.**

Zaterdag 14 april om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 15 april om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 17 april om 19.00 u. eucharistieviering m.m.v. de gilden  
b.g.v. Beravond.

Dinsdag 17 april om 19.30 u. vergadering van de P.P.R.

Donderdag 19 april om 19.00 u. eucharistieviering.

**3<sup>e</sup> zondag van Pasen.**

Zaterdag 21 april om 19.00 u. eucharistieviering met presentatie  
communicantjes.

Zondag 22 april om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 24 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 26 april om 19.00 u. eucharistieviering.

**4<sup>e</sup> zondag van Pasen.**

Zaterdag 28 april om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 29 april om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 1 mei om 18.30 uur bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 3 mei om 19.00 u. eucharistieviering.

**H. Communie bij de zieken thuis.**

Vrijdag 4 mei, eerste vrijdag van de maand, zal de communie  
worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer  
naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastorie.

**Vrijdag 4 mei: Dodenherdenking.**

Samenkomst om 19.30 uur in de kerk.

Na een gebedsdienst volgt de herdenking bij het kruisbeeld.

**5<sup>e</sup> zondag van Pasen.**

Zaterdag 5 mei om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 6 mei om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 8 mei om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 10 mei om 19.00 u. eucharistieviering.

Zaterdag 12 mei voettocht naar Den Bosch.

Wie mee wil lopen graag om 6.45 u. aanwezig in de Mariakapel.

**6<sup>e</sup> zondag van Pasen.**

Zaterdag 12 mei om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 mei om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 15 mei om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

**Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, om 10.00 u.**

**eucharistieviering met eerste communie.**

Thema	Kopij aanleveren	Verschijningsdatum
	zondag	omstreeks
Hemelvaart	29 april	11 mei
Zomervakantie	17 juni	29 juni
Sint Lambertus	2 september	14 september
Allerzielen	14 oktober	26 oktober
Kerstmis	2 december	14 december

## BLIJDSCHAP

Moederlief, ik dans van blijdschap,  
vaderlief wat ben ik blij !

Ik ben in de broek gestoken,  
zusje, kijk toch eens naar mij.

Dit 's nu maar mijn daagse pakje;  
't mooiste krijg ik zondags aan  
'k zal nu niet meer met de meisjes  
in een kleuterschooltje gaan !

## ONZE KERKINTERIEUR IS VERANDERD

Iedereen viert zijn of haar vakantie op zijn of haar manier. Sommige blijven gewoon thuis. Andere kiezen voor een strandvakantie en er zijn ook mensen die gaan voor het bezichtigen van natuur en cultuur in liefst een ver land. Daar hoort vaak ook het kijken in een kerk. Maar de St. Lambertuskerk in hun eigen plaats Gemonde hebben ze de laatste tijd niet meer van binnen gezien. Dat loont toch eens de moeite, er is de laatste twee jaar wel het een en ander gebeurd in ons Godshuis. Laat ik hierbij eens een paar dingen opnoemen. Zoals het orgel dat gerestaureerd is en weer op zijn vroegere plaatsje staat op de zingzolder. Een brandwerende deur geeft deze extra bescherming. Doordat dit enorme instrument weg is voor in de kerk was ook dat groot podium rond het altaar niet meer nodig, het koor heeft links voor in de kerk een mooi plaatsje gekregen met eveneens mooie en makkelijke stoelen. Daardoor moest de doopvont verhuizen naar links bijna achter in de kerk, daar staan ook nu mooie en makkelijke stoeltjes omheen. Het wordt al een hele lijst vindt u niet? Maar dat is nog lang niet alles. De beelden en ook de kruisweg zijn schoongemaakt en staan of hangen er nu weer *pico bello* bij. Rond het altaar dat nu weer op het vroegere podium met trappen staat kreeg een nieuw kleed rondom op de vloer. Doordat het grote podium verdwenen is, zijn er een paar kerkbanken naar voren gebracht zodat er achter in de kerk meer plaats is tijdens een begrafenis. Het tabernakel staat weer op zijn rechtmatige plaats helemaal midden voor in de kerk. Er zijn nieuwe tegels aangebracht waar nodig en dan vergeet ik vast nog wel iets. Maar hierbij zou ik zeggen ga zelf eens kijken. De kerk is niet altijd open maar daar kunnen eventuele afspraken over gemaakt worden. O ja, en dit mag ik zeker niet vergeten om de mensen die dit allemaal verzorgd hebben behalve de professionele mensen die met sommige dingen er wel bij moesten zijn, hebben vele parochianen aan aan deze werken meegeholpen o.a. de klussenclub. Onze kerk mag [weer] gezien worden, dus beste Gemondse mensen neem eens een kijkje. Het is de moeite zeker waard.

## KENNISMAKINGSDAG VOOR GEMONDENAREN

Op zondag 26 augustus a.s. organiseren we i.s.m. de idop een kennismakingsdag voor Gemondenaars.

Op deze dag willen we de Gemondse verenigingen, hobbyisten en handwerkliefhebbers de kans geven hun kunnen te presenteren.

Ook Gemondse bedrijven kunnen zich presenteren, waarbij we uitdrukkelijk stellen dat er geen verkoop plaats mag vinden.

Deze dag zal dan hoofdzakelijk dienen als presentatie naar de Gemondse bevolking.

Voor de kinderen zal er het nodige entertainment zijn zoals springkussens e.d.

Ook zullen er optredens zijn van verschillende muziekgezelschappen. Verenigingen, , hobbyisten, handwerkliefhebbers en bedrijven die hieraan mee willen doen kunnen zich, tot 1 mei a.s., opgeven bij onderstaande personen.

Leo van den Besselaar, tel 073-5516257

Hans v.d. Schoot, tel 073-5516008

## HUISKAMERPROJECT

Iedere vrijdagmiddag is er in samenwerking met het I.D.O.P. gelegenheid voor u om tussen 14 u. en 17 uur bij dorps huis de Kei binnen te lopen voor een praatje en spelletje of naar uw idee iets anders. Ook een keer in de 14 dagen op zondagmiddag op dezelfde tijd kunt u bij ons komen biljarten, sjoelen, kaarten { als er genoeg kaartspelers aanwezig zijn} of gewoon maar een beetje buurten.

De koffie\thee is klaar en gastvrouw Ester v. Oorschot ontvangt u samen met Rikie Schellekens en of Els Muskens.

Loop gerust eens binnen. Wij heten u van harte welkom.

Voorinformatie kan u bellen met R.Schellekens tel. : 073- 6894782



# KINDERPAGINA

## GEMONDSE PAASMARKT 2012

Op maandag 9 april 2012 (2<sup>e</sup> Paasdag) vindt op het terrein van Het gilde St.Joris en St. Catharina aan de Kaal Hoefsteeg te Gemonde weer een **PAASMARKT** plaats. Wie zijn zolder of schuur heeft opgeruimd kan bij ons een kraam huren. De opbrengst komt ten goede voor nieuwe vlaggen. Voor informatie over kraamhuur kunt U informeren bij: **Riet van Oirschot tel. 073-551 47 17.**

## W.C. MISVERSTAND

Worik` t nou over wil hebben speelt in de jorre 60 van de vurrige eeuw, deggenie denkt wen ouwerwets verhaal dè gebeurt op den dag van vandaag niemer. Allee dè witte dan. Tante Betje die al ` n enkeltjaar weduwe waar kos d` r eigen aalted nog goed redde, mar op ` n gegeven moment begos ze te tobben mi d` r gezondheid en ging ` t leven op d` r boerdereijkeniemer. Ze moes naor ` t bejaardehuis zo es dè toen hiette. De buurt haj heur daarbe geholpen en al d` r spullekes die nog mee kossen mi perd en wagen ter plekke gebrocht. Laoter op d` n dag gingen nog ` n por buurlui heur opzukeum ok nog wègrei op zen plaots te zetten. Toen ze daoraokwamenzaat tante Betje krek op de w.c.. Ze bleve efkes op de gang wochten. Inninsheurde ze Bette kweijke of d` r ` n verke geslacht wier. Wèdetteraon de gang waar bleek al gauw duidelijk, Betje waar ` n ouwerwetse plonsplee gewend, ge wit wel zo` n houteren geval mi unne deksel d` r op. Mar in ` t bejaardehuishan ze vur die ted ` n hypermedernew.c. compleet mi unne handvat aon ` n ketting vurd` ndurspuul. Mar wies Betje veul, ze docht dè ` t ding daar hing umnaogedaone arbeid oe eigen op te hijsen. En jawel hor, gelijk dè ze d` r eigen ophees spuulde d` r unne kwak watter tegen d` rre blote. Betje kwekte ` t hil gebouw bèmekare en riep ontzet "och gottegot, nou briktmenneblaos ok nog". Ut haj nog al wèted gekost um heur uit te leggen wordèwatter echt vandaonkwaam en wor ` t vur diende. ` t Ver-Gimmes-Geintje

# Mutatief formulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen

Bovenstaande  persoon of  gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

bericht van geboorte van :

bericht van huwelijk van :

bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie, St. Lambertusweg 122.