

# Parochie St. Lambertus

Website: [www.sintlambertusparochiegemonde.nl](http://www.sintlambertusparochiegemonde.nl)

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde tel: 073 553 00 74  
fax: 073 553 00 78  
Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74  
Koster M. Bressers tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

\*Zondag om 10.00 u.

\*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

## Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail: [pietgoedhart@hetnet.nl](mailto:pietgoedhart@hetnet.nl)

Vice-voorzitter: Ton vanHoutum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: [c.j.vanderheijden@hetnet.nl](mailto:c.j.vanderheijden@hetnet.nl)

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

## Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: [parochiestlambertus@hetnet.nl](mailto:parochiestlambertus@hetnet.nl)

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

## Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: [ifo@lbu-uitvaartverzorging.nl](mailto:ifo@lbu-uitvaartverzorging.nl)

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: [wverhoeven@gmail.com](mailto:wverhoeven@gmail.com)

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks **donderdag 17 dec. 2009**. Kopij inleveren t/m **zaterdag 5 dec. 2009**. Redactievergadering maandag 7 dec.. 2009. Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden, bij voorkeur per e-mail (**Word 2003 ! lettertype Comic sans MS 11**).

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

## OP DE KERMIS

Veel jongeren en ook de ouderen hebben in het tweede weekend van oktober van de kermisdagen genoten. Wanneer mensen elkaar in vriendschap en hartelijkheid ontmoeten, dan is het leven goed en gun je elkaar een ritje in de botsautootjes en reik je elkaar een oliebolkje aan. Zaterdag 10 oktober verzorgde een Poolse koor met de mooie naam "Amici Canti" uit het plaatsje Buk de eucharistieviering. Na de sfeervolle en waardige Mis zijn we met onze Poolse gasten en onze goede burgemeester de kermiskramen langs gegaan en de leden van het koor de smaakvolle oliebollen laten proeven en met een handvol muntjes laten rondtoeren in de botsautootjes. Een feestelijk gebeuren werd het in de kerk en op de kermis. We weten, dat het woord "kermis" afstamt van het woord "kerkmis". Wanneer de patroonheilige van de parochie werd gevierd, dan was er in de kerk een feestmis en na de dienst een feestelijk vertier op het kerkplein. Kerk en samenleving kunnen elkaar verrijken en een dubbele vreugde aan de mensen geven. Dat mochten de Polen op die zaterdag samen met de kerkgangers ervaren.

Een aardige jongen en een aardig meisje vroegen me spontaan op de zaterdagavond en de dinsdag om een ritje met hen te maken op de botsautobaan. Dat voelt plezierig aan voor een pastoor op leeftijd. De jongen zei : "Ik zie , dat u een kruisje draagt, dan kan ons niets ernstigs gebeuren.." Na de rit liet hij me nog een Christoffelmedaille zien, die hij aan een sleutelbos had bevestigd. Het meisje stuurde - het mag gezegd - beter dan die jongeman, en genoot - zoals ook ik - van de laatste kermisdag.

Met een charmante moeder raakte ik voor de viskraam in gesprek. Ze vertelde me tussen de smakelijke happen door, dat ze bijna nooit meer naar de kerk ging . Ze vond dat eigenlijk wel jammer , vooral voor de pastoor, die ze best aardig vond en ook wel een visje gunde. Ik bedacht me toen, dat die jonge moeder er best komt, ook wel eens in onze kerk.

De kermis is in ons dorp weer voorbij. Hopelijk hebben veel jongeren en de ouderen er plezier aan beleefd. De kerkmissen gaan door. U bent er welkom.

## OP DE BEGRAAFPLAATS

De novembermaand brengt ons in gedachten en gebeden bij onze dierbare overledenen, die veel voor ons hebben betekend. Het was een diepe vreugde, toen zij nog bij ons waren en het doet ons pijn , dat we hen uit handen moesten geven. Ook al vertrouwen we erop, dat ze in goede handen zijn en bij God vertoeven, de leegte en het gemis laat zich voelen, wanneer we stil worden en hun graf of hun gedenkplaats bezoeken.

Op het urnenveld op de Hogert hebben nabestaanden een plantje gezet met de naam : "Sempervivum". De betekenis van die Latijnse naam is : " voor altijd levend". Deze plant heeft de naam te danken aan het feit, dat het vetplantje erbarmelijke weersomstandigheden kan trotseren. Brandende zon en een tijd zonder regen overleeft dit plantje. Het is een veelzeggende plant op ons kerkhof, waar we steeds bij het gelovig uitgeleide doen van een overledene vertrouwvol uitspreken, dat de overledene voor altijd leeft en dat het leven bij God tot bloei komt.

**Alle goeds en Gods zegen : dat wens ik u allen.**

Pastoor Piet Goedhart

## **WIST U ...**

- + dat er met bewondering door velen naar de pastorietuin wordt gekeken, die er zo fraai en mooi groen bijligt?
- + dat we graag zouden kennismaken met enkele jonge ouders om wat na te denken over wat we als kerkgemeenschap de kinderen kunnen bieden aan geloofsopvoeding?
- + dat we in het Lambertusweekend het idee hebben gelanceerd om het volgend jaar op de zaterdagavond na de viering een lampionoptocht te houden naar de Lambertuskapel op de Hogert? Voor reacties : e-mail : [pietgoedhart@hetnet.nl](mailto:pietgoedhart@hetnet.nl) .
- + dat we Peerke Donders, die eens in zijn studententijd door Gemonde wandelde blijven bewonderen om zijn onbaatzuchtige naastenliefde en zijn groot Godsvertrouwen? Vanaf 27 oktober - geboortedag van Peerke 200 jaar geleden - is in Tilburg een paviljoen bij zijn kapel en de grote kruisweg geopend, waarin de naastenliefde ( de werken van barmhartigheid ) in beeld worden gebracht.

## **EEN GEBED TOT PEERKE**

"Peerke Donders, jij, die een zegen bent voor de mensen:  
omdat grenzen voor jou niet bestonden,  
omdat voor jou kleur, religie, rang of stand er niet toe deden,  
Peerke Donders, met jouw open blik op de wereld:  
die partij trok voor elke medemens als voor een vriend,  
die met jouw gouden hart tijd en ruimte overbrugde,  
die liet zien dat God er is voor alle mensen,  
Peerke Donders, help ons samen sterk te zijn in moeilijke tijden,  
help ons elkaar te leren kennen en te begrijpen,  
help ons de wereld mooier en beter te maken".

## **PAROCHIEKRONIEKEN**

### **WIJ FELICITEREN MET DE DOOP:**

de ouders van:

Yara Spierings	Hondsklauw 22	St.Michielsgestel
Wout van Abeelen	Besselaar 17	Gemonde
Tara Valk	de Verhagestr.10	Schijndel

### **Overleden**

25 sept.	Jo van de Langenberg	78 jaar
29 sept.	Thé Versantvoort	81 jaar
8 okt.	Joop van Elk	73 jaar

## OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

### **30<sup>e</sup> zondag door het jaar.**

Zaterdag 24 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 25 oktober om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Dinsdag 27 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. gebedsviering.

Donderdag 29 oktober om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. gebedsviering.

### **Allerheiligen.**

Zaterdag 31 oktober om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 1 november, Allerheiligen, om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor en m.m.v. de Gilden.

Zondag 1 november om 14.30 u. Gebedsviering in de kerk, gevolgd door gravenzegening op beide kerkhoven.

Maandag 2 november, Allerzielen, om 19.00 u. Woord- en gebedsviering.

De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

Dinsdag 3 november om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 5 november om 19.00 u. eucharistieviering.

### **H. Communie bij de zieken thuis.**

Vrijdag 6 november, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdag 6 november, uur van stilte en bezinning, met uitstelling van het Allerheiligste. Aanvang: 19.00 uur.

### **32<sup>e</sup> zondag door het jaar**

Zaterdag 7 november om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 8 november om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor b.g.v. het Ceciliafeest.

Dinsdag 10 november om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 12 november om 19.00 u. eucharistieviering.

### **33<sup>e</sup> zondag door het jaar.**

Zaterdag 14 november om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 15 november om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Maandag 16 november om 20.00 u. Parochieavond in dorpshuis De Kei.

Dinsdag 17 november om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 19 november om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 19 november om 19.30 u. vergadering Parochiële Pastorale Raad.

### **Feest Christus Koning.**

Zaterdag 21 november om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 22 november om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Maandag 23 november om 19.30 uur vergadering Van de P.C.I.

Dinsdag 24 november om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 26 november om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Eerste zondag van de Advent.**

Zaterdag 28 november om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 29 november om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor

Dinsdag 1 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 3 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 4 december, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdag 4 december om 19.00 uur, uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste.

### **Tweede zondag van de Advent.**

Zaterdag 5 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 6 december om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Kopij voor het Kerstnummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zaterdag 5 december.

Maandag 7 december om 19.30 uur redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 8 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 10 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 10 december om 20.00 uur vergadering orgelcommissie.

### **Derde zondag van de Advent.**

#### **Collecte Solidaridad.**

Zaterdag 12 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 december om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 15 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 17 december om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Vierde zondag van de Advent.**

Zaterdag 19 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 20 december om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Dinsdag 22 december om 19.00 u. boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest.

Dinsdag 22 december om 13.00 u. Kerstviering K.B.O.

Eerste Heilige Communie 30 mei 2010 om 10.00 uur.

## **PAROCHIEAVOND**

**Maandag 16 november**

We beginnen de parochieavond met een eucharistieviering in de kerk om 19.00 uur.

Daarna is er koffie / thee in dorpshuis De Kei. De parochieavond kan dan om 20.00 uur beginnen.

Met o.a. een verslag van de Rome-reis.

Voor de definitieve agenda zie t.z.t. de site

[www.sintlambertusparochiegemonde.nl](http://www.sintlambertusparochiegemonde.nl)

Einde: 22.00 uur

## **MEDEDELINGEN VANUIT DE PAROCHIELE PASTORALE RAAD**

### ***Werkgroep M.O.V. (Missiecomité Gemonde)***

In onze laatste bijeenkomst van de PPR hebben wij gesproken met enkele leden van de werkgroep M.O.V. Jaarlijks hebben zij regelmatig activiteiten op hun programma staan. Zowel in De 4 Gemalen als tijdens de weekendvieringen wordt aan de parochianen aandacht gevraagd voor projecten die onze ondersteuning nodig hebben.

De werkgroep kan nog wel enkele nieuwe leden gebruiken.

Voorlopig blijft de M.O.V.-groep contact houden met Boxtel, maar - met het oog op de toekomstige fusie - zal langzamerhand ook contact gezocht worden met de parochies die samen de parochie Schijndel zullen gaan vormen. De PPR heeft haar waardering uitgesproken over het vele goede werk dat de M.O.V.-groep verricht.

### ***Eerste Vrijdag***

We hebben gesproken over de mogelijkheid om andersoortige vieringen te houden dan tot nu toe. Kiezen we voor iets 'nieuws' (zoals een herbergviering) of voor iets wat voor velen vertrouwd is? We kozen voor het laatste. Op de eerste vrijdag van de maand zal er om 19.00 uur een uur van stilte en bezinning zijn met uitstelling van het Allerheiligste. U heeft er al over kunnen lezen. Graag horen we van u of deze vorm van bezinning u bevalt.

Namens de PPR,  
Lia Dix-Tomesen

## EN DAN TOCH IN GEMONDE.....

Misschien denkt u: 'wat dan toch in Gemonde?', maar het zal je maar gebeuren! Eigenlijk net besloten de koordirectie na meer dan 30 jaar praktijk te laten voor wat die is en geheel terug te keren naar 'de orgeltoetsen' die per slot al vanaf 1963 worden beroerd... Maar ja: als de vice voorzitter van uw parochiebestuur een paar keer belt, de zeereerwaarde heer pastoor Goedhart geen onbekende is (we werkten in zijn Vlijmense periode ook een aantal jaren samen) en de kennismaking met het gemengd koor en de vaste organist heel plezierig verloopt, dan moet het blijkbaar zo zijn 'dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan'.

En als de kerkmuziek je dan zeer na aan het hart ligt dan is het ook zo dat zowel de koorzang als het orgelspelen eigenlijk gewoon bij je zijn gaan horen. En u weet dat het somtijds kan verkeren. Wij wonen inmiddels bijna 21 jaar in Berlicum, nadat ik was benoemd als algemeen directeur van de grafische bedrijven Berne. U weet wel: van de abdij in Heeswijk. Dat gebeurde destijds redelijk onverwacht tijdens mijn werkzaamheden als hoofd exploitatie bij (toen nog) Brabant Pers. Voor mezelf kwamen daar mooi mijn bedrijfseconomische studies en de kerkmuziek bij elkaar. Bovendien kreeg ik ook de gelegenheid nog een masteropleiding bedrijfskunde te doen. Na bijna 9 jaar ben ik voor mezelf begonnen in projectmanagement en gaf ik o.a. colleges management in samenwerking met een grafisch onderwijsinstituut op de hogeschool in Utrecht. De kerkmuziek liep gewoon mee...

In uw parochie is het plezierig werken. De opzet en invulling van de liturgie is verantwoord en biedt ruimte voor zowel de vierende gemeenschap als voor het koor. Dat is wat het eigenlijk ook moet zijn: een concrete steun aan die vierende gemeenschap, die samenkomt om belevenisvol het geloof te belijden en in de viering van de heilige Eucharistie een hoogtepunt vindt, dat de dagelijkse praktijk voedt en ons laat voelen dat we niet zonder elkaar kunnen. En dat laatste is het mooie van koorzang. Je doet dat samen en het streven is om dat vooral ook goed te doen. We bieden geen uitvoering, maar een sfeertekening, die mede bepalend is (moet zijn) voor de liturgie. Samen zingen is een ontspannende inspanning...

Het is dan ook stimulerend dat er, ondermeer door mijn voorganger Frans Hendriks, verantwoord en inspirerend is gewerkt en dat organist Ton van den Braak toen en nu zijn medewerking verleent. Er ligt een mooie geschiedenis in Gemonde. Misschien nog aardig te weten dat wij uit Bergen op Zoom afkomstig zijn en ik mijn muzikale vorming (piano en kerkorgel) grotendeels op de muziekscholen van Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda heb genoten. Daarnaast heb ik, met name tijdens mijn studie koordirectie, privélessen harmonieleer en contrapunt gevolgd, vooral om de orgelbegeleiding en improvisatie te ontwikkelen. In 1981 heb ik mijn bevoegdheid als kerkmusicus behaald.

Ik hoop van harte in uw gemeenschap een goede tijd te hebben en samen met zowel de pastoor, de koorleden, de organist als met de bestuurders tot aansprekende muzikale invulling van de liturgie te komen. Dat blijft immers het mooiste van koorzang: je brengt samen iets tot stand dat anderen kan aanspreken. Voor liefhebbers van die koorzang: kom op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur eens kijken of u daaraan ook zoveel plezier kunt beleven. De kerk is open. Weet u van harte welkom!

Bert Becht

## BIBLIOTHEEKPUNT IN GEMONDE.

In Gemonde zal Bibliotheek de Meierij begin 2010 een Bibliotheekpunt gaan openen! Dit betekent dat u in het vervolg ook in uw eigen dorp terecht kan voor boeken, tijdschriften en zelfs de krant! Er zal voor iedereen wat te vinden zijn, van jong tot oud. Ook zal het mogelijk zijn gereserveerde boeken op te halen. Bovendien kunt u straks boeken uit de bibliotheek van Sint-Michielsgestel in leveren in Gemonde en andersom. Heel handig, gewoon bij u om de hoek. Voor dit bibliotheekpunt zijn wij op zoek naar enthousiaste bewoners die het leuk vinden zich als vrijwilliger hier voor in te zetten. Bent u geïnteresseerd, kijk dan voor een aanmeldformulier op [www.bibliotheekmeierij.nl](http://www.bibliotheekmeierij.nl) of belt/mailt u met Wieteke Hassing (projectleider bibliotheekpunten): 0623981553 / [w.hassing@cubiss.nl](mailto:w.hassing@cubiss.nl)



Bibliotheekpunt zoekt vrijwilligers!!

Begin 2010: een bibliotheekvoorziening in uw eigen dorp!

Boeken lenen, tijdschrift lezen, gereserveerde boeken ophalen...het kan straks allemaal in Gemonde zelf! In dorpshuis De Kei komt een collectie te staan waar u kunt snuffelen tussen de boeken en een tijdschrift of krant kunt lezen. Bovendien kunt u gebruik maken van een computer om materialen te bestellen.

Bibliotheek de Meierij is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen werken om dit initiatief tot een succes te maken. Voor minimaal twee uur per week.

Dus,  
vindt u het leuk om gastvrouw/heer te zijn,  
voelt u zich betrokken bij Gemonde,  
wilt u leuke ervaringen op doen?

Geef u dan op bij Wieteke Hassing: 06 - 23 98 15 53. Of vul direct het aanmeldformulier in op [www.bibliotheekmeierij.nl](http://www.bibliotheekmeierij.nl)



## VRIJWILLIGERSAVOND

Op 18 september werd weer in goede traditie de vrijwilligersavond gevierd. Het woord vrijwilliger geeft al aan dat iedereen met liefde en respect zijn steentje bijdraagt wat betreft de dingen die in en rondom de kerk moeten gebeuren. maar toch enige waardering wordt zeer op prijs gesteld. Vooral voor de mensen die dingen doen die niet of nauwelijks opvallen is het een leuke opsteker. Zo ook de vrijwilligersspeld die ieder jaar wordt uitgereikt. Zo waren dit jaar Nolda Essens en Zus Bergman aan de beurt. Zij beiden zorgen regelmatig voor blinkend en goed verzorgd koper in de kerk. Bijna niemand ziet ze poetsen en iedereen vindt het maar heel gewoon dat alles blinkt, maar ze zijn er toch gauw een uurtje gemiddeld per keer mee bezig. Dank je wel dames, ga zo verder. Het speldje of in het geval van de dames een hangertje, is jullie van harte gegund.

Wat betreft de vrijwilligersavond; die was weer goed verzorgd en heel gezellig. Er is weer heel wat bij gepraat en druk gediscussieerd over de quiz. Die was was weer goed in elkaar gezet. Hierbij een compliment voor het organiserend comite. Hopelijk tot volgend jaar

R.Schellekens

## ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN

Op 1 en 2 november herdenken we de heiligen, mensen die op een bijzondere manier hebben geleefd. Aan het leven van heiligen kun je 'n beetje zien hoe God is en hoe God wil dat wij allemaal zouden leven. Heiligen zijn mensen die op God vertrouwden, en juist daarom méér konden of durfden, of andere dingen durfden te zeggen of te doen, dan de meeste mensen. Je zou ze ook wel helden kunnen noemen.

En op 2 november, met Allerzielen worden alle 'gewone' mensen herdacht. Mensen die nu niet meer leven, maar lang geleden of misschien juist nog maar net geleden, zijn dood gegaan. Door aan die mensen te denken leven ze nog een beetje voort in ons eigen leven. Zolang wij nog aan ze denken leeft hun ziel nog tussen ons. Die 'gewone' mensen waren natuurlijk helemaal niet zo gewoon, want ieder mens is wel bijzonder voor een ander. En nu ze dood zijn, mogen wij er op vertrouwen dat ze bij God zijn, samen met de heiligen. Dat is toch iets om eventjes bij stil te staan ...



## **KWIS**

### **Vraag 1**

**Wanneer vieren we Allerheiligen?**

- a. 2 november
- b. 31 oktober
- c. 1 november

### **Vraag2**

**Hoe heet de feestdag daarna?**

- a. Dodenherdenking
- b. Kerkbalansdag
- c. Allerzielen
- d. Sint Maarten

Vraag 3

**Wat wordt er met Allerheiligen gevierd?**

- a. Alle zendingen en evangeliepredikers
- b. Iedereen die zich voor de gemeenschap zeer verdienstelijk gemaakt heeft
- c. Alle pausen van de Rooms Katholieke kerk
- d. Degenen die door de kerk (RK) heilig verklaard zijn, of als heiligen gezien worden, vieren we in één groot feest

Vraag 4

**Volgens de Roomse leer kan een heilige erg belangrijk voor je zijn. Hoezo?**

- a. Zij zijn onze "Voorsprekers" bij God
- b. Een heilige kan je beschermen
- c. Aan een heilige kan je raad vragen
- d. Als je een heilige voor jou laat bidden luistert God beter naar jouw gebed

Vraag 5

**Hoe kan je heilig verklaard worden?**

- a. Het gaat gewoon om bekendheid en het verrichten van wonderen. Als dat klopt kan de paus je heilig verklaren
- b. De kerk stelt een uitgebreid onderzoek in volgens bepaalde criteria bijv, wonderen. De Paus verwacht dat de dode is opgenomen in de hemel en schrijft hem bij in de canon van de heiligen
- c. Men kan per jaar als Rk-er stemmen op verdienstelijk doden binnen de kerk. De meeste stemmen tellen. De paus verklaart deze dan heilig

Vraag 6.

**Heeft Allerheiligen iets met het feest van Halloween te maken op 31 oktober?**

- a. Halloween is de Engelse naam voor Allerheiligen
- b. Ja, alleen heet het dan Halloween
- c. Nee, niets

Vraag 7.

**Is Allerheiligen een verplichte feestdag voor ons allen?**

- a. Tot 1960 wel. Toen had iedereen een vrije dag. Deze is hierna afgeschaft
- b. Protestanten en niet-gelovigen hebben niets met Allerheiligen te maken
- c. Nee, alleen voor de Rooms Katholieken

Vraag 8.

**Is de heilige ook een God?**

- a.. Nee, maar men roept ze wel op in geval van nood, ziekte en tegenspoed
- b.. Het lijken een beetje goden want ze staan dicht bij God volgens de R.k. gelovigen
- c. Ja, het zijn hulpgoden
- d. Nee, maar er worden maar wel vereringen gericht aan wonderdoeners = heiligen
- e. Ze kunnen God mooi helpen en dan hoeft Hij het met Jezus niet allemaal zelf te regelen

Vraag 9

**Zijn martelaren in de Rooms Katholieke kerk ook heilig?**

- a. Voor velen wel, voor anderen niet
- b. Het zijn er zoveel dat men er maar niet aan begonnen is
- c. Nee, niet als de paus ze niet eerst heilig verklaard heeft
- d. Ja, velen wel maar niet alle namen zijn bekend

Vraag 10

**Welk feest komt er na Allerheiligen?**

- a. Allerzielen
- b. Sint Maarten
- c. Kerstfeest
- d. Maria dag

Vraag 11.

**Wat wordt er op deze dag herdacht?**

- a. Dat je veel moet bidden zodat de doden in de hemel komen
- b. Op deze dag worden de overledenen in gebeden herdacht
- c. Dat je veel moet bidden voor de doden, dan kom je in de hemel

1.c., 2.c. , 3.d., 4. a., 5.b, . 6. c , 7.c, 8d., 9. d., 10.a. 11.b

## **PATER DAMIAAN.**

Op 4 juni 1995 werd Damiaan zalig verklaard. Hij kreeg een feestdag toegewezen op de liturgische kalender. Gewoonlijk is dat de dag van het overlijden. Voor Pater Damiaan zou dat 15 april zijn, maar omdat die dag vaak in de Goede Week valt die geen heiligenverering toelaat, werd 10 mei gekozen. Dat is de dag waarop Pater Damiaan (in 1873) voor het eerst voet aan wal zette in Molokai en op 11 oktober 2009 heeft Paus Benedictus XVI de Belgische pater Damiaan heilig verklaard. Dat gebeurde tijdens een dienst in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Naast Damiaan werden nog vier anderen heilig verklaard

Damiaan (1840-1889) is nu patroonheilige van de melaatsen en aidspatiënten. De in het Vlaamse Tremelo als Jozef de Veuster geboren geestelijke werd bekend door zijn werk onder de melaatsen op Hawaï. Hij stierf zelf aan lepra, na zestien jaar actief te zijn geweest in een leprozenkolonie. "De dienaar van het woord is een lijdende dienaar geworden", zo sprak de paus in het Nederlands over Damiaan.

Damiaan is in België bijzonder populair. Enkele jaren terug werd hij door de lezers van de krant Het Nieuwsblad uitgeroepen tot grootste Belg aller tijden, waarbij hij onder anderen wielerlegende Eddy Merckx ver achter zich liet.

Tijdens de dienst kreeg de paus eerder een relik van pater Damiaan overhandigd. Het ging om een haarlok. Bisschop Larry Silva van Honolulu, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Hawaï, kreeg een voetwortelbeentje van de nieuwe heilige mee naar huis. De twee relikwieën werden onlangs ontdekt. Ze zaten in een tinnen doosje in het archief van de Damiaans orde. Damiaan trad in 1850 in Leuven toe tot de congregatie van de paters van de Heilige Harten.

## **NIEUWE KONING GILDE ST. ANTONIUS EN ST. SEBAASTIAAN**

Om de vier jaar zaterdags met de kermis schieten de gegadigden die de nieuwe koning willen worden van het gilde St Antonius en St. Sebastiaan op de vogel. Nadat Annie v.d.Sande deze post vier jaar met verve had bekleed is er na een koningin weer een koning temidden van de gildenbroeders en zusters.

Het weer zat die dag niet erg mee. Tussen de buien door werd het programma aan de boom afgewerkt. Dat begon met het vrijen van de boom. Vaandrig, tamboer, keizer, koningin, gildeheer, beschermheer en de burgemeester liepen een paar keer rond de boom. De gildeheer sprak een gebed uit en zegende de attributen en de boom met de vogel. Toen was het de beurt aan 9 kandidaten om de houten vogel naar beneden te schieten. Na 185 schoten gaf de vogel de strijd op en liet zich in het natte gras vallen. Hendrik Schellekens was de gelukkige die het laatste treffende schot wist te maken en daarmee de nieuwe koning werd. Hij kreeg daarvoor een houten vaatje bier die hij royaal met iedereen die dorst had deelde. Hij werd door de scheidende koningin en de keizer van het gilde zette hem de kroon op. Als nieuwe koning mocht hij over de gildenvlag lopen. Deze werd eerst zorgvuldig onderzeild vanwege de natte ondergrond, ook moest de koning zijn schoenen uit doen. Om daarna zorgvuldig over de vlag te stappen. Trots en blij aanvaarde Hendrik zijn nieuwe ambt en zijn kroon. Die dag werd er door de gildenbroeders nog een wedstrijdje jeu de boules gehouden. Waarbij de ballen diep over de banen zompte. Om vijf uur genoot iedereen van een gezellige koffietafel bij de Schuif. Op de kermis dinsdag werd de nieuwe koning aan de Gemondse bevolking getoond zoals dat heet daarbij vergezeld door leden van het zuster-gilde St. Joris en St. Catharina.

R.Schellekens

## HEEMKUNDENIEUWS

In de vorige Vier Gemalen heb ik u al gemeld dat er op 15 november een tentoonstelling is van onze vereniging in de Schuif. De voortgang van de organisatie volgend ben ik benieuwd of het er allemaal wel in kan. Er zijn weer veel foto's te bewonderen voor de liefhebbers oude foto's van lang geleden en van niet zolang geleden naar tamelijk recente plaatjes. Want de heemkunde kijkt niet altijd achterom maar ook wat er nu en in de toekomst speelt in Gemonde.

De open morgens in het gildenhuis Datmunde zijn op donderdag weer begonnen. Er wordt weer ijverig gewerkt aan het archiveren van binnen gekomen spullen en het in kaart brengen van de dingen die we al hebben. Als iemand van de heemkunde zich geroepen voelt om mee te helpen, graag, we kunnen nog altijd hulp gebruiken.

Namens de heemkundevereniging

R.Schellekens

## GRATIS 4 WEKEN KATHOLIEK NIEUWSBLAD

Met bijgaande bon mogen uw parochianen 4 weken gratis kennismaken. Wij hopen van harte dat velen uit uw parochie hiervan gebruik maken en wekelijks op de hoogte blijven van katholiek nieuws uit Nederland & de wereldkerk.

**Katholiek Nieuwsblad**  
Meer dan 33.000 lezers! Nieuws • Opinie • Inspiratie

APERITE PORTAS REDEMPTORI WWW.KATHOLIEKNIEUWSBLAD.NL • VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2009 • 26e JAARGANG **34**

**4 weken gratis kennismaken!**

Ja, ik ontvang graag **4 gratis** kennismakingsnummers!

Naam: ..... Voorletters: ..... M / V

Adres: .....

Postcode: ..... Plaats: .....

Tel.: ..... Geb. datum: .....

E-mail: .....

Stuur de bon nu op in een gefrankeerde envelop aan:  
**Katholiek Nieuwsblad, Postbus 1270, 5200 BH 's-Hertogenbosch**  
**of bel 073 - 750.23.15 • [www.katholieknieuwsblad.nl](http://www.katholieknieuwsblad.nl)**

Namens Katholiek Nieuwsblad  
Mevr. Cercentia G.C.F.H.M. Bax

## SINT BEZOEKT GEMONDE

Op zondag 22 november zal Sint met zijn Pieten een bezoek brengen aan Gemonde. Na een korte rijtoer door het mooie Gemonde zal Sint om 14.00 uur arriveren op het schoolplein. Piet Roberto mailt vanuit Spanje dat er weer iets heel spannends staat te gebeuren.

**Dus jongens en meisjes kom op zondag 22 november om 14.00 uur naar de speelplaats van de Lambertusschool om toch maar niets te hoeven missen van het spektakel.**

Via school worden kleurplaten verspreid.

Sint zal daarvoor prijsjes uitreiken op zondag 22 november bij zaal De Schuif.

**Om het Sinterklaasfeest mee te kunnen maken moeten er kaartjes worden afgehaald bij zaal De Schuif in Gemonde.**

Dit geldt voor alle kinderen t/m groep 5.

**De kaartjes kunnen worden afgehaald op zondag 22 november van 10.00 uur tot 12.00 uur. Daarna worden er géén kaartjes meer afgegeven.**

## ST.LAMBERTUS

Ieder jaor trekken we mi pestoor Goedhart enige acolieten en misdienaars, de guld en belangstellende geleuvige naor d`n Hogert um St. Lambertus te eren in zen kapel op `t kerkhof. Dees jaor hebben we `t anders gedaon. We gingen `t bildje van den St.Lambertus haolen en naor de kerk brengen. D`r waar namenlek iets anders te vieren dan alleen Lambertusdag.

Ut kapelleke beston 50 jaor en `t bildje van de St.Lambertus ok. In de weken vuraf waar ie al ontmeuteld en Tontje Pennings hai unne skonne neije staf vur hum in mikare gefruebeld want die waar ie in de loop der ted verlorre en dè geheel wier veur in de kerk gezegend mi un H.Mis d`r um hinne.

Van te vurre haj de pestoor al gezeet we gaon bè `t kapelleke d`n Heilige Lambertus vraogen of ie mee gi naor de kerk en dan zittie ja. Mar dè leste is men op dieje dag toch ontgaon.

Miskien heb ik nie zo`n heilig oor es de pestoor.

Ter ere van dees bizondere viering waar d`r ok nog unne bizondere mens uitgenodigd hillemaol uit Eindhoven umdet ie toenterted nog mee haj geholpen mi d`n bouw van `t kapelleke, hij kos d`r kustekek over vertellen en waar onder den indruk van de viering vural ok van `t gezellig samen koffie en thee drinken in de pastorietuin. Ut weer waar wir uitzunderlek goed en dè makte `t geheel nog skonner.

De bluumkes uit de torre nao afloop van de mis werre in dankbaarheid ontvangen.

Wè `t kapelleke zelf betreft, dè haj efkes van te vurre nog wè reparatie aon `t dak ondergaon mar vur rest kan `t nog jorre mee. Jammer dè `t zo`n bietje verskole staoj op `t kerkhof want `t is zo af en toe wel `n bezuuk werd. Efkes zomar `t hoef nie lang te zen, efkes mar in stillekes `n bietje bidden kan nooit gin kaot.

`t-Ver-gimmes-geintje

## Mutatieformulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoon :  
E-mail :

- is nieuw komen wonen in Gemonde  
 gaat vertrekken uit Gemonde  
 stelt prijs op een kennismakingsbezoek  
 wil wel/niet een parochiegids ontvangen  
 wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen  
 andere mededelingen \_\_\_\_\_

Bovenstaande 0 persoon of 0 gezin is verhuisd naar

Nieuw adres : \_\_\_\_\_  
Woonplaats : \_\_\_\_\_  
Telefoon : \_\_\_\_\_  
M.i.v. : \_\_\_\_\_

- bericht van geboorte van : \_\_\_\_\_  
 bericht van huwelijk van : \_\_\_\_\_  
 bericht van overlijden van : \_\_\_\_\_  
Datum van geboorte, huwelijk of overlijden: \_\_\_\_\_

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie, St. Lambertusweg 122.