

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

(info-bandje)

Pastoor Frank As

tel: 073 551 22 15

Bij spoedgevallen

06 52 15 18 65

Pastoraal werkster: Marlies Beij; Pastorie Schijndel tel: 073 549 22 15

e-mail: h.beijevers@upcmail.nl Tel. Privé 0413-477972; 06 30 09 05 27

Kerkcoördinator Gemonde: Francine van Oirschot tel: 073 551 39 11

Koster: M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur

Liturgisch avondgebed/vesper dinsdag 19.00 uur.

Kerkbestuur:

Voorzitter: Pastoor Frank As,

tel: 073 551 22 15

Vice-voorzitter: Ton van Houtum, Mon Plaisir 7,

tel: 073 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30,

tel :073 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Bestuurslid: Joke van de Sande

tel:073 551 37 81

Bestuurslid: Bart Schellekens

tel:073 689 47 82

Bestuurslid: Emanuel van der Schoot

tel:073 551 28 48

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54,

tel:073 551 57 39,

e-mail: lianbolwerk@home.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13,

tel:073 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7,

tel:073 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks 15 december 2012 Kopij inleveren t/m **zondag 2 december**. Redactievergadering maandag 3 december . Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden. Bij voorkeur **als bijlage per email (Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms /11)** De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

De dagen 1 november en 2 november staan bij katholieke mensen diep in het geheugen. Allerheiligen en Allerzielen zijn bijzondere dagen in het leven van de Kerk, van de gelovigen. We staan stil bij het mysterie van het leven en het mysterie van de dood. De herfstdagen, waarin de bladeren van de bomen vallen, dragen ook aan een bijzondere sfeer die staat in het teken van vergankelijkheid. We weten het allemaal: ons leven gaat voorbij, ook wij gaan voorbij. En er zijn velen ons al voorbijgegaan. We willen er misschien niet bij stil staan, we willen leven. Maar of we willen of niet, wij hebben allemaal een tijd om te leven en een tijd om te sterven.

Het leven is een mysterie. Waar komt het leven vandaan? Hoe is het leven ontstaan? Op die vragen krijgen we uit de wetenschappen geen antwoord. We kennen de theorie van de oerknal, maar dan heb je nog geen leven! En als we kijken hoe een menselijk lichaam in elkaar zit.... Je wordt er stil van. Iemand die dat gemaakt heeft, is buitengewoon knap, is God.

Wij, gelovige mensen, weten: God is het begin van alle leven, en zelf heeft Hij geen begin. Want als God een begin had, wie of wat was dan het begin van God geweest? Dat is het mysterie van God. God die geen begin heeft, heeft dus ook geen einde. Wij, mensen, kunnen hier met ons verstand totaal niet bij. God is ons begin. Hij heeft ons geschapen, Hij heeft ons gewild. In de heilige Schrift lezen we: Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld. Wij dragen het beeld van God in ons. Wij hebben de opdracht dat wij door een deugdzzaam leven ook op Hem zullen gelijken.

Maar aan ons leven komt een einde, niet omdat God dat gewild heeft, maar door de zonde, begonnen met Adam en Eva. De macht van de zonde is de dood. Of wij nu heilig leven of niet, allen staan wij onder de macht van de zonde. Maar God, die ons geschapen heeft, komt ons te hulp, Hij zendt ons een Verlosser. Ook Jezus, geheel heilig, stond onder de macht van de zonde, Hij stierf aan het kruis. Maar Hem, die zonder zonde was, heeft de Vader doen verrijzen uit de dood en binnen gevoerd in zijn zaligheid. Het kwaad immers mag niet sterker zijn dan het goede.

Christus is de eerste mens van heel de mensheid die opgestaan is uit de dood tot nieuw en eeuwig leven. Wij, die Christus navolgen, zullen ook met Hem verrijzen en met Hem verheerlijkt worden en deel krijgen aan het eeuwige goddelijke leven. Dat is onze schitterende toekomst. Zonder Jezus Christus is er geen verrijzenis en eeuwig leven. Wat een voorrecht genieten wij, dat wij mogen weten welk een toekomst ons te wachten staat! Op Allerheiligen vieren wij het feest van al die mensen die in Christus zijn en die staan voor de troon van God, die delen in Gods oneindige en barmhartige liefde en de volkomen vreugde en vrede genieten, waar Christus alles is in allen. Op aarde mogen wij op het Hoogfeest van Allerheiligen een voorsmaak ervaren van de toekomst die de heiligen te wachten staat. Ook wij hopen daar eens te mogen zijn. Sommige heiligen vieren we in de kerk met name. Zij staan op de heiligenkalender van de kerk.

Daags na Allerheiligen vieren we de gedachtenis van Allerzielen. Deze dag is een dag van gebed voor alle overledenen. Wij weten, ook al zijn wij ons niet bewust van onze persoonlijke zonden, dat wij geen heiligen zijn. We hebben allemaal onze tekortkomingen, ook als wij sterven. Onze opdracht op aarde is om in Christus te leven en in Christus te sterven. We worden geoordeeld in de mate dat wij in Christus zijn, dat wij onze Verlosser erkennen in ons denken, spreken en handelen.

Ook al zijn wij verlost, wij hebben na onze dood nog wat goed te maken. Dat noemt de kerk het vagevuur. Voor deze mensen bidden wij bijzonder op Allerzielen en wij offeren voor hen. Het hoogste gebed en het volmaakte offer is het offer van Christus in de Eucharistie. Op Allerzielen komen wij samen om te bidden voor onze overledenen, dat God hen zijn barmhartigheid toont en zij van zonde bevrijd Gods heerlijkheid mogen binnengaan, om daar... Allerheiligen te vieren.

F.M. As, pastoor

KATHOLIEKE JONGERENDAG IN 'S-HERTOGENBOSCH

Op zondag 4 november 2012 gaat in de **Maaspoort te Den Bosch** de 35ste editie van de **Katholieke Jongerendag (KJD)** van start! Het thema van dit jaar is 'Hoop'. "Samen actief en sociaal interactief zijn werkt positief en versterkt de hoop. De KJD is dit jaar zo'n actieve ontmoetingsplek van die HOOP. Behalve de samenkomst van zo'n tweeduizend tieners en jongeren, een spetterend programma, diverse workshops en informatiestands kunnen we ook ons gezamenlijk geloof in hoop versterken door samen de Eucharistie te vieren. Net als elk jaar wordt de KJD dan ook afgesloten met een grootse eucharistieviering.

Programma

Op 4 november hebben we twee knallende bands uitgenodigd: Trinity en The Fruits. Naast deze bands zullen we ook cabaretier Ruurd Walinga te gast krijgen die ons in zijn voorstelling op zijn eigen wijze zal inspireren en tot nadenken zal aanzetten. Zoals ook afgelopen jaren start het programma om 09.30 en worden we door publieksopwarmer Rob van Rossum in de juiste stemming gebracht. Dat wordt een feestje! Daarna zullen The Fruits een spectaculaire aftrap geven om de KJD officieel te openen. Ben jij **jong** en **katholiek** of sta je open voor het katholieke geloof en hou je wel van een feestje? Zorg dan dat je erbij bent en hou de site www.jongkatholiek.nl in de gaten voor meer informatie hierover!

HET MYSTERIE VAN DE KERK -JAAR VAN HET GELOOF

Je hoort mensen wel eens zeggen: Geloven Ja!, Kerk, Neen! Wat zegt de het tweede Vaticaans concilie over de kerk? Heel veel. De kerkvergadering heeft een belangrijk leerstuk geschreven over de kerk - een dogmatische constitutie -: 'Lumen Gentium', Het Licht der volkeren. En dat is Christus. Het concilie leert: de Kerk en Jezus Christus kun je niet los van elkaar zien. Het concilie zegt: De Kerk is het Lichaam van Christus en Christus is het hoofd. Hoofd en Lichaam kun je niet van elkaar scheiden. Wij zijn het lichaam van Christus en Christus is het hoofd. Met een ander beeld: De Kerk is de Bruid en Christus is de Bruidegom.

Jezus heeft de kerk gesticht om - na zijn verrijzenis - in en door zijn Kerk onder zijn Volk aanwezig te zijn. Christus is aanwezig in Zijn kerk door het woord dat zij spreekt en door het vieren van de Liturgie. Daarom zegt het Concilie: De Kerk zelf is het eerste Sacrament. Het woord sacrament betekent vertaald geheim. In een sacrament is Christus op een verborgen wijze aanwezig. Christus is op een verborgen wijze in de Kerk aanwezig, en daardoor is het Zijn kerk. Zonder Christus is er geen kerk. Dat wordt alleen door het geloof gekend, en daarom noemen we de Kerk het geheim van het geloof.

De Kerk viert de Liturgie, de Kerk bedient de Sacramenten. Het handelen van de Kerk is het handelen van Christus. De Liturgie van de kerk is de Liturgie van Christus. In de Liturgie, in de Sacramenten komt Christus, die verzezen is, tot ons en worden Christus en de mens met elkaar verzoend. De Liturgie is een stukje hemel op aarde, worden hemel en aarde met elkaar verenigd. Dat is het geheim van de kerk. Het spreken, handelen en het vieren van de Kerk is het spreken, handelen en het vieren van Christus. Dat is het geheim

van het geloof. Los van de Kerk ben je wel los van Christus. Christus Ja!, Kerk Neen!, Dat kan niet. Jezus Christus is niet los verkrijgbaar.

We weten ook dat de mensen die in de Kerk werkzaam zijn, niet allemaal heilig zijn. De paus, hoewel een heilig man, is niet heilig. Hij gaat ook biechten. De bisschoppen en priesters zijn evenmin heilig. Toch kiest God zondige mensen uit, het kan niet anders, om onder ons aanwezig te zijn in Zijn kerk. De Kerk begint dan ook altijd de Eucharistieviering eerst met een schuldbelijdenis. Voor het tweede Vaticaans Concilie bad de priester zelf als eerste de schuldbelijdenis, om aan te geven dat hij ook maar een zondaar is, die de heilige handelingen mag verrichten. Zo zien we dat de Kerk, het lichaam van Christus, het volk van God, zondaars, door het vieren van de Liturgie heilig gemaakt wordt. Het geheim van Christus, het geheim van de Kerk is heel groot. Laten we in dit jaar van het geloof dankbaar zijn om de Kerk, om het geloof dat wij door de Kerk ontvangen hebben, waardoor Christus tot ons komt en wij het LEVEN hebben ontvangen.

F.M. As, pastoor

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop:

de ouders van:

Lucas Klomp Lariestraat 3 Gemonde

OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

Donderdag 18 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

29^e zondag door het jaar.

Zaterdag 20 oktober om 19.00 uur eucharistieviering met samenzang.

Extra collecte Wereldmissiedag.

Maandag 22 oktober om 19.00 uur Woord- en gebedsviering b.g.v. de Moederdagviering van de K.V.O.

Dinsdag 23 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje, daarna Vespers.

Donderdag 25 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

Viering Allerheiligen.

Zaterdag 27 oktober om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Op zaterdag 27 oktober en op zondag 28 oktober worden er schalen met wijwater en palmtakjes op beide kerkhoven geplaatst zodat iedereen gelegenheid heeft om de graven te zegenen.

Dinsdag 30 oktober om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje, daarna Vespers.

Dinsdag 30 oktober om 19.30 u. vergadering van kerkbestuur, P.C.I., P.P.R., en leden van het koor.

Woensdagmorgen om 11.30 u. bidden van het rozenhoedje in de kapel Maria van het Groene Woud ter afsluiting van de rozenkransmaand.

Woensdagmiddag 31 oktober om 14.30 uur eucharistieviering uit dankbaarheid b.g.v. het

gouden huwelijksfeest van Toon van Pinxten en Dien van Pinxten- den Otter.

Vrijdagavond 2 november: Allerzielen.

Om 19.00 uur Allerzielenviering met gemengd koor.

31^e zondag door het jaar.

Zaterdag 3 november om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 4 november doopviering van Brent Maas en Ayden van der Aa.

Dinsdag 6 november om 19.00 u. Vespers.

32^e zondag door het jaar.

Zaterdag 10 november om 19.00 uur met samenzang.

Dinsdag 13 november om 19.00 uur Vespers.

Dinsdag 13 november om 19.30 u. bijeenkomst van de P.P.R.

33^e zondag door het jaar.

Zaterdag 17 november om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 20 november om 19.00 uur Vespers.

Feest Christus Koning.

Zaterdag 24 november om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 27 november om 19.00 uur Vespers.

Eerste zondag van de Advent.

Zaterdag 1 december om 19.00 uur viering voor klein en groot.

Kopij voor het Kerstnummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zondag 2 december.

Maandag 3 december om 19.30 uur redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 4 december om 19.00 uur Vespers.

2^e zondag van de Advent.

Zaterdag 8 december om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 11 december om 19.00 uur Vespers.

Woensdag 12 december huwelijksluiting van Jan van Abeelen en Els van de Westelaken.

3^e zondag van de Advent.

Zaterdag 15 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 18 december om 19.00 u. Boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest.

4^e zondag van de Advent.

Zaterdag 22 december om 19.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Kerstmis.

Maandag 24 december om 19.00 u. Woord- en gebedsviering.

Viering voor klein en groot.

Maandag 24 december om 22.00 u. nachtmis met gemengd koor.

Dinsdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, om 10.00 u.

eucharistieviering m.m.v. fanfare Sint Lambertus.

Dinsdagmiddag 25 december om 14.00 u. kindeke wiegen.

Tweede Kerstdag is er géén eucharistieviering in Gemonde.

Feest Heilige Familie

Zaterdag 29 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Maandag 31 december, Oudjaar, om 19.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

**Dinsdag 1 januari, Nieuwjaar, is er géén eucharistieviering in Gemonde.
Openbaring van de Heer.**

Zaterdag 5 januari om 19.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Na de viering is er gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen in het parochiezaaltje.

Zondag 6 januari, Driekoningen.

Dinsdag 8 januari om 19.00 u. Vespers.

Dinsdag 8 januari om 19.30 u. vergadering van de P.P.R.

Zaterdag 12 januari om 19.00 u. eucharistieviering met Samenzang.

Thema	Kopij aanleveren	Verschijningsdatum
Kerstmis	2 december	14 december

HILDE EN HARRY NAAR KENIA

In 2010 kwam Hilde thuis uit school met de boodschap: ik wil in een weeshuis in Kenia gaan werken. Nou dachten wij als ouders: dat is mooi. Wij hoopten dat ze daar nog steeds over denkt over een paar jaar.... Maar Hilde had andere plannen. Ze wilde niet zolang wachten met de reis. We hebben toen contact gezocht met de oud-lerares Lissa van Hilde. Zij en haar Keniaanse vriend waren razend enthousiast over het voornemen van Hilde. Zij hebben ook een stichting en zouden in 2012 voor 3 maanden naar Kenia gaan om nieuwe projecten en oude projecten te bezoeken. Wij, de ouders, waren nog steeds niet overtuigd. Maar daar kwam verandering in: Harry gaat gewoon mee! Zo gezegd, zo gedaan. Alle voorbereidingen getroffen zoals: vaccinaties, malariapillen, paspoorten, visum enz.

En toen vertrokken we naar Kenia. Wat ons te wachten stond dat wisten we niet en we hadden afgesproken dat we alles over ons heen lieten komen. Nou dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toen we in Rongo aankwamen moesten we wel even wennen. Geen verharde straten buiten de hoofdweg. Grote gaten met daarin nog een gat, dat was de weg. Maar de mensen waren zo open en vriendelijk dat hadden we niet verwacht. Overal waar je loopt roepen de kinderen: Mzungu, wat blanke, buitenlander betekend. En erachteraan How are you? Dit alles was heel vriendelijk bedoeld en belangstellend. De Kenianen doen niets liever dan met je praten over van alles en nog wat. Over politiek, over Nederland, over de verschillen tussen onze landen.

De school waar Hilde ging helpen is een christelijke school. Bij de school hoort een weeshuis. Toen we daar de eerste keer kwamen brak ons hart. 3 kinderen in een bed was heel normaal. En de kinderen hebben helemaal niets. Alleen de kleren die ze aanhebben. Hilde en ik besloten op dat moment dat we iets extra voor hen wilden doen en dat deden we later dan ook. Hilde ging helpen in een klas waar ze de lerares hielp op alle mogelijke manieren. Ook bracht ze veel tijd door met de allerkleinsten van de school Een kind stal haar hart de eerste dag al: Michelle, een dropje van ongeveer 2 jaar oud. Ik zelf had een gesprek met Edwina, de directrice van de school en het weeshuis en na aanleiding van dit gesprek en in overleg met Hilde besloten wij om geld te schenken voor de bouw van een kippenhok. Dit geld was opgehaald door de Gemonkse jeugd met driekoningen. Dit in



samenwerking met een Keniaanse stichting om zo geld te kunnen verdienen aan de eieren. Die zelfde dag hebben we stenen, cement en zand besteld en een paar bouwvakkers ingehuurd. En de volgende dag konden we aan het werk. Ons werk schoot goed op en was na de eerste week al gereed. Toen was het wachten op de andere stichting. Dat gaat wel enige tijd kosten maar ik heb er een goed gevoel bij en wordt nog steeds wekelijks op de hoogte gehouden via e-mails door een bevriende leraar. Verder zijn we met Julius en Lissa diverse andere projecten gaan bekijken waaronder een school voor dove kinderen. In Kenia ontmoetten wij ook nog meer Brabanders: de pastoor van Den Dungen van Beurden en zijn vriend Rien van Nuland en Petra en Gerrit uit Schaijk, vriendin van Lissa.

De andere dagen heb ik vooral veel gesproken met de mensen daar over de problemen en wat we er aan kunnen doen. Ook maakte ik de tekst en foto's voor een nieuwe website voor El Bethel en keek een aantal computers na die geschonken zijn door de stichting van Julius en Lissa.

De school waarop Hilde hielp bestaat uit 2 stenen gebouwen en uit barakken van ijzeren golfplaten met hierin de lokalen. Jullie begrijpen wel hoe heet het wordt in die lokalen en nu was het winter daar! Hiervoor willen wij ons nu gaan inzetten: voor stenen gebouwen voor de kinderen, lokalen en een nieuw weeshuis. Wij hopen over 2 of 3 jaar weer een tijdje naar Kenia te gaan en we kunnen hiervoor veel hulp gebruiken. Dus alle hulp is welkom. De kosten van het bouwen van een lokaal komt uit op € 10.000,- en er zijn nog 10 lokalen nodig dus er is nog werk genoeg te doen!



Hilde en Harry Geerts

Website met verslagen: www.harrygeerts.nl
Website met foto's: www.harryg.mijnalbum.nl
Website van school: www.elbethelcentre.org

Avondgebedje

Lieve Vader in de hemel,
bijna is de dag voorbij.
Ik kom U hartelijk bedanken,
want U was zo goed voor mij.
Daarom kom ik U wat geven,
neem dat van uw kindje aan.
Telkens als ik goed mijn best deed,
heb ik dat voor U gedaan.
Maar ik deed ook domme dingen,
ik was soms echt een beetje klein.
'k Heb er spijt van, lieve Jezus,
morgen zal ik flinker zijn.

M. de Groen

ELLY MERKS 45 JAAR IN DIENST BIJ ASSURANTIEBEDRIJF KLOMP GEMONDE

Op de Mulo mocht Elly Merks uit Gemonde een klas overslaan. Daarom stapte Elly al op 1 oktober 1967, amper 15 jaar oud, bij haar eerste werkgever binnen als secretaresse. Zij was toen de derde werknemer van het huidige Assurantiebedrijf Klomp BV Dorpstraat 2 Gemonde.

Intussen is Elly dus 45 jaar in dienst van het bedrijf en daar werd afgelopen zaterdag door Klomp BV bij stil gestaan tijdens een gezellig diner in restaurant Park & Pluch te Eindhoven.

Bijzonder is ook dat Elly in al die jaren op vier adressen woonde, maar toch altijd binnen 200 meter vanaf haar werk is blijven wonen. Directeur Jan Klomp had uitgerekend dat Elly desondanks in al die jaren aan woon-/werkverkeer toch zo'n slordige 1172 km te voet had afgelegd.

Aansluitend aan het diner genoten alle werknemers en hun partners van een schitterende voorstelling van Brigitte Kaandorp.

ELLY gaat gewoon verder.....op weg naar een 50 jarig dienstverband! Elly, Proficiat!

NIEUWS VAN DE "GIMMESE SMART"

Smartlappenkoor "Gimmese Smart", organiseert en presenteert voor de 7^e keer in successie onder het motto "Gimmese Smart heeft Zin in Zang al 6 jaar lang" haar jaarlijks 2 daags avondvullend smartlappen/levensliederenfestival. Een aanrader voor publiek dat het Nederlandse levenslied een warm hart toe draagt

Wij laten ons zien en horen :

Vrijdag 16 en zaterdag 17 november 2012. aanvang klokslag 20.00 uur.

In café/zaal "De Schuif". Met een sfeervol aangeklede zaal en ons koor, dat er veel zin in heeft, zullen we weer zorgen voor een gezellige avond.

Entree-kaartjes zijn tegen 4 euro inclusief gratis borrel en gratis lot voor de loterij en vanaf 15 oktober te verkrijgen bij de volgende verkooppunten:

Ijzerwaren/doe het zelfzaak Willy Schellekens Gemonde.

Benzinepomp Bart Schellekens Gemonde.

Cafe/Zaal De Schuif.

Samen met U hopen wij er weer een geweldig feest/happening van te maken.

Na afloop is er volop tijd om een dansje te maken op de muziek uitgezocht door DJ Harrie. Maar verzoeknummers zijn welkom.

Inlichtingen : Kees van de Bosch tel. 073-5515430.

Leo Verhagen tel. 073-5515322.

www.Gimmese-Smart.nl

HET VERHAAL VAN DORUS

Doruswônde krek op `t skeije van twee durpen, dè waar hendig want dan koste kiezen tussen `t beste van die twee.

Nou hajDorus nog nie kunnen kiezen tussen `t vrouwvolk in die bei gemenschappen want hij wônde es lotste overgebleven "keind" bè zen ouwlui en de rest van `t huishouwen han allang d`r eigen gedoetje.

Dorus liep al tegen de virtig en zaat daor vort `n bietje mee, ok al umdèd`n oudste zoon van hullie Riet hum al vort suikeroom ging noemen, dè waar natuurlijk dur zen vader en moeder opgestukt.

Zo es gezeet Dorus kos kiezen uit twee durpen wè hum `t beste paaste en ging dan ok iedere zondag dan in `t een en dan in `t aander durp op stap.

Nou gebeurde `t op unne skonne zondag det tie besloot is `n endje weier van huis is te gaon dansen.

Nou dè was wè, hij kende d`r gin man en ging dan ok heel onzeker aon de bar ston hangen. Mar vanuit zen ooghoeken hat tie `n skon metje vurbè zien fladderen daor moes ie toch is `n dansje mi waogen.

Nao de noddige borreltjes waar ie zo weit det tie d`r op af durfde stappen, hakkelend en mi `n rooi kleur vroeg ie of zè `t mi hum aondurfde, "hij bedoelde natuurlijk te dansen".

Wè moet ik durven vroeg `t metje prompt terug.

Nou zin Dorus we hadde gedocht, terwel ie mi unne weitse bocht de danszaol in keek wor d`r al `n por aon `t rondhuppelen waren.

Ik weet nie we gè denkt mar ik goi vur den urste keer vrimd en ik weet nie of `t jouw paast mar men paast `t wel mi jou.

Nou mi men paast `t hillemaol nie haj `t metje verontwaardigd geroepen es gè vrimd wilt gaon dan bende bè men aon `t verkeerd adres gaoi mar terug naor oe eigeste en doe ze de groeten.

Kik, hij woj alleen mar in `n vrimde omgeving mi `n vrimd metje dansen mar dur spraakverwarring docht dè metje hil iets anders.

Dorus haj laoter toch nog `n metje gevonden die `t wel paaste um mi hum um te gaon.

En ik moet zeggen ze trekken al `n hil weltje van Drees mar ze pasen bij nog heel goed bè bekare.

't Vergimmes Geintje

Mutatief formulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

- is nieuw komen wonen in Gemonde
- gaat vertrekken uit Gemonde
- stelt prijs op een kennismakingsbezoek
- wil wel/niet een parochiegids ontvangen
- wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen
- andere mededelingen

Bovenstaande 0 persoon of 0 gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

bericht van geboorte van :

bericht van huwelijk van :

bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie, St. Lambertusweg 122.