

# Parochie St. Lambertus

Website: [www.sintlambertusparochiegemonde.nl](http://www.sintlambertusparochiegemonde.nl)

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax: 073 553 00 78

Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

\*Zondag om 10.00 u.

\*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

## Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail: [pietgoedhart@hetnet.nl](mailto:pietgoedhart@hetnet.nl)

Vice-voorzitter: T. v. Houtum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: [c.j.vanderheijden@hetnet.nl](mailto:c.j.vanderheijden@hetnet.nl)

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

## Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: [parochiestlambertus@hetnet.nl](mailto:parochiestlambertus@hetnet.nl)

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

## Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: [ifo@lbu-uitvaartverzorging.nl](mailto:ifo@lbu-uitvaartverzorging.nl)

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: [wverhoeven@gmail.com](mailto:wverhoeven@gmail.com)

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks **16 juli** 2010.

Kopij inleveren t/m **zondag4 juli** 2010. Redactievergadering maandag 5 juli .

Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden.

Bij voorkeur **Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms 11)** per e-mail.

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

## SNOEIEN EN TOT BLOEI KOMEN

Met grote bewondering keek ik naar onze hovenier, die enkele bomen in de pastorietuin kwam snoeien. Grote en zieke takken knipte hij vakkundig en bedachtzaam weg. De takken waren al oud en hadden door de jaren heen veel vruchten gedragen, maar nu waren hun krachten op. Ze mochten ruimte maken voor nieuwe scheuten. "Nu kan de boom weer tot bloei komen", zei de hovenier, die met een zekere eerbied de gesnoeide takken op de grond legde. De kerk is te vergelijken met een boom met aan haar oeroude stam vele weidse takken. Stevig geworteld is ze en omgeven door goede grond. De hemelreikende stam wijst ons op het geloof, die de aarde verbindt met de hemel en de mens met zijn God. Geworteld is ze in het levendige verhaal van Jezus Christus. Ze wordt staande gehouden in de teelaarde, die de heilige Geest heeft bevrucht. Een eeuwenoude boom is ze, die veel vruchten heeft voortgebracht en steeds ook nieuwe loten voorbrengt. De oude en zieke takken, die al hun sappen en krachten hebben gegeven breken soms spontaan af of worden gesnoeid om de bloei in de kerk te houden. In onze tijd wordt er veel gesnoeid in onze dierbare kerk. Vaak wordt over een "loutering en zuivering" gesproken. "De wildgroei een halt toe roepen" wordt ook wel gezegd. Niet alle takken, die door de jaren heen tot wasdom zijn gekomen, hebben goede vruchten voortgebracht. Hun vruchten hadden een wrange smaak gekregen. Er kan iets - misschien wel veel - goeds van komen, wanneer er op een juiste en bedachtzame wijze gesnoeid wordt, zoals onze hovenier dat deed. Hij gaf enkele takken, waar hij vragen bij had nog een tijdje de kans en de tijd om in een volgend jaar goede vruchten voort te brengen. Wijs van hem. ( zie Lucas 13, 6- 9 ).

In de pastorietuin zie ik al uit naar de sappige vruchten van de ruitbomen. "Zet de kistjes er alvast maar onder", zei de optimistische hovenier. Meer dan de handvol appels en peren, die we in onze tuin hopen te plukken, zie ik uit naar een nieuwe bloei in onze kerk. Bidden we, dat de heilige Geest ons goede hoveniers zendt, die - waar nodig - bedachtzaam snoeien en vanuit een groot Godsvertrouwen de kerk mogen zien opbloeien als een boom vol nieuwe scheuten.

## WIST U DAT .... :

- dat we de dames van de KVO dankbaar zijn, dat zij onze kerk een grote voorjaarsbeurt hebben gegeven. Onze complimenten.
- dat we Jan Geerts dankbaar zijn, die een 23-tal jaren acoliet was bij uitvaarten en op wie we altijd konden rekenen. Een ware vrijwilliger is hij.
- dat we in de Meimaand ( de Mariamaand ) elke dinsdagavond om 18.30 het rozenhoedje in de kerk bidden. Aansluitend de eucharistieviering. Dinsdag 4 mei vervalt echter het rozenkransgebed, vanwege de dodenherdenking. Donderdag 6 mei bidden we het dan in die week.
- dat we nu al uitzien naar de 30-ste Mei, de grote dag voor onze communicantjes, die we heel veel moois toewensen. Vooral dat zij de vreugde van het geloof in Jezus een levenlang mogen bewaren.
- dat we de vormelingen op de 4-de juni het enthousiasme van jonge christenen gunnen. Zij zijn de toekomst en met de hulp van de heilige Geest en gelovige aanmoediging van hun ouders mogen we veel van hen verwachten.
- dat op 5 Mei ( Bevrijdingsdag ) om 10.00 uur de eucharistie uit dankbaarheid wordt gevierd.
- dat we zaterdag 8 Mei om 6.45 uur vanuit onze Mariakapel na een reisgebed te voet op bedevaart gaan naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Om 9 uur vieren we daar de eucharistie en keren we weer terug naar Gemonde. Het vorig jaar waren we met een groep van achttien lieve mensen. ( pelgrims).
- dat op Hemelvaart, donderdag 13 Mei de dienst is als op zondag om 10.00 uur.
- dat Victor Hugo zei : "Jij kijkt naar de duisternis; ik kijk naar de sterren. Iedereen kijkt op zijn manier naar de nacht".

## MEI, JUNI, JULI

Dinsdag 27 april om 19.00 u. eucharistieviering voor de levende en overleden leden van Gilde St. Joris en St. Catharina.

Donderdag 29 april om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Vijfde zondag van Pasen**

Zaterdag 1 mei om 19.00 u. eucharistieviering.

Zondag 2 mei om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Maandag 3 mei om 10.00 u. bijeenkomst muziekcommissie.

### **Dodenherdenking.**

Dinsdag 4 mei, Dodenherdenking.

Om 19.39 uur Dodenherdenkingsdienst.

### **5 mei Bevrijdingsdag.**

Om 10.00 u. dankviering b.g.v. Bevrijdingsdag.

Donderdag 6 mei om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u.

### **H. Communie bij de zieken thuis.**

Vrijdag 7 mei zal de Communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

### **Uur van bezinning en gebed.**

Vrijdag 7 mei van 19.00 u. tot 20.00 u.

Uur van stilte en gebed met uitstelling van het Allerheiligste.

### **Zaterdag 8 mei voettocht naar Den Bosch.**

**Wie mee wil lopen, graag om 6.45 u. aanwezig in de Mariakapel bij de kerk.**

### **Zesde zondag van Pasen.**

Zaterdag 8 mei om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 9 mei om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 11 mei om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

### **Zevende zondag van Pasen.**

Zaterdag 15 mei om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 16 mei om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 18 mei om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 20 mei om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Pinksteren.**

Zaterdag 22 mei om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang met presentatie van de vormelingen.

Zondag 23 mei, Hoogfeest van Pinksteren, om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Maandag 24 mei, tweede Pinksterdag, om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 25 mei om 18.30 u. bidden van het rozenhoedje.

Om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 25 mei om 19.30 u. vergadering van de Parochiële Pastorale Raad.

Donderdag 27 mei om 19.00 u. eucharistieviering.

Zaterdag 29 mei om 14.00 u. gouden huwelijksviering van Harrie van den Dungen en Leentje van den Dungen- den Otter.

### **Feest H. Drieëenheid.**

Zaterdag 29 mei om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 30 mei om 10.00 u. Eerste Communieviering.

Dinsdag 1 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 3 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Communie bij de zieken thuis.**

Vrijdag 4 juni, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdag 4 juni om 14.00 u. huwelijksviering van Martijn Vogels en Marieke Kemps.

**Vrijdag 4 juni om 19.00 u. eucharistieviering waaronder toediening van het Vormsel door deken Vincent Blom.**

### **Feest H. Sacrament.**

Zaterdag 5 juni om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 6 juni om 19.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 6 juni om 12.00 u. doopviering van Quincy Lucius.

Dinsdag 8 juni om 19.00 u. eucharistieviering

Donderdag 10 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Elfde zondag door het jaar.**

Zaterdag 12 juni om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 juni om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 15 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 17 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Twaalfde zondag door het jaar.**

Zaterdag 19 juni om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 20 juni om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 22 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 24 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Dertiende zondag door het jaar.**

Zaterdag 26 juni om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 27 juni om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 29 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 29 juni om 19.30 u. vergadering van het kerkbestuur met de Parochiële Pastorale Raad.

Donderdag 1 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Communie bij de zieken thuis.**

Vrijdag 2 juli , eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdag 2 juli om 14.30 u. huwelijksviering van Jouri de Wijs en Nanette Kapteijns.

Vrijdag 2 juli uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste. Aanvang 19.00 uur.

### **Veertiende zondag door het jaar.**

Zaterdag 3 juli om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 4 juli om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 6 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 8 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

### **Vijftiende zondag door het jaar.**

Zaterdag 10 juli om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 11 juli om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 13 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 15 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

## Verschijningsdata 4 Gemalen 2010

<u>Thema</u>	<u>Aanleveren</u>	<u>Verschijnen</u>
Zomervakantie	4 juli	16 juli
Sint Lambertus	6 september	16 september
Allerzielen Allerheiligen	18 oktober	28 oktober
Kerst	6 december	16 december

## 10 APRIL POWER OF FIRE DAG

Heel ons groepje en de begeleiders gingen eerst naar de mis in de kerk. Na de mis verzamelden we ons op het plein. Daar kregen we een fakkel. Toen gingen we een route lopen door de stad en uiteindelijk kwamen we uit bij een grote tent en springkussens. In de tent kwamen alle groepen bijeen om een dansgroep te zien en een bandje te horen.

Daarna hadden we sportactiviteiten op de springkussens, maar jammer genoeg was het gras waar we liepen heel drassigL.

Weer gingen we terug in de tent zitten en kregen we een interview te horen van een man die 17 jaar in de gevangenis heeft gezeten.

Verder was het een leuke dagJ.

Groetjes de vormelingen\_

## OP 13 JUNI IN ROME...

Kerkmusicus Bert Becht uit Berlicum, dirigent van ons gemengd koor, zal op 13 juni in de Friezenkerk te Rome in de jubileumviering vanwege het 50 jarig priesterschap van rector Dr. J. Peijnenburg, oud archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, het orgel bespelen. Bert viert in die week met zijn echtgenote in Rome zijn 65<sup>e</sup> verjaardag.

## MOEDERS

God schiep moeders,  
met een speciaal doel.

Hij wist dat kinderen iemand nodig hebben,  
met geduld, liefde en gevoel.

God met zijn oneindige wijsheid  
Maakte moeders een onderdeel van Zijn plan.  
Om meisjes te helpen vrouw te worden,  
en kleine jongens tot een man.

God zegende moeders met ogen die kunnen zien:  
de diepste vreugden maar ook angsten en pijn,  
Met handen sterk genoeg om te kunnen leiden en  
vasthouden,  
Maar als de handen tranen wegvegen: heel zacht zijn.

Ik ben zo blij dat God dacht aan moeders,  
want kinderen, jong en oud,  
Hebben iemand nodig die veel van hen houdt.  
En moeders doen dat het allerbest.



## DE ALPHA-CURSUS

De Alpha-cursus wordt al meer dan 26 jaar gegeven., aanvankelijk als een manier om de basis principes van het christelijk geloof over te brengen in een ontspannen en informele setting.. De cursus verspreidde zich in de jaren '90 snel over Engeland en andere delen van Europa, omdat kerken en groepen met de Alpha-cursus een middel in handen kregen om vragen te bespreken op een informele wijze . Op dit moment zijn er meer dan 33.500 cursussen wereldwijd in 163 landen en de cursus wordt gesteund door alle grote kerkdenominaties. En ik heb deze cursus in het voorjaar mogen volgen. Het was een hele ervaring en ik kan het alleen maar aanraden. Alle 10 bijeenkomsten waren het zelfde van opbouw. We begonnen met een gezamenlijke maaltijd, die door vrijwilligers bereid werd. Daarna volgend een inleiding, dan een kopje koffie of thee en daarna verdeelde het gezelschap zich in twee vaste praatgroepen. Ook een aspect van de cursus was door middel van muziek en zang samen te groeien in geloof. Deze cursus was er een evenwichtige mix van mannelijke en vrouwelijke deelnemers Een onderdeel van de cursus was een weekend waar meer tijd was om dieper op de stof in te gaan. Heel de cursus draaide op vrijwilligers, de mensen die voor de inwendige mens zorgde maar ook de mensen die voor de inleiding verzorgde of de gespreksgroepen leidde. Zij hadden allemaal minimaal een keer de cursus gevolgd. Elke avondje had een thema bijvoorbeeld Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof De Bijbel lezen: hoe en waarom? Waarom en hoe kan ik bidden? Kan God ook vandaag mensen genezen? Wat heeft de kerk er mee te maken? De alpha- cursus is er voor jong en oud voor mensen die meer willen weten over het christelijke geloof, voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken. Zegt u nu ik zou hier meer mee willen doen? Het is misschien wel iets voor mij? Neem dan contact op met Mevrouw Heleen Wijntje Telefoon: 06-23692963. voor deelname aan de cursus die bij voldoende belangstelling in het najaar start zijn geen directe kosten aan verbonden. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om ondermeer de kosten van de maaltijden te dekken

## PROJECT GESCHIEDENIS VAN GEMONDE

Wat hebben het Heilig Weike, St. Lambertus, een Stoomzuivelfabriek, klompenmakers, de bevrijding en 1944 en ponyclub de Pikeurtjes met elkaar te maken? Ze maken allemaal deel uit

van de geschiedenis van Gemonde. Om meer te weten te komen over de geschiedenis van Gemonde en vooral om daar een interessant en rijk geïllustreerd boek over te schrijven is de Heemkundevereniging Den Hoogert met een groot project gestart. De vereniging wil de geschiedenis van het dorp van de vroegste tijd tot nu in beeld brengen. Daarvoor hebben zij de bekende historicus Jean Coenen, onder ander schrijver van het boek "Baanderheren, Boeren en Burgers" over de geschiedenis van Boxtel, ingehuurd. Dit boek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeenten Sint-Michiëlsgestel, Boxtel, Schijndel en Sint Oedenrode, de Provincie Noord-Brabant, de EU en Brabants Heem.

De bedoeling is om over twee jaar een boek te publiceren met daarin niet alleen de geschiedenis van hoge heren en van het bestuur maar ook de geschiedenis van het gewone volk. Hoe leefden en werkten mensen in de dagelijkse praktijk van de prehistorie tot nu. Welke beroepen waren er? Wanneer en waar werd het eerste kerkje gebouwd? Hoe zat dat ook al weer met de Bodem van Elde? Wat voor boeren waren dat die hun melk gingen leveren aan de Stoomzuivelfabriek Sint Lambertus in plaats van er zelf boter van te maken? En wat gingen de boerinnen daarna doen die vroeger de boter maakten? Wie waren die klompenmakers? Wanneer kon er een nieuwe boerderij gebouwd worden? Waarom waren er vroeger veel meer cafés dan nu? Welke beroepen waren er nog meer? Wanneer kregen mensen tijd voor ontspanning in muziek en sport? Wat gebeurde er in de oorlog en hoe veranderde het dorp in de tweede helft van de vorige eeuw? Jean Coenen en de Heemkundevereniging kunnen dat niet alleen. Daarom doen zij een oproep aan iedereen, Gemondenaren, oud-Gemondenaren en anderen, om mee te denken en vooral om mee te doen. Denk vooral niet "ik weet toch niks, mijn familiegeschiedenis is niet interessant voor anderen". Vaak weet u meer dan u denkt. Misschien heeft u nog wel oude foto's of een koopakte van het eerste huis van uw voorvaderen. Ook familieverhalen kunnen in combinatie met andere

familieverhalen of gegevens uit archieven een belangrijke bijdrage leveren aan de geschiedenis van Gemonde als geheel. Ook stambomen, familie-reunies, geïllustreerde feestgidsen, jubileumuitgaven, bedrijfsgidsen en leuke familie-anekdotes zijn welkom. Heeft u materiaal of een verhaal of twijfelt u nog? Neem contact op met een van de volgende personen:

- Ad van der Heijden via (073) 5530260 of mail [kreemer@home.nl](mailto:kreemer@home.nl),
- Jan Steenbergen via (073) 55 121 94 of mail aan [heemkundegemonde@kpnplanet.nl](mailto:heemkundegemonde@kpnplanet.nl).

Alle inbreng is welkom. We zullen u via de krant en andere media regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen.

## DOOLHOF

We leven eigenlijk best wel in een ingewikkelde wereld:

- Er worden steeds nieuwe dingen uitgevonden, die steeds meer kunnen. Denk maar eens aan de computer, die worden steeds beter en groter.
- Er zijn veel afspraken en wetten gemaakt door de mensen van de politiek
- Alle mensen hebben ideeën en meningen ergens over.
- Ook zijn er heel veel geloven.

De weg van Jezus is er slechts 1 van. Toch is deze weg de enige weg zegt Jezus.

(Ik ben de weg de waarheid en het leven, alleen door mij kun je bij de Vader komen. Johannes 14:6)

Dat betekent dat Hij naar de aarde is gekomen, alleen Hij heeft onder ons geleefd en heeft ons een houvast gegeven.

En niet te vergeten is Hij aan het kruis gestorven voor ons omdat Hij heel erg van ons houdt en Hij de weg naar God voor ons open houdt.

De weg van Jezus is niet gemakkelijk.

Het is een weg vol bochten, splitsingen en wegversmallingen.

Het lijkt soms op een doolhof, welke weg je moet gaan.

Maar Jezus zal je helpen, Hij zal je leiden op zijn weg.



ONE  
LURRY



## UNNE MENS MI HUMOR

Onze opa waar unne mens mi humor, hij is 94 geworren en wellie de femalie denken dè `t daar aon lag.

Op unne keer al vruug in `t vurjaor vertelde ik hum de`k de koekoek al haj heure roepen.

"Riep ie dicht bè huis", waar zen antwoord, toen ik dè moes ontkennen zin: ie dè docht ik wel want dè kan ie ok hillemaol nie zegge, alleen mar koekoek." Kik daar moeste nog is efkes over nao denken.

Op inne keer waar ie bè ons moeder op verjaordag. "Luste `n borreltje?" vroeg ze. Opa begos te glimlaachen en dan wiesse wellie dè d`r iets moes komme dè nerres op sloeg. "Nee," zin ie, "gif men mar dè speul detter inzit, want `n borreltje de schrent zo in m`n keel".

Opa mopperde nooit over `t ouwer worren en niemer zo goed kunnen. Hij nam `t leven zo es `t kwam. Inne keer heb ik hum ooit heuren klagen, hoewel klagen.

Hij waar goed verkouden en haj daardur regelmatig un loopneus, toen hij voor de zoveulste keer zenn zakdoek uit zenne zak moes haolen um zen reukorgaan te dreugen mopperde ie,

"Tis wè mi `t ouwer worren, ik zit vort hillemaol verkeerd in mekare. Men voeten ruiken en men neus die loopt.

Opa is al verscheiende jo`rre dood mar vergeten doede zonne mens nie hendig. Want unne mens mi humor gekend te hebben of nog kennen is un veurrecht.

~t Ver-Gimmes-Geintje

# Mutatief formulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen \_\_\_\_\_

Bovenstaande  persoon of  gezin is verhuisd naar

Nieuw adres : \_\_\_\_\_

Woonplaats : \_\_\_\_\_

Telefoon : \_\_\_\_\_

M.i.v. : \_\_\_\_\_

bericht van geboorte van : \_\_\_\_\_

bericht van huwelijk van : \_\_\_\_\_

bericht van overlijden van : \_\_\_\_\_

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden: \_\_\_\_\_

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie,  
St. Lambertusweg 122.