

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74
(info-bandje)

Pastoor Frank As

tel: 073 551 22 15

Bij spoedgevallen

06 52 15 18 65

Pastoraal werkster: Marlies Beij; Pastorie Schijndel tel: 073 549 22 15

e-mail: h.beijevers@upcmail.nl Tel. Privé 0413-477972; 06 30 09 05 27

Kerkcoördinator Gemonde: Francine van Oirschot

tel: 073 551 39 11

Koster: M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur

Liturgisch avondgebed/vesper dinsdag 19.00 uur.

Kerkbestuur:

Voorzitter: Pastoor Frank As,

tel: 073 551 22 15

Vice-voorzitter: Ton van Houtum, Mon Plaisir 7,

tel: 073 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30,

tel :073 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Bestuurslid: Joke van de Sande

tel:073 551 37 81

Bestuurslid: Bart Schellekens

tel:073 689 47 82

Bestuurslid: Emanuel van der Schoot

tel:073 551 28 48

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54,

tel:073 551 57 39,

e-mail: lianbolwerk@home.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13,

tel:073 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7,

tel:073 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks 14 september 2012 Kopij inleveren t/m **zondag 2september** 2012.

Redactievergadering maandag 3 september . Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden. Bij voorkeur **als bijlage per email (Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms /11)** De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

EEN GOED ADRES EN EEN BESTE TIJD

Toen in 2004 vicaris van Meijgaarden mij vroeg om pastoor te worden in het landelijke Gemonde, voelde ik me vereerd en zonder enige bedenktijd te vragen heb ik toen spontaan van harte "ja" gezegd. De periode van 2004 tot juli 2012 hebben Ria en ik het wonen op de Gemonkse pastorie en ons verblijf hier als een meer dan goed adres ervaren. Bij die vele lieve mensen in Gemonde voelden we ons thuis. We beleefden hier een beste tijd en ikzelf spreek nu al van mijn beste jaren als dorpspastoor, waarin ik de Gimmische mensen mocht ontmoeten. Als een weldaad en een Genade Gods hebben we de bijna acht jaar ervaren, dat we zo dicht bij de stijlvolle Sint Lambertuskerk mochten wonen. De velen, met wie we ons geloof mochten delen, zijn we dankbaar. De velen, die steeds hoopvol meeleeften in het parochieleven, hebben ook ons geïnspireerd. Jongeren en de wat ouderen, die liefdevol met elkaar omgaan en ons alle goeds door de jaren heen gunden, wensen we eveneens alle goeds en Gods zegen. Boven de huisdeur van de pastorie is een oude gevelsteen ingemetseld met een oude huiszegenspreuk. "...laet comen uwen segen..." staat erop te lezen. Ria en ik hebben die zegen rijkelijk mogen ervaren op dit goede adres aan de Sint Lambertusweg 122. Zegenrijk was het te mogen leven te midden van de Gemondenaren. We zijn er God en de Gemonkse geloofs-gemeenschap dankbaar voor. Er wacht ons een nieuw adres. Vanaf de eerste Juni hebben we er al wat uren in doorgebracht. Het wordt de pastorie in Baardwijk (afslag Waalwijk Oost), waar ruimte is voor ons beiden. De Clemenskerk is daar onze beste buur. Ons adres wordt per 4 juli : **Loeffstraat 52 , 5142 ES Waalwijk** . We verwachten dat het voor ons een goed adres wordt, waar we Gods liefde nog een mooi tijdje mogen beleven. Dat we het Evangelie ook daar klank en kleur mogen geven, is een lieve wens van ons. De allerliefste wens van ons is nu, dat de geloofsgemeenschap in Gemonde hun geloof blijven vieren, elkaar liefdevol nabij blijven en hoopvol openstaan voor de nieuwe ontwikkelingen in het parochieleven. We blijven met vele goede herinneringen en in gebed met elkaar verbonden. Nogmaals dank voor de meer dan goede tijd, voor die beste tijd, die U ons in Gemonde gunde.

Alle goeds en Gods zegen.

Ria van de Veerdonk Emerituspastoor **Piet Goedhart**

e-mail: riavandev Noordonk@gmail.com 06 -22703497

e-mail: pietgoedhart@hetnet.nl 06-57305853

vaste telefoonnummer: 0416-859398

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop :

de ouders van

Quin van der Heijden	Dorpstraat 8d	Gemonde
Emy Goedhart	Zandstraat 17	Nuland
Tess Gaakeer	Halm 3	Gemonde
Nina van der Schoot	Wan 7	Gemonde
Daniq Toelen	Slothoef 2a	Gemonde
Fenna Toelen	Slothoef 2a	Gemonde

Huwelijk

2 juni	Alexander Alff en Asta Lokin
6 juni	Hans van Vught en Jacqueline Bovendeert

Jubilea

13 mei 60 jaar huwelijk	Jo en Marietje v.Dinther - Troeijen.
30 mei 50 jaar huwelijk	Wim en Joke v.d.Dungen-v.Kuringen.

Overleden

7 juni	Elisabeth v.Binnebeke - de Leeuw (begraven op d'n Hogert)
12 juni	Martien van Ruremonde 81 jaar
13 juni	Willy Schellekens 63 jaar

JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER

Zaterdag 23 juni om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 24 juni om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 24 juni om 11.30 u. doopviering van Daniël en Fenna Toelen.

Dinsdag 26 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 28 juni om 19.00 u. eucharistieviering.

13^e zondag door het jaar.

Zaterdag 30 juni om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 1 juli om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 3 juli om 19.00 u. Vespers.

14^e zondag door het jaar.

Zaterdag 7 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 10 juli om 19.00 u. Vespers.

15^e zondag door het jaar.

Zaterdag 14 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 17 juli om 19.00 u. Vespers.

16^e zondag door het jaar.

Zaterdag 21 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 24 juli om 19.00 u. Vespers.

17^e zondag door het jaar.

Zaterdag 28 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 31 juli om 19.00 u. Vespers.

18^e zondag door het jaar.

Zaterdag 4 augustus om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 7 augustus om 19.00 u. Vespers.

19^e zondag door het jaar.

Zaterdag 11 augustus om 19.00 u. eucharistieviering.

Maandag 13 augustus om 19.30 u. bijeenkomst werkgroep viering voor klein en groot.

Dinsdag 14 augustus om 19.00 u. Vespers.

Woensdag 15 augustus, feest Maria Tenhemelopneming.

Donderdag 16 augustus om 19.30 u. vergadering Kb, P.P.R. P.C.I. en koor.

20^e zondag door het jaar.

Zaterdag 18 augustus om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 21 augustus om 19.00 u. Vespers.

Zaterdag 25 augustus om 14.00 uur gouden huwelijksviering van Marinus Bressers en Riek Bressers- van Abeelen.

21^e zondag door het jaar. Mivacollecte.

Zaterdag 25 augustus om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 28 augustus om 19.00 u. Vespers.

22^e zondag door het jaar.

Zaterdag 1 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Kopij voor het volgend nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zondag 2 september.

Maandag 3 september om 19.30 u. redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 4 september om 19.00 u. Vespers.

23^e zondag door het jaar.

Zaterdag 8 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 11 september om 19.00 u. Vespers.

Vrijdag 14 september om 13.30 u. huwelijksviering van Loes Martens en Lorenz Beekmans.

24^e zondag door het jaar.

Zaterdag 15 september om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Thema: Sint Lambertusfeest.

Thema	Kopij aanleveren	Verschijningsdatum
Sint Lambertus	2 september	14 september
Allerzielen	14 oktober	26 oktober
Kerstmis	2 december	14 december

BIJ HET VERTREK VAN PASTOOR GOEDHART

Van pastoor *Goedhart* nemen wij node afscheid. Hoewel hij *Goedhart* heet, heeft hij toch niet zo'n goed hart. Maar hij is wel goedhartig. Omdat hij goedhartig is, maar zijn hart echter niet goed is vinden wij het jammer dat pastoor *Goedhart* hij ons dorp gaat verlaten. Wij zijn hem dankbaar dat hij toch zeven jaar pastoor van ons dorp geweest is. Omgekeerd zou het niet goed zijn als wij blij zouden zijn geweest met zijn vertrek. Daarom kunnen we zeggen: het is goed zo. Beste pastoor *Piet Goedhart*: Wij zeggen je heel veel dank voor je goedhartigheid, voor je werk als pastoor in onze Sint-Lambertusparochie. Dat heb je mede kunnen doen door de liefdevolle ondersteuning van *Ria van de Veerdonk*. Ook haar danken wij van harte voor haar werk in en voor onze parochie.

Wij bidden en wensen U toe dat U in *Waalwijk* nog een tijdje uw priesterlijke en herderlijke taken kunt vervullen. Wij weten dat u dat van harte wil, maar wij weten ook dat uw hart het niet altijd wil. Het gaat jullie goed, en wij bidden Gods zegen voor jullie. En weet... jullie zijn altijd welkom in onze Sint-Lambertusparochie.

Wat verandert er na 1 juli?

Met het vertrek van Pastoor *Goedhart* worden we geconfronteerd met een hele nieuwe situatie. Er komt geen priester voor *Gemonde* terug. Het priesterlijke en pastorale werk zal door het pastorale team van de nieuw te vormen parochie worden overgenomen. De leden van het pastorale team zijn: pastoor *F.M. As*, pastoor *Chr. Van Beurden*, pater *Joe Michael*, o.c.d., de diakens *Pieter Schevers* en *Mari van der Heijden* en de pastoraal werkster *Mw. Marlies Beij-Evers*. *Mw. Marlies Beij-Evers* zal de pastorale zorg voor *Gemonde* op zich nemen. Ondergetekende zal zorg dragen voor de sacramentele bedieningen.

In het pastoraal team is besloten dat de priesters van de nieuwe parochie niet méér Eucharistievieringen in het weekeinde moeten opdragen dan ze nu al doen. Praktisch gezien betekent dit dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden voor de kerkgaande gelovigen in Gemonde en in Sint-Michielsgestel.

Daarom zal er vanaf 7 juli in het weekeinde in Gemonde één Eucharistieviering zijn, en wel op zaterdagavond om 19.00 uur. De viering van zondagmorgen komt in Gemonde te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de Eucharistieviering op zaterdagavond in de H. Michaëlkerk komt te vervallen. In de H. Michaëlkerk zal vanaf 7 juli in het weekeinde alleen zondags om 10.00 uur de H. Eucharistie worden opgedragen.

Met het vertrek van pastoor Goedhart moeten we versneld groeien naar de nieuwe parochie. De St. Lambertus- en de H. Michaëlparochie vormen op deze wijze al een begin van de nieuwe parochie: één parochie met twee kerklocaties en in het weekeinde in ieder kerkgebouw een Eucharistieviering. Misintenties kunnen zowel voor de zaterdag als voor de zondag worden opgegeven. Pater Joe, o.c.d. uit Schijndel zal één keer per maand op zaterdagavond de Eucharistie in de St. Lambertuskerk vieren. De diakens zullen, afhankelijk van hun preekbeurten, soms de priester in de H. Mis assisteren.

Pijnlijk, maar hoop en vertrouwen.

We ervaren deze maatregelen allemaal als pijnlijk, omdat alles minder wordt. Het geeft aan dat wij in crisis leven, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. Het woord crisis is een Grieks woord en betekent: keuze. Crisis betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden om weer gezond te worden. De kerk moet keuzes maken om weer gezond te kunnen worden. Ook wij, gelovigen, moeten keuzes maken. Eén ding is zeker: de viering van de H. Eucharistie bouwt de kerk op, maakt de kerk gezond. Als wij gewoon elke weekeinde naar de kerk gaan om de Eucharistie te vieren, als wij leven vanuit de

Eucharistie dan bouwen we de kerk gezond op. Waar gelovigen samen komen om de H. Eucharistie vieren, daar schenkt God zijn priesters.

Gelovigen blijven optimistisch, zij hebben toekomst van Godswege. We hebben het woord van de Heer: "Gij zijt Petrus en op deze Steenrots (Petrus) zal Ik Mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen." (Mt. 16,18) We hebben ook de aansporing van die Rots, Petrus: "Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus". (1 Petr. 2,5).

Het wordt allemaal minder. Het lijkt op het eerste gezicht misschien wel een aflopende zaak. Maar dachten de leerlingen dat ook niet, toen zij Christus aan het kruis zagen hangen? Dachten zij toen ook niet dat het een verloren 'zaak' was? Heeft men toen ook niet de macht van God onderschat, die doden levend maakt? God maakt alles nieuw. In een uitzichtloze situatie kan God altijd iets nieuws scheppen. We mogen er op vertrouwen dat God ook een nieuw begin met zijn Kerk maakt. Hoe weten we niet. Laten we dat maar aan God over.

Maar ook ons wordt iets gevraagd. Laten we trouw zijn aan Christus, gehoorzaam aan zijn geboden, trouw in het gebed en in het vieren van de sacramenten. Dan komt alles goed. Zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het overige zal u gegeven zijn. God laat ons niet in de steek: Hij is God en geen mens. Hij maakt ons nieuw, Hij maakt Zijn kerk nieuw. Wij hebben geloof en vertrouwen in een nieuwe toekomst, niet uit kracht van mensen maar uit de kracht van God.

F.M. As, pastoor

BEREIKBAARHEID PRIESTERLIJKE EN PASTORALE ZORG NA 1 JULI 2012

Het bekende telefoonnummer van de pastorie blijft, maar zal niet meer worden opgenomen, u hoort een bandje met de meest belangrijke informatie voor dat moment.

De website en het email adres blijven actief en bereikbaar.

Verder staan op de eerste pagina van De 4 Gemalen de meest belangrijke telefoonnummers. Bij de deur/ingang van het parochiezaaltje is een extra brievenbus voor o.a. de misintenties, verhuisberichten, etc.

De brievenbus aan de straat is voor dag- en weekbladen en normale postbezorging. Bij algemene vragen (misintenties, uitvaart, vieringen en administratie) waarbij u niet goed weet wie te bellen is de kerkcoördinator het eerste aanspreekpunt. Zij zal u naar de juiste persoon verwijzen. Voorlopig wordt dit de werkwijze.

Te zijner tijd zal bekeken worden of dit werkt.

DE COMMUNICANTJES VAN 17 MEI 2012

Tieske van Aarle, Mirte Prinsen, Michaël Backus,
Rozemarijn Rens, Sander de Beer, Fay Schellekens,
Tom van den Boogaard, Merijn Schellekens,
Veerle Booij Liewes, Rens Schellekens,
Mirth de Bresser, Mathijs Schoones, Thijmen Habraken,
Diederick van der Schoot, Tijs Hendriks, Jesse Swanenberg,
Rick Hoksbergen, Kris Toelen, Ferre Jansen, Rens van de Ven,
Lise Kuijpers, Lieke Vermeiren, Kiama Loos, Frank Voets,
Maud den Otter, Timo Voets.

DE VORMELINGEN VAN 8 JUNI 2012

Nadine Geurts, Rob Groenendaal, Luuk Oor, Annemieke Vos,
Rens van Gestel, Gabriël Backus, Ankie van der Meijden,
Suzan van de Laar, Cerine Verbruggen, Viggo Verstappen,
Roy Heijmans, Lauren den Otter, Stef Verhagen,
Femke Ackermans, Lot Wetzels, Tatum Smulders,
Wietse van Beers, Bo van de Sande, Inouk Hellings,
Sven Spierings, Iris van Wanrooij.

POWER OF FIREDAG 2012

Op 21 april waren we naar de Power of Firedag geweest in Den Bosch. We gingen eerst naar de kerk. We waren met meer dan 800 kinderen. Toen liepen we een fakkeltocht met onze banners en fakkels natuurlijk. En er liepen ook trommelaars mee in de optocht! Toen de optocht afgelopen was gingen we naar het Theater in Den Bosch. Daar kregen we wat te horen over Jezus en kregen een filmpje te zien! En er werd verteld wat we gingen doen. Toen we daarmee klaar waren, gingen we naar een veldje met allemaal springkussens, dat was echt heeeeeeeeeeeeeeeel leuk! Toen we teruggingen naar het Theater, kregen we een aantal optredens van een groep mannen. Oja, en nog de prijsuitreiking van de mooiste banners. Helaas hadden we niet gewonnen. Maar het was echt een super leuke dag!

Suzan en Tatum.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 30 MEI

De opkomst was behoorlijk want er waren meer mensen verwacht. Het was geen avond om alleen de veranderingen te bespreken vanwege het vertrek van pastoor Goedhart.

Na 1 juli kan men in Gemonde alleen op zaterdagavond naar de kerk voor de weekend mis, waargenomen door pastoor As. De mensen die liever op zondag een mis willen volgen kunnen in St.M.Gestel terecht of naar een andere kerk gaan. Tot zover de voorlopige verandering. Maar er zullen op termijn nog meer volgen en daarvoor nodigde Ton v. Houtum [vice voorzitter kerkbestuur] na zijn openingswoord de Heer Broeders uit. Die had al eerder in verschillende parochies met dit bijltje gehakt. Hij zij onder andere dat al vanaf 1960 het kerkbezoek begon terug te lopen. Gelukkig werd er gedacht het is niet onze schuld maar meteen daarna verkondigde hij dat de kerk de laatste 10 jaar wel erg hard begon leeg te lopen. In het bisdom werd al vanaf 2008 met zorg besproken wat nu te doen. De kerkbijdragen

lopen evenredig terug. Ook de priesters zijn niet zomaar voor handen om in al de parochies voor te gaan. Het zou beter zijn om een aantal parochies te fuseren. Een volle kerk is beter dan vele halfvolle en zeker ook betreffende de onkosten. De overgebleven priesters zullen wel hun best blijven doen om iedereen die dagelijks een mis wil bijwonen te bedienen, alleen moet men daarvoor naar verschillende kerken. Ook wil men zoveel mogelijk huisbezoek af blijven leggen indien gewenst maar daarvoor doet het bisdom wel een beroep op meer vrijwilligers om eventueel te assisteren. Kortom er moeten vanwege de onkosten enkele kerken dicht, dat kan op termijn ook de Gemondse kerk zijn maar dat moet als het kan niet ten koste gaan van de geloofs-beleving. Door de diensten van de overgebleven priesters anders te regelen en met de diakens binnen de regio Schijndel, Den Dungen, St.M.Gestel en Gemonde hoopt men dit zo veel mogelijk op te vangen. Kortom de heer Broeders had niet zo'n goed nieuws te melden. Hij besluit met te zeggen dat het geloof onder druk staat maar dat moeten we niet laten gebeuren. Daarom moeten we ondanks de crisis er met zijn allen de schouders onder zetten.

R.Schellekens

EEN NAAM VOOR DE NIEUWE PAROCHIE

Bij de vorming van een nieuwe parochie, Den Dungen - Gemonde - Sint-Michielsgestel en Schijndel hoort ook de keuze van een nieuwe naam. De bisschop heeft bij aanvang van het oprichten van de nieuwe parochies aangegeven dat de regels, die gelden voor het kiezen van een patroonheilige/titel van een nieuwe kerk, ook gelden voor de keuze van de nieuwe naam voor een nieuwe parochie.

Wat zijn die regels?

Men kan als titel kiezen de Allerheiligste Drie-eenheid, een mysterie of een naam van onze Heer Jezus Christus die in de liturgie gevierd wordt (bijv. Christus Koning, Gedaanteverandering van de Heer), maar ook de Heilige Geest. Verder kan men kiezen voor de naam van de heilige maagd Maria of een van haar benamingen die in de liturgie gebruikelijk is (bijv. Maria Onbevlekt Ontvangen, Onze Lieve Vrouw

van de Rozenkrans). Ook kunnen namen van engelen gebruikt worden, van heiligen en zaligen die in het Romeins Martyrologium zijn ingeschreven, dat wil zeggen een patroon die ook een feestdag kent. Het Romeins Martyrologium is een boek waarin per kalenderdag de belangrijkste heiligen staan vermeld. Het Martyrologium is in 2004 vernieuwd en in 2007 ook in het Nederlands vertaald en uitgegeven. De parochienaam mag maar één heilige bevatten. Meerdere heiligen in de naam zijn alleen toegestaan als zij samen in de liturgische kalender staan (bijv. Petrus en Paulus, Cosmas en Damianus, de HH. Martelaren van Gorcum). Het is belangrijk dat de naam van een parochie zorgvuldig gekozen wordt. Het wordt sterk aanbevolen om naar de historie van een streek of van een stad te kijken. Als er in een stad één nieuwe parochie komt, ligt het eigenlijk voor de hand dat de oude stadspatroon gekozen wordt. Als bekend is welke parochie in de stad of streek de oorspronkelijke moederparochie is, zou dat de nieuwe parochiepatroon kunnen worden.

Soms is het wijs een volledig nieuwe naam te kiezen maar dat is lang niet altijd zo. Een historisch belangrijke naam moet niet vermeden worden omdat men dan denkt de andere vroegere parochies van het verband te benadelen. Tot slot kunnen ook de lokale heiligen uit ons bisdom gebruikt worden als naam voor de nieuwe parochie.

De stuurgroep wil de parochianen van de nieuwe parochie laten meedenken voor een naam voor onze nieuwe parochie. U kunt kenbaar maken welke naam u graag voor de nieuwe parochie zoudt willen zien. Om nu uw voorkeur kenbaar te maken verzoeken wij u een lijstje met drie namen te maken met daarbij vermeld 1, 2 of 3 en dit in de brievenbus van uw parochie te doen of door een email te sturen naar uw parochie. De sluitingsdatum voor het uitbrengen van uw voorkeurstemmen sluit op 31 augustus. Hopelijk spreekt het u aan om te reageren op deze vraag en krijgen we daardoor een beeld van de mening van onze parochianen welke wij dan weer kenbaar maken bij het bisdom. Uiteindelijk komt het aan de bisschop toe welke de naam van de nieuwe parochie zal worden.

Namens de stuurgroep Parochie Groot Schijndel
(zo is voorlopig de naam)

VOETTOCHT NAAR DEN BOSCH TOE.....

Zoals intussen een traditie geworden is, zijn er ook dit jaar op de zaterdag, die vooraf gaat aan moederdag, enkele mensen gaan wandelen naar de Sint Jan in den Bosch. Om kwart voor 7 vanaf onze Maria kapel vertrokken waren we om kwart voor 9 bij de Zoete Moeder in de St Jan. Daar werden we welkom geheten door onze Pastoor Piet Goedhart die deze traditie heeft ingevoerd. Daar zijn we hem erg dankbaar voor. In een Goede viering hebben we gebeden zeker ook voor hen die graag van de partij zouden zijn geweest maar door omstandigheden af moesten laten weten. Na een korte koffie pauze waren we om 12 uur weer terug in ons mooie dorp Gemonde. We gaan deze gewoonte door voeren. Iets wat goed doet willen we graag vast houden.

Joke van de Sande.

BERICHT VAN DE STUURGROEP

Vanuit de stuurgroep over de voortgang van de geboorte van de nieuwe parochie.

We zijn gestaag op weg naar de samenvoeging en de geboorte van de nieuwe parochie. Maar onderweg vinden bijzondere gebeurtenissen plaats. Allereerst willen we vermelden dat de heer Henry Dix, de penningmeester van het kerkbestuur in Gemonde, is overleden. Henry Dix was zeer betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe parochie en had graag het tot een voltooiing willen brengen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet tot het einde toe. We hebben gelukkig nieuwe mensen gevonden om zijn plaats te kunnen overnemen en trekken we verder op de weg naar de nieuwe parochie.

Zoals eerder geschreven is, komen alle facetten van het proces aan de orde. Voor het beheer van de begraafplaatsen is het al zover gevorderd dat de voorstellen ter goedkeuring klaar zijn. Om de kerkgebouwen en bijbehorende gebouwen beter bij het bestuur in

beeld te hebben is er door een commissie een rondgang gemaakt om zich een compleet beeld te vormen.

Andere zaken waarover wordt nagedacht in het samenvoegingsproces is het centraal beheren en uitvoeren van de administratie en het secretariaat. Ook moet worden nagedacht hoe de verschillende kerkgemeenschappen gecoördineerd en op elkaar afgestemd moeten worden. Dit zijn mooie en interessante gespreksonderwerpen die laten zien dat elke gemeenschap zijn eigenheid heeft welke zeker gerespecteerd zullen worden. Het standpunt van het bisdom met betrekking van het sluiten van kerkgebouwen is veranderd. Het bisdom zal bepalen welke kerken gesloten moeten worden. Om zich hier een goed beeld over te kunnen vormen is er overleg met het pastoraal team en de besturen. Wat in de nabije toekomst ook onder de aandacht komt is zeker een naam voor de nieuwe parochie. Op dit moment hebben we vier parochienamen. In een ander artikel kunt u over de naam van de nieuwe parochie meer lezen. De kerkgebouwen blijven hun eigen naam behouden.

Doordat er nu vier parochies zijn hebben we ook vier parochiebladen. Ook hierover wordt nagedacht en is er een start gemaakt om met elkaar van gedachten te wisselen. Op dit moment maken we een inventarisatie van de vier parochiebladen, die onderling op veel onderdelen veel verschillen om daarna te gaan praten over de mogelijkheden om hierin een samenhang te krijgen.

Zoals ziet u is er volop beweging in het samenvoegingsproces en we hebben een mooi uitzicht op een goede en gezonde samenwerking. We houden u geïnformeerd.

Namens Stuurgroep 'Parochie groot Schijndel'
Rien van den Bogaart, bestuurslid communicatie

BERICHT UIT ITALIE

De zomer staat voor de deur. In Italië is de verandering aanmerkelijk. Het meer in ons dorpje wordt flink bezocht, de school is afgelopen dus er zijn veel meer kinderen en jongeren buiten, en naast het Italiaans horen we op straat ook andere klanken, zoals het Duits, Engels en natuurlijk ons mooie Nederlands. In andere woorden, de vakantie is begonnen, er wordt uitgerust. Van de grote heiligen leren we dat rusten niet hetzelfde betekent als niks doen, maar dat men uitrust door van activiteit te veranderen. Ora et labora, zegt de regel van de heilige Benedictus, bidt en werkt. Natuurlijk hebben we onze slaap nodig, dat ontkennen deze heiligen ook niet, maar we moeten ervoor waken om niet in de verveling te vervallen, want dan ligt de ondeugd op de loer. Ik denk dan aan voorbeelden die ik thuis heb gezien. Als ons pap een vrije dag had, ging hij in de tuin werken, ontspanning. Of de vele vrijwilligers die in de parochie meehelpten, de klusgroep, de bloemenvrouwen, de schoonmaakploeg, de beheerders van de begraafplaats en zo kunnen we er nog veel meer opnoemen. Wat betekent dat voor mij in het klooster? De school is afgelopen, ik heb mijn examens afgelegd. En dus in de vakantie veranderen we van activiteit. Eerst mag ik weer wat nieuwe orde in mijn leven stellen, goede voornemens maken, mezelf overwinnen, met de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius. Na deze week van retraite mag ik 3 maanden gaan helpen in een van onze kloosters in Nederland, waar er naast het gewone werk ook bijzondere zomeractiviteiten zijn, zoals kampen en bedevaarten. Bidt en werkt, ora et labora, toch hoop ik stiekum dat er een beetje tijd over blijft om te studeren. Tijd om niks te doen zal ik gelukkig niet hebben. Ik wens u allen een fijne vakantie toe, met genoeg om handen om ons niet te vervelen.

Zuster Maria Foederis Arca

AFSCHEID ANITA VAN DE WETERING

Anita Minkels- van de Wetering, bekend als organiste van de vieringen voor klein en groot. Anita speelt al jarenlang orgel. Voorheen speelde ze orgel bij het kinderkoor, waar haar vader dirigent was. Ze heeft aangegeven ermee te willen stoppen.

Wij bedanken haar heel hartelijk voor haar jarenlange inzet.
Parochie Gemonde.

VESPERS

Zoals u allen weet vervallen met ingang van 1 juli a.s. de avondmissen op dinsdag- en donderdagavond. Omdat het als een gemis wordt gevoeld dat onze geloofsgemeenschap in de loop van de week niet meer als biddende gemeenschap samen zou kunnen komen, is er door de pastoraatsgroep gezocht naar een vorm die wel die mogelijkheid biedt. Deze hebben wij gevonden in het samen gaan bidden van de Vespers.

De vespers is een onderdeel van het Getijdengebed binnen de Katholieke Kerk.

De getijden van de kerk zijn de gebeden die over de dag verspreid op een vast uur gelezen worden zoals bv. ook de lauden (het ochtendgebed) die 's-morgens vroeg gebeden worden.

Op het moment dat wij samen de Vespers bidden, het avondgebed van de Katholieke Kerk, sluiten wij ons dus aan bij de katholieke geloofsgemeenschap verspreid over de hele wereld.

Als de dag ten einde loopt breekt de tijd aan waarop wij God willen danken voor alles wat Hij ons die dag gegeven heeft en voor alles wat wij in zijn naam hebben mogen doen.

De vespers is als volgt opgebouwd:

- een hymne (een lied dat meestal niet gezongen maar gebeden wordt)
- twee psalmen
- een lofzang uit het Nieuwe Testament

- een korte schriftlezing
- een beurtzang
- de lofzang van Maria (het Magnificat)
- enkele slotgebeden

De Vespers wordt als volgt gebeden

- De hymne wordt door iedereen die aanwezig is gebeden;
- de psalmen, de lofzang uit het Nieuwe Testament, de beurtzang en de Lofzang van Maria worden afwisselend gebeden door degene die de Vespers leidt en de aanwezigen in de kerk;
- de korte schriftlezing en de slotgebeden worden gedaan door degene die de Vespers leidt.
- naast de vastgestelde voorbede is er ook de mogelijkheid om per keer door de aanwezigen een eigen voorbede te doen.

De Getijdenboeken die nodig zijn om de Vespers te bidden zijn voldoende aanwezig.

Met het bidden van de Vespers wordt begonnen op dinsdag 3 juli op de gewone tijd van 19.00 uur de gewone tijd van 19.00 uur.

Wij hopen dat u dit avondgebed met ons mee wilt meevieren.

GEZELLIGHEIDSDAG PAROCHIE I.S.M.DE ZONNEBLOEM DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012

Het is nog vroeg, maar noteer deze datum alvast in uw agenda want dan is er weer een Gezelligheidsdag in De Schuif. Deze dag is bedoeld voor langdurig zieken, en mensen met lichamelijke beperkingen. Ook voor mensen die 80 jaar of ouder zijn, en alle mensen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen en tot het laatst in Gemonde gewoond hebben.

Deze dag wordt U gratis aangeboden door onze parochie in samenwerking met De Zonnebloem vrijwilligsters. We beginnen de dag om half elf met een Eucharistieviering met samenzang.. Daarna wordt U een gevarieerd programma aangeboden. Ook voor een natje en droogje wordt gezorgd. We sluiten de dag af om ongeveer 16.00 uur. Iedereen krijgt nog een persoonlijke uitnodiging !

Heeft U die uitnodiging op 1 september niet ontvangen en U behoort tot de bovenstaande doelgroep of U bent sinds vorig jaar september 80 jaar geworden, en U wilt graag de Gezelligheidsdag meemaken, geeft U zich dan gerust op bij een van De Zonnebloem vrijwilligsters. Wij wensen U alvast een Gezellige dag toe namens de parochie en alle Zonnebloem vrijwilligsters.

Dora Toelen telefoon 5516891

Thea van Esch telefoon 5512486

Diny van de Sangen telefoon 5513740

Hanneke Verhagen telefoon 5515322

OPEN DAG : ZONDAG 9 SEPTEMBER

Op zondag 9 september houdt de Dungense parochie een open dag, waarop alle parochiële werkgroepen zich presenteren. De kerk is daartoe geopend tot 16.30 uur. We beginnen die morgen met een Gilde mis in het kader van de Gildedag van Kring Dommelgroep. Aansluitend blijft de kerk geopend, zodat belangstellenden kennis kunnen maken met alles wat er leeft en bloeit in de parochie.

Het ligt ook in de bedoeling om de parochianen een inkijkje te geven in de nieuwe parochie. We hopen dat deze open dag een stimulerende werking heeft en nog meer vrijwilligers/ sters zal aantrekken.

Op die dag is het ook mogelijk om (op eigen risico) de kerktoren te beklimmen tussen 13.30 en 15.30 uur. Bij helder weer heb je dan een mooi uitzicht over de nieuwe parochie en als het goed is, kun je je blik nog veel verder verruimen.

Welkom op zondag 9 september in de Dungense kerk.

THUISTOT HET EINDE

Ernstig zieke mensen die de laatste levensfase in de thuissituatie willen doorbrengen.

Opgeleide vrijwilligers willen dit mede mogelijk maken door hulp te bieden aan de zieke en de naasten, aanvullend op de professionele zorg.

De vrijwilliger blijft een aantal uren bij de zieke, zodat de naaste gelegenheid heeft voor boodschappen, sporten, een kaartmiddag, extra rusten of net waar behoefte aan is.

Het aantal uren hulp per dag / week wordt in overleg met de zieke en zijn naasten vastgesteld.

Voor meer informatie of aanvraag van hulp kunt u contact opnemen met Margriet Jansen via telefoonnummer 06 - 22 66 3008.

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 's-Hertogenbosch e.o.,

Postbus 96, 5240 AB Rosmalen - www.thuistotheteinde.nl

OPBRENGST COLLECTE EPILEPSIE-FONDS

Onze jaarlijkse collecte voor de epilepsie is gehouden in de week van 4 t/m 9 juni 2012.

De opbrengst was maar liefst : € 700,17.

Daarvoor mag ik u namens het epilepsie-fonds hartelijk danken.

Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de 15 vrijwilligers, die deze collecte weer mogelijk hebben gemaakt. |

Nogmaals hartelijk dank.

Annemiek Hendriks.

GEWOON EFKES BEDANKEN

Ok namens de hiel redactie woj ik bè deze pastor Goedhart en Ria's efkes bedanken vur de hartelekhed waarmee wellie aalted ontvangen zen vur de vergadering van de Vier Gemaolen.

Vur `t bekske koffië\thee waarmee we `t een en aander weg kossen spulen.

Vur `t commentaar dej pastor Goedhart dikwels haj op ons [en ok hum bloike].

Mar daar wellie ons eigen nie aalted iets van aon trokken.

Vur de mooi stukske die hij d`r zelf inskreef en de tekeninkskes die tie mee pessant d`r tussen moffelde.

Ut is sund dè wellie dè allemaol moeten missen strakke.

Mar hum kennende zal ie nog wel is iets van zen eigen laoten heure vanuit Baardwijk; hij kan Gimmende nie zomar vergeten.

En Ria houwt ok nog `n welleke contact mi ons hek m`n eigen laoten vertellen.

Nietemin `t is allemaol bè bekare veul bedankes werd.

En wellie wensen de pastor en vur ter heure ted Ria's un mooi leven nog in de vrimde.

Wellie zullen jullie ok nie gauw vergeten laot dè van harte gezeet zen.

`t Ver-Gimmes-Geintje

Mutatieformulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
E-mail :

- is nieuw komen wonen in Gemonde
 gaat vertrekken uit Gemonde
 stelt prijs op een kennismakingsbezoek
 wil wel/niet een parochiegids ontvangen
 wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen
 andere mededelingen
-
-

Bovenstaande 0 persoon of 0 gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

- bericht van geboorte van :
- bericht van huwelijk van :
- bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie, St. Lambertusweg 122.