

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax: 073 553 00 78

Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

*Zondag om 10.00 u.

*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail: pietgoedhart@hetnet.nl

Vice-voorzitter: Ton vanHoutum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: ifo@lbu-uitvaartverzorging.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks donderdag 17 sept. 2009. Kopij inleveren t/m **zaterdag 5 sept. 2009**.

Redactievergadering maandag 7 sept. 2009. Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden, bij voorkeur per e-mail (Word 2003).

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

DAN PAS BEN JE EEN GOEI MENS

"Dan pas als mensen genade en liefde hebben ervaren, zijn ze tot iets goeds in staat". Deze zin zette me aan het denken. Eenieder van ons probeert - denk ik - wel het goede na te streven. In Gemonde kom je veel goede mensen tegen, die ernaar verlangen om het zelf goed te hebben en dat goede een ander ook wel gunnen. Onder de Gemondenaren zijn prachtige mensen bij, die hun hart op de goede plaats hebben en in anderen - wie ze ook zijn en wat ze zoal deden - altijd nog wel het goede blijven zien. Mijn moeder borduurde eens de volgende spreuk: "De neiging om in anderen te goede te zien, getuigt van een goed hart". Ingelijst hangt deze levenswijze spreuk in de hal van onze pastorie. Bezoekers lezen vaak luid en duidelijk deze levenswijsheid en zeggen dan: "mooi!"

Om tot het goede in staat te zijn is wel het een en ander nodig. De zin, die mij aan het denken zette, zegt dat mensen daarvoor eerst zelf genade en liefde dienen te ervaren. Voor die genade kunnen mensen zich openen door God toe te laten in hun leven. Die genade van God, Zijn goddelijke nabijheid kan dan zomaar gratis hun leven binnenstromen. Daar is oprecht geloof voor nodig om te kunnen ervaren, dat God aandacht voor je heeft en dat Zijn liefde je aanzet om een goeie mens te zijn. Om die goddelijke liefde te beleven dienen wij, mensen ons hart te openen en de rust te vinden, die mensen goed doet.

De vakantieperiode geeft ons volop kansen om onszelf tijd en aandacht te gunnen om tot rust en bezinning te komen. Doorgaans is het leven zo hectisch en hollen we van de ene vergadering naar de andere, sprinten we door de dag heen en kopen we een nog snellere computer. Snelheid is geboden. Aan een snelbuffet eten we en nemen een snelle hap. Tijd is zo kostbaar geworden. Tijd is geld. Nu het vakantie wordt komt er meer tijd om ons te openen voor die genadevolle aanwezigheid van God, die zich laat ervaren in de natuur, in de aandacht voor elkaar en in het samenkomen in de kerk.

"Dan pas als mensen genade en liefde hebben ervaren, zijn ze tot iets goeds in staat". Het is een zin om over na te denken. Als pastoor zou ik wensen, dat velen onder u, die dit lezen die genade en die liefde mogen ondervinden van elkaar en van God, die van mensen houdt, zeker van de Gemondenaren. Met die genade en die liefde worden we dan vanzelf goeie mensen.

Mijn hartenwens : geniet van de vakantieperiode en gaag tot ziens in onze kerk.

Pastoor Piet Goedhart

WIST U DAT?:

- we alle geslaagden van harte feliciteren en allen, die nog een jaartje over moeten doen een ontspannen vakantie wensen?
- er nog enkele (een tiental) exemplaren van het boekje " Beste Godelieve" voorradig zijn? Belangstellenden kunnen zich melden aan de pastorie.
- we graag in contact willen komen met ouders van jonge gezinnen, die met elkaar in gesprek willen gaan over de geloofsopvoeding van hun kinderen en samen met ideeën komen om "de vieringen voor klein en groot" het komende jaar inhoud en vorm te geven?
- het "cool"en stoer is om als tiener acoliet (misdienaar) in de kerk te zijn?
- de Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionarissen € 209,67 heeft opgebracht? Dank !
- voor diegenen, die in God geloven uitleg niet nodig is? Voor anderen is uitleg onmogelijk.
- de vakantieperiode u allen goed mag doen?

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop :

de ouders van

| | | |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Nena van der Heijden | Ericastraat 56 | St.Michielsgestel |
| Sam termeer | Boomstraat 48 | Gemonde |
| Maik v.d.Westelaken | Bremlaan 11 | St.Michielsgestel |
| Sven van Kessel | Halm 2 | Gemonde |
| Jorn Toelen | Slothoef 2a | Gemonde |

Huwelijk

| | |
|---------|---|
| 27 juni | Joris Vogels en Emma Giesen |
| 9 juli | Bertino Steenbakkers en Barbera v.Vliet |
| 17 juli | Dennis van de Sande en Cindy v. Goch |

Overleden

| | |
|--------|---|
| 10 mei | Sjaan van den Brand-Schellekens 62 jaar |
|--------|---|

MISDIENAARSUITSTAPJE

Op 4 juli was het misdienaarsuitstapje.

We zijn met 7 misdienaars naar de Ontdekhoek in Den Bosch geweest. Je kan daar allerlei proeven doen zoals : metselen, eten bij de Koningin, een zeepje maken. chips bakken, schrijven met een veer. Zoals je ziet heel veel interessante dingen. Alle misdienaars vonden het erg leuk. Toen het afgelopen was, zijn we met zijn allen naar 't Lambertje geweest. Daar hebben we lekkere friet gegeten. En tenslotte kregen we ook nog een snoepzak mee naar huis. Bedankt voor de leuke middag.

Groetjes van Judy Schellekens

JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER

16e zondag door het jaar.

Zaterdag 18 juli om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 19 juli om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Zondag 19 juli om 12.00 u. doopviering van Dylan Lourensen.

Dinsdag 21 juli om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 23 juli 19.00 u. eucharistieviering.

17e zondag door het jaar.

Zaterdag 25 juli om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 26 juli om 19.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Zondag 26 juli om 12.00 u. doopviering van Ruben van de Loo.

18e zondag door het jaar.

Zaterdag 1 augustus om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 2 augustus om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 7 augustus, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

19e zondag door het jaar.

Zaterdag 8 augustus om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 9 augustus om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Maria Ten hemelopneming.

Zaterdag 15 augustus om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 16 augustus om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

21^e zondag door het jaar.

Zaterdag 22 augustus om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 23 augustus om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

22^e zondag door het jaar.

Zaterdag 29 augustus om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 30 augustus om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 4 september, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

23^e zondag door het jaar.

Zaterdag 5 september om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 6 september om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Maandag 7 september om 19.30 u. redactievergadering van De 4 Gemalen.

Maandag 7 september om 19.30 u. vergadering van de P.C.I.

Dinsdag 8 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 10 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 11 september om 19.30 u. bijeenkomst van de mensen die op reis gaan naar Rome.

24^e zondag door het jaar.

Zaterdag 12 september om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 september om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 september, open kerkweekeinde.

De kerk is zondag open na de viering van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Dinsdag 15 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 17 september om 10.30 u eucharistieviering b.g.v. de gezelligheidsdag voor zieken en bejaarden.

Donderdag 17 september om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 18 september om 19.00 u. viering in de kerk.

Daarna gezellig samenzijn voor de vrijwilligers van de parochie.

25^e zondag door het jaar.

Zaterdag 19 september om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 20 september om 9.00 u. processie naar De Hogert.

Om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor en m.m.v. de Gilden.

Na de viering is er in de pastorietaan koffie/ thee met Sint Lambertuscake.

| Redactievergadering | Thema | Verschijningsdatum |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| maandag 7-09 | Lambertusdag | donderdag 17-09 |
| maandag 19-10 | Allerzielen Allerheiligen | donderdag 29-10 |
| maandag 7-12 | Kerstmis | donderdag 17-12 |

MEDEDELINGEN KERKBESTUUR

Op het oude kerkhof is de laatste tijd veel werk verzet.

De kerkhofmuur is compleet. De laatste profielstenen zijn nu een feit.

Een groot compliment aan de "bouwers" en vrijwilligers.

Het monument voor het ongedoopte kind heeft een passende plek gekregen en is verrijkt met mooie beeldjes. Het monumentje "groeit" als het ware en daarmee willen we aangeven dat passende aanvullingen mogelijk zijn, zodat het een plek mag zijn voor degenen die hier troost vinden. Met dank aan Pastoor Goedhart, Martien Bressers en Bart Schellekens. Het Odulphus beeld is al weer geruime tijd weg op de hoek van de St. Lambertusweg - Pastoor van Kesselhof. Nu de restauratie is voltooid krijgt het beeld een mooie plek op de oude begraafplaats bij het graf van pastoor van Doremalen, die het toentertijd mee naar Gemonde heeft gebracht. Door de vele ruiming en zijn er kale plekken ontstaan op het kerkhof. Enerzijds willen we dit aanvullen door het plaatsen van beelden en monumentjes en anderzijds is de groenvoorziening aangepast en aangevuld. Dankzij Karel Voets van het Brabants Landschap en de subsidie van de Nationale Postcode Loterij www.postcodeloterij.nl is het gelukt om samen met een plaatselijke ondernemer en de vrijwilligers van het kerkhof er iets moois van te maken.

Ton van Houtum

MEDEDELINGEN VAN UIT DE PAROCHIELE PASTORALE RAAD

Werkwijze binnen de PPR

Aanvankelijk werd er binnen de PPR 4 keer per jaar vergaderd. Het afgelopen pastorale werkjaar hebben we gekozen voor een nieuwe opzet. We hebben nu een jaarplanning en vergaderen 10 keer per jaar. Hierbij hebben we ook regelmatig overleg met het Kerkbestuur. Door deze werkwijze ervaren wij meer betrokkenheid met elkaar, en we hebben beter zicht op de parochie en alles wat er bij komt kijken.

Kerkbestuur en Parochiële Pastorale Raad

Met elkaar hebben we uitvoerig gesproken over de toekomst van de parochie. Wanneer onze parochie aan de beurt is om te fuseren is nog niet bekend. We hebben met elkaar afgesproken om het komend jaar in ieder geval voorzichtig contacten te leggen met de andere parochies van de toekomstige 'fusieparochie Schijndel'.

Informatie vanuit de werkgroepen

Met elkaar bespreken we de gang van zaken in de verschillende pastorale werkgroepen. Ook nu kunt u informatie hierover elders in dit blad vinden. Met name deze keer over de Vormelingen, en over activiteiten vanuit de Zonnebloem.

Het St.Lambertusfeest

Op zondag 20 september wordt het St.Lambertusfeest gevierd. Op de vrijdag daaraan voorafgaande wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Nadere informatie volgt nog.

Open Kerkweekend

Het Bisdom van 's-Hertogenbosch houdt op 12 en 13 september een Open Kerkweekend. Ook onze parochie sluit zich hierbij aan. De ervaring van de vorige jaren heeft ons echter geleerd dat er op zaterdag doorgaans weinig belangstelling is. Daarom heeft de PPR, in overleg met het Kerkbestuur, besloten *alleen op zondag* onze kerk open te stellen.

Namens de PPR,
Lia Dix-Tomesen

HEILIG VORMSEL

Op vrijdagavond 12 juni zijn tijdens een Eucharistieviering 11 jongeren uit onze geloofsgemeenschap gevormd door oud-deken R. Niessen.

Aan dit vormsel gingen een zevental voorbereidingsavonden vooraf. Hierbij waren de jongeren steeds zeer betrokken aanwezig. Deze betrokkenheid bleek ook daaruit dat op Witte Donderdag bij het rondbrengen van de fruitmandjes, bij het voorstellen in de kerk op Pinksterzaterdag én bij de Power of Fire dag bijna iedereen aanwezig was. Deze betrokkenheid was niet alleen aanwezig bij de vormelingen zelf maar ook bij hun ouders die steeds op een positieve en actieve wijze aan de verschillende activiteiten hebben deelgenomen.

Bijzonder inspirerend zijn de beide avonden geweest waarop Pastoor Goedhart met de vormelingen in gesprek ging. Ook ons stimuleerde dat om door te gaan met de taak waarmee wij begonnen waren. Daarvoor onze hartelijke dank. Wij hopen dat van alles wat de vormelingen geleerd en ontvangen hebben zij iets meenemen in hun verdere leven en wij wensen de ouders én hun kinderen toe dat zij als gelovige mensen een vreugdevol bestaan mogen hebben

Joke van de Sande
Ineke Kuijer

VORMELINGEN VAN 12 JUNI 2009

Yente Bakx, Patrick Dimmers, Daniël van Grinsven,
Amber den Otter, Rudo van Roosmalen, Adri van de Sande,
Jurian Schellekens, Isa van der Schoot, Chantal Troeijen,
Jasper Versantvoort, Nick Versantvoort,

COMMUNICANTJES VAN 21 MEI 2009

Mex van den Berg, Lisa de Bie, Lisanne Gooijaers, Jelmer Habraken, Luuk van den Heuvel, Geert op 't Hoog, Marnix op 't Hoog, Stef Karssemakers, Sanne van Kessel, Boyd Leijten, Owen van Lith, Jaap van der Meijden, Kevin van Oijen, Rachel Olijslagers, Stan van Oirschot, Malou Oor, Rachel Pootjes, Levi van Rooij, Kay van de Sande, Sjuul Schellekens, Lonne Smits, Stacey Smits, Stijn Toelen, Cheyenne van de Ven, Silvia van de Vleuten, Thijn van Vreede en Gijs Voets

VAKANTIE

(Naar Marcus 4,26-33)

Jezus was een toffe leraar.

Hij vertelde dikwijls en zo kon men veel van Hem leren.

Dikwijls vertelde Jezus over het Rijk van God. En met het Rijk van God bedoelde Hij, een hele mooie wereld op aarde.

Ooit zou die prachtige wereld er komen, zei Hij. Stilletjes zal die wereld groeien zoals het gebeurt met een boer die gezaaid heeft en elke dag weer opstaat en slapen gaat, en op een dag zal het zaad uitkomen door de zon en de regen, en het zal groeien tot prachtige planten. Al die mooie planten zouden groeien zonder dat de boer er iets moest aan doen. Zo zal het Rijk Gods er komen, zei Jezus.

De mooie wereld op de aarde kan zelfs beginnen met een mosterdzaadje, zei Jezus. Dat is een piepklein zaadje, wel het allerkleinste zaadje van heel de wereld. Als je dat zaadje zaait in de grond schiet het omhoog en het wordt groter dan al de groenten en bloemen, groter dan de fruitbomen. De mosterdplant krijgt heel veel takken en wordt zo groot dat de vogels er onder komen schuilen voor de zon en nestjes kunnen bouwen.

Zo'n prachtige boom waar iedereen graag in komt wonen zo zalig zal die mooie wereld worden.

Zo leerde Jezus ons hoe graag God ons ziet omdat Hij ons een mooie wereld geeft. En zo leerde Hij ook dat uit kleine dingen ook heel mooie zaken kunnen ontstaan. Zo zijn al de kleine dingen die wij op school doen voor mekaar mooie takken van de boom van Gods Rijk.

Zo zijn al de mooie dingen die wij in de vakantie zullen doen.

God, onze Vader, wij dromen van een heerlijke vakantie die ons staat te wachten. Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt.

Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart, zodat we met volle teugen kunnen genieten van alles wat U geschapen hebt.

Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar. Amen.

HEMELBOOM

Ailanthus altissima is een indrukwekkende boom, met zeer groot, geveerd blad dat op het eerste gezicht op het blad van de fluweelboom lijkt. Maar waar de fluweelboom nooit groter wordt dan een uit de kluiten gewassen struik, kan een hemelboom uitgroeien tot een echte woudreus. De geslachtsnaam Ailanthus is trouwens een latinisering van Aylanto, wat betekent 'boom die door zijn hoogte de hemel wil tergen' in de taal van de autochtonen op het eiland Ambon (Molukken). Vandaar ook de Nederlandse naam. Het blad werd vroeger in China en Frankrijk gebruikt voor de teelt van zijderupsen.

Ailanthus altissima is de enige hemelboom die voldoende winterhard is om te overleven in West-Europa. Hij is inheems in Noord-China en Korea en werd rond 1751 door de Franse jezuït d'Incarville geïntroduceerd. In Duitsland, Frankrijk en de V.S. is de hemelboom tot een minder gewenste vreemdeling verklaard, omdat hij zich overal uitzaait en op sommige plaatsen de inheemse flora dreigt te verdringen.

De hemelboom is monumentaal, met zware takken en decoratief loof. Door zijn extreme tolerantie voor luchtvervuiling en omdat hij goed verharding verdraagt, is hij zeer geschikt als straat- en laanboom in steden en industriële gebieden.

De minder aardige eigenschappen van deze boom, zoals die bij de aanschaf op het etiket van een jong hemelboompje ontbreken, zullen we ook hier maar niet vermelden.

In de toekomst zal blijken of de onlangs bij de ingang van het oude kerkhof geplante jonge hemelbomen deze minder aardige eigenschappen ook blijken te bezitten.

Tekening vakantievierende pastoor

PASTOORS

Dit jaar heeft paus Benedictus de 16^{de} Pastoor van Ars is uitgeroepen tot universele Patroon van alle priesters.

Op 4 augustus herdenken we H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars. H. Jean-Marie Vianney werd op 8 mei 1786 in Dardilly (in de omgeving van Lyon) geboren. Zijn grootste wens was om priester te worden. Echter hij was een zoon van zeer arme gelovige boerenouders. 'Door de politieke situatie, (Franse revolutie), en zijn eenvoudig werk - hij was herder en boerenknecht - leek het onmogelijk om zijn doel te bereiken. Vanwege de vervolging van de katholieken in die tijd was Jean-Marie nauwelijks in staat de studie te volgen. Hij moest in het geheim godsdienstles volgen. Verder kon hij in de klassieke talen niet mee komen en werd zijn studie tot priester een zware hindernis. De pastoor van Ecully zag in Johannes Maria echter de roeping tot priester en nam hem bij zich voor de primaire opleiding.

In het jaar 1815 werd Johannes Maria in Grenoble tot priester gewijd. In het dorpje Ecully moest hij vier jaar de plaatselijke priester vervangen. Eerst na 4 jaar werd hij benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdom Belley. Dit dorp was geheel vervallen zowel in kerkelijk alsook in wereldlijk opzicht. Hier openbaarde zich de werkelijke grootte van deze eenvoudige priester. Vol enthousiasme en opofferingsgezind werkte hij onvermoeid voor het welzijn van zijn parochie. Na enkele jaren was het hele dorp veranderd in een geestelijk welvarende parochiegemeenschap.

Velen beschouwden dit als een wonder en al snel kwamen de mensen van overal naar hem toe om geestelijke bijstand en voor het sacrament van de biecht. (hij wordt afgebeeld met de duivel achter zijn rug).

Ofschoon hij in groot aanzien bij de mensen leefde bleef hij eenvoudig en nederig van hart. Door zijn opofferend werk at de bejaarde priester nog maar weinig en sliep niet veel meer. Hij stierf, 73 jaar oud, in 1859.

Op 31 mei 1925 werd hij door paus Pius XI heilig verklaard.

Johannes Maria Vianney werd in 1929 verheven tot patroon van alle pastoors.

HEEMKUNDENIEUWS

Terwijl u nog gezellig vakantie viert met hopelijk goed weer heeft de heemkundekring Den Hogert al weer nagedacht over de invulling van het komende seizoen.

Zoals al eerder bericht is er op 13 September een leuke wandeltocht gepland door Gemonde.

Deze wandeltocht wordt verzorgd door Bert Schellekens vindt 's middags plaats met interessante wetenswaardigheden over de o.a. natuur en gebouwen in Gemonde en wat verder nog leuk is om te weten. We hopen hierbij op goed weer natuurlijk.

Op 3 Oktober zal er een gezellige Gimmese avond plaatvinden in zaal "de Schuif". Diverse Gemonkse artiesten hebben al toegezegd deze avond mede te komen verzorgen. Ook een tonprater of misschien wel meer zullen proberen u lachspieren te kietelen. Nader bericht hierover vindt u mettertijd in weekbladen zoals o.a. de Brug.

Ook is de evenementen commissie van de heemkunde al druk bezig met een tentoonstelling over Gemonde medio november. Daar vindt u vast nog nader bericht over in de plaatselijke en regionale bladen.

Deze evenementen zijn nog niet helemaal omschreven, maar staan hier vast beschreven om u nieuwsgierigheid op te wekken. Noteer alvast 13 september en 3 oktober in uw agenda.

Op 31 augustus 2009 is het 50 jaar geleden dat de St.Lambertuskapel op de Hogert aan de Gemonkse parochie werd overgedragen. De kapel werd destijds gebouwd door het "Brabantse studentengilde van Onze Lieve Vrouw". Het beeld van St.Lambertus heeft helaas geen staf meer, maar dit gebruiksvoorwerp wordt opnieuw gemaakt en ingezegend en aan St.Lambertus terugegeven. Op 20 september vindt de jaarlijkse optocht naar het kappelletje op den Hogert plaats. In het jaarboek van de heemkunde op bladzijde 21 vindt u een beschrijving hoe destijds het kappelletje tot stand kwam. Een oud medewerker is ons dit verhaal komen vertellen. Zeer aanbevolen en de moeite waard om te lezen.

Over verhalen gesproken, wie kent er van zichzelf of van horen zeggen een verhaal over Gemonde. De heemkunde wil dat graag eens optekenen en voor het nageslacht bewaren.

Verder zijn foto`s die betrekking hebben op Gemondse mensen of Gemondse gebeurtenissen ook bij ons van harte welkom. Neem eens contact op met een van onze bestuursleden of met mijn persoontje. Bij voorbaat mijn dank

R.Schellekens telefoon 6894782

ZONNEDAG 17 SEPTEMBER 2009 ZONNEBLOEM

Wil iedereen die gast is bij de Zonnebloem, 80 jaar is, of wordt voor 17 September 2009, en alle mensen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijven en uit Gemonde komen, alvast **17 September 2009** noteren of in de agenda zetten, want dan wordt er weer een Zonnedag georganiseerd door de Parochie St. Lambertus en de Zonnebloem. Iedereen wordt nog persoonlijk uitgenodigd. Mochten er mensen vergeten zijn en U wilt toch graag komen en U behoort tot de doelgroep zoals hierboven staat beschreven, meldt U zich dan even aan bij de vrijwilligsters van de Zonnebloem

Na 10 September!! Bewaar deze Vier Gemalen dus goed.

Thea v.Esch Telefoon 5512486

Hanneke Verhagen Telefoon 5515322

VANDALISME, BALDADIGHEID

Dag mededorpsbewoners,

Wij vonden het fijn dat onze zoon geslaagd was voor het gymnasium en wilden dit graag aan iedereen laten zien. Dus hebben wij net als zo velen de vlag met rugzak uitgehangen. Maar helaas, dit was maar van korte duur! Vlag en toebehoren werden van de muur gerukt en meegenomen! Betreurenswaardig is het dat in een periode van examenfeestjes en vakantiestemming helaas ook in Gemonde lieden rondlopen die zich te buiten gaan aan vandalisme en baldadigheid.

Familie Van Ruremonde

MIVA COLLECTE 2009

Op 29 en 30 augustus wordt tijdens de H. Missen een extra collecte gehouden voor MIVA.

In de MIVA-campagne 2009 staan krachtige vrouwen centraal. Zuster Philomena Ezeh is een van deze vrouwen. Zij heeft een missie: andere vrouwen helpen. Ze doet dat op haar eigen manier, in haar eigen land. MIVA steunt haar hierbij, door haar te helpen met concrete middelen. MIVA bezocht onlangs zuster Philomena Ezeh in Sierra Leone. Deze 58-jarige zuster zet zich met haar congregatie in voor jonge meisjes. "Ik zag de gevolgen van de verwoestende oorlog in Sierra Leone en wilde de straatmeisjes redden," vertelt de goedlachse zuster. Veel jonge meisjes worden door armoede in de handen gedreven van mensenhandelaren. Zij worden gedwongen op straat te werken in de prostitutie. "Samen met mijn medezusters zoek ik deze meisjes op. MIVA gaat ons werk steunen met een auto, zodat we 's nachts de straat op kunnen om de meisjes te helpen. We vertellen hun dat wij onderdak voor ze kunnen regelen en scholing. Bij ons kunnen ze een vak leren en straks werk zoeken. Op deze manier hebben we al bijna 200 meisjes kunnen helpen."

U kunt zuster Philomena helpen door een gift tijdens het collecteweekende.

Hartelijk dank daarvoor.

MISSIE COMITE GEMONDE.

DANKBETUIGING (1)

Bij deze wil ik u allen laten weten dat ik gestopt ben met het inzamelen van theezakjes, kerst- en ansichtkaarten voor de kankerbestrijding. Maar niet voor ik u allen heel hartelijk heb bedankt voor de duizenden kaarten die ik heb gekregen van jullie, lieve mensen, die de moeite namen om ze te bewaren en bij mij af te geven. Bedankt, bedankt, het ga jullie goed.

Met hartelijke groeten Hanneke Verhagen

DANKBETUIGING (2)

Via deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor de vele felicitaties en aanwezigheid op de feestmiddagen van 2 en 7 juni. Door jullie hebben wij geweldige dagen gehad om nooit te vergeten!
Hendrik en Corrie Klomp- Scheutjens

BERICHT VAN DE GILDEN

Kringdag Dommelgroep 29 Augustus 2010

Kringdag Maasland 5 Juni 2011

De organisatie van bovenstaande kring gildedagen zullen weer in handen zijn van het Gilde St. Joris & St. Catharina uit Gemonde.

Tijdens de Kringdag van Dommelgroep zullen negen gilden uit de omgeving deelnemen, en aan de Kringdag van Maasland zullen ongeveer 45 gilden deelnemen aan de gildedag.

Voor de organisatie van deze gildedagen zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen, het zij vooraf of tijdens de gildedag.

Voor deze dagen is er een K.E.O.M. commissie in het leven geroepen.

Deze commissie draagt zorg voor de organisatie van de Kerk, Erewijn, Optocht en Massale opmars tijdens de gildedag. Heeft u interesse om mee te helpen bij de organisatie van deze onderdelen dan hopen wij dat u contact opneemt met een van onderstaande contactpersonen.

U mag natuurlijk ook contact met ons opnemen als u anderszins wil mee helpen aan de organisatie van de gildedagen.

Graag zien wij uw bericht tegemoet.

Namens Gilde St. Joris & St. Catharina Gemonde.

Hoofdman

Hans v/d Schoot

073 - 5516008

Voorzitter KEOM,-commissie

Joris Schellekens

06 - 534 356 70

VERKEERD GETROKKEN

Vurrige keer haj ik `t over Piet Bekkers en zen verhaal over hullie moeder. Nou hij wies d`r nog veul meer, want bè `t volgende bezuuk in `t verpleeghuis hattie men al aon zien komme en ston men al op te wochten in de hal mi zenne rollater.

"Es ge nog ted over het," zin ie en hij keek men daorbè laachend aon, "kom dan efkes naor `t zaoltje, ik weet nog `n skon verhaal," Ik beloofde de`k zo komme want vur `n skon verhaal he`k aalted ted over. Afijn ik gaoj naor m`n tante op d`r kamertje en vertelde van men ontmoeting mi Piette. We besloten samen te gaon want `n skon verhaaltje daar is tante ok wel vur in.

Piet zaat al klaar toen we aankwamen, op zenne prikstoel zo gezeet en staak nogal gauwèchtig van wal. "Ons Marietje", zin Piet, "waar bè ons de jongste en ze haj af en toe wel `n stripke veur.

Toen zè van de skool af kwaam woj ze nie erres in `n huishouwe of bè `n mevrouw es diensbode gaon werken, zo es dè in dieje ted onder ons sort mensen veul vur kwaam.

Nee, ze haj kennis gemakt mi de stad en wel mi `n dames modezaak toen ze mi ons moeder `nne neije jas moch gaon uitzuukn. Bè zo iet woj ze wel werken. Onze vadder en ons moeder waren d`r nie zo veul mi, zo`n jong durske in zo`n drukke stad, mar wellie d`r bruurs en zusters vonden toch wel dè ze de kans moes krijgen, ze zoj zo wir terug zen want ze kos hillemaal ni gruts praoten en in de stad wonde toch un aander slag mensen es dè ze thuis gewend waar.

Nao d`r eigen bè verskeiende modezaken te hebben aangebojen moog ze erres op proef kommen. Ons Marietje waar vlot van praotte en zaag d`r gif en goed uit en gruts praoten zoj ze ok nog wel leren.

Nou en ik moet zeggen ze leerde `t vlug, nao un goei maond kossen wellie heur al hast niemer verstaon. In `t begin haj ze nog klanten die zo ongeveer in `t zelfde gebroken nederlands buurte es zej mar ze makte al gauw promotie. Op zekere dag kwaam `n iets of we corpulente dame `t paashukske uit en keek in de spiegel hoe of wè dieje neije rok wel ston. Ons Marietje keek mee. Veinde nie dettie rok nie zo goed um men heupen valt? Vroeg de klant aon de verkoopster.

Ons Marietje mende direkt te weten waor dè aon laag. Volgens heur zaat den onderrok nie goed. Geknield staak ze d`r haand uit um dees mi un kort rukske naor beneje te trekken. Mar, was me dè verskieten, ze haj de onderbroek naor beneje getrokken. Gullie begrept dè de klant iets ruimers aon haj dan wè wellie tegesworrig `n slipje noemen. Mi `n hog rooi kleur booj ze d`r excuus aon en gniffelde naor achteren de klant over laotend aon d`r college die `t vurval ok gezien haj mar iets beter d`rre laag kos houwe." En, vroeg ik aon d`n glunderende Piet, moog ze bleijven. Jawel, zin Piet want de klant haj de rok toch gekocht, wel `n maatje groter.

`t Ver-Gimmes-Geintje

Mutatieformulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen _____

Bovenstaande 0 persoon of 0 gezin is verhuisd naar

Nieuw adres : _____

Woonplaats : _____

Telefoon : _____

M.i.v. : _____

bericht van geboorte van : _____

bericht van huwelijk van : _____

bericht van overlijden van : _____

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden: _____

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie,
St. Lambertusweg 122.