

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax: 073 553 00 78

Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

*Zondag om 10.00 u.

*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail:pietgoedhart@hetnet.nl

Vice-voorzitter: T. v. Houtum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: ifo@lbu-uitvaartverzorging.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks 25 maart 2010. Kopij inleveren t/m zondag 14 maart 2010 Redactievergadering maandag 15 maart . Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de

pastorie of bij de redactieleden, bij voorkeur op diskette of per e-mail.

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

IN HET TEKEN VAN HET KRUIS

"U draagt een kruisje" hoor ik regelmatig zeggen, wanneer iemand van buiten mijn kennissenkring me ontmoet. "U bent zeker priester" wordt er dan al snel aan toegevoegd. Van harte kan ik dat bevestigen. Het kruisje - meestal van edelmetaal - op de revers van een priester verwijst naar zijn verbondenheid met Jezus Christus. Kinderen zeggen vaak tegen me : "U houdt van Jezus. Dat kan ik zien aan het kruisje".

Een kruis heeft twee balken. De ene, die opstaande naar omhoog wijst, richt onze aandacht op God, die met ons verbonden wil zijn. De andere is een dwarsbalk en verwijst naar de mensen om ons heen en roept ons op om met hen begaan te zijn. In Jezus Christus zien we duidelijk, dat Zijn gerichtheid op God en Zijn aandacht voor de mensen om Hem heen mooi in balans zijn. De liefde, die Hij van Zijn Vader ontvangt weerkaatst zich in zijn liefdevolle aandacht voor anderen. De lijnen van het kruisteken zien we gaaf afgetekend in het leven van Jezus. Aan ons als christenen wordt gevraagd om ook de lijn naar Boven open te houden en ons hart te vullen met de liefde, die God ons toedraagt. De lijn naar elkaar komt dat ten goede. Wanneer we verbonden blijven met Jezus Christus zelf, dan kan er een liefdevolle wereld ontstaan. Hij zegt ons : "Met de liefde, die de vader mij heeft toegedragen, heb ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met mij verbonden blijven, zoals ook ik de opdracht van mijn vader ter harte heb genomen en met hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde, die ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie opdraag (Johannes 14,9-14) ". De veertigdagentijd is een bijzondere tijd in het kerkelijke jaar, waarin we ons kunnen bezinnen op de vraag hoe onze levenslijnen eruit zien. Blijft het lijntje alleen maar naar onszelf gericht en zijn we uit op ons eigen voordeel, dan gaat de ware vreugde aan ons voorbij. Openen we wat lijntjes naar anderen, dan is dat lofwaardig te noemen. Het lijntje naar Boven geeft

ons de inspiratie om ten alle tijden de liefde van God te ervaren om zo ook zelf liefdevol en positief in het leven te blijven staan. Dat geeft de ware vreugde. Tijdens de veertigdagentijd zal een groot kruisbeeld op het priesterkoor staan. Dit kruisbeeld lag een aantal jaren wat verborgen in onze kerk. Door de vaardige handen van onze klussenclub kan het nu getoond worden. Door op te zien naar dit kruisbeeld mogen de twee lijnen in ons leven zichtbaar blijven : de lijn naar God en naar elkaar. Een bijzondere voorbereidingstijd naar Pasen gewenst.

Pastoor Piet Goedhart



PRO ECCLESIA ET PONTIFICE



Kerkelijke activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers zijn goed voor honderden miljoenen euro's per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Kaski", kopte een krantenartikel. Zoals in elke vereniging zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Ook in onze parochie is dat overduidelijk. We zijn blij met hen en ook dankbaar, dat velen van onze parochie houden en graag zien, dat de kerk er waardig uit blijft zien. Als pastoor beschouw ik elke vrijwilliger als een diamantje, die hun geloof uitstralen door met hun talenten en aandacht het kerkgebeuren een goed aanzien te geven. Een van hen - een wel heel mooie diamant - Marinus Bressers, onze koster, mocht zaterdag 9 januari de kerkelijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice " (" Voor de kerk en de bisschop ") ontvangen. Het was een feestelijke gebeurtenis, waarbij velen blij gaven dat deze onderscheiding Marinus terecht toekomt. Marinus, proficiat !

WIST U

- + dat de veertigdagentijd een tijd is van bezinning?
De eucharistie mee komen vieren kan een bezinningsmoment zijn.
- + dat er een vastenactie wordt gehouden om onze solidariteit met anderen te tonen ?
- + dat er nog dit jaar begonnen wordt met het herstel van ons monumentale orgel?
- + dat het priesterkoor toe is aan een nieuw vloerkleed, dat er al tientallen jaren ligt en danig verschoten is?

- + dat een sponsor altijd welkom is?
- + dat de datum van Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente?
- + dat een mooie groep kinderen met het Driekoningen-zingen meedeed en het mooie bedrag van €327,61 voor ULUMI ophaalde?
- + dat we de "levende kerstgroep" als bijzonder hebben ervaren . Het mag een traditie worden ?
- + dat we vrijdag 19 maart op de feestdag van Sint Jozef ook de eucharistie vieren ?
- + dat we de vrijwilligers en de Gemeente Sint Michielsgestel in de persoon van de heer van Dinther danken voor het sneeuwvrij maken en houden van het kerkplein ?
- + dat we eenieder een "❤️ stikke goed" carnaval gunnen ?
- + dat eenieder mag weten? "Ok al hedde nog zonne harde kop, er past nog altijd een askruisje op "
- + dat we u alle goeds en Gods zegen gunnen?

FEBRUARI, MAART, APRIL

Vierde zondag door het jaar.

Zaterdag 30 januari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 31 januari om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor

Kopij voor het volgend nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zondag 31 januari.

Maandag 1 februari om 19.30 u. redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 2 februari: Maria Lichtmis.

19.00 u. eucharistieviering met wijding van kaarsen.

Donderdag 4 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 5 februari, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdag 5 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Uur van stilte en bezinning en uitstelling van het Allerheiligste.

Vijfde zondag door het jaar.

Zaterdag 6 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 7 februari om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Zondag 7 februari om 12.00 u. doopviering van Yente Valks.

Dinsdag 9 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 11 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Zesde zondag door het jaar.

Zaterdag 13 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 14 februari om 10.00 u. Carnavalsmis.

Dinsdag 16 februari geen avondmis vanwege Carnaval.

Woensdag 17 februari om 19.00 u. Aswoensdagviering met wijding van de as en uitreiking van het askruisje.

Aswoensdag is vasten- en onthoudingsdag.

Donderdag 18 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 20 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 21 februari om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Dinsdag 23 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 23 februari om 19.30 u. vergadering van de P.P.R. met het kerkbestuur.

Donderdag 25 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 27 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 28 februari om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Zondag 28 februari om 12.00 u. doopviering van Ieke van Eggelen.

Dinsdag 2 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 4 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 5 maart, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Vrijdagavond 5 maart van 19.00 u. tot 20.00 u.

Uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste.

Derde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 6 maart om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 7 maart om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Zondag 7 maart om 13.30 u. doopviering van:

Jente van der Schoot, Aranka Luif, Jochem en Jelle van der Leest.

Dinsdag 9 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 11 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 11 maart om 20.15 uur bijeenkomst voor de jonge ouders.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 13 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 14 maart om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Kopij voor het volgend nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zondag 14 maart.

Maandag 15 maart om 19.30 u. redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 16 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 18 maart géén eucharistieviering om 19.00 u..

Vrijdag 19 maart om 19.00 u. eucharistieviering b.g.v. het feest van Sint-Jozef.

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 20 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 21 maart om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Dinsdag 23 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 23 maart om 19.30 u. vergadering van de Parochiële Pastorale Raad.

Donderdag 25 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Palmzondag.

Zaterdag 27 maart om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Zondag 28 maart om 10.00 u. eucharistieviering met Gemengd Koor.

Dinsdag 30 maart om 19.00 u. boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest.

KONING(INNEN) BEDANKT

Op woensdag 6 januari 2010 kwamen er 8 groepjes in totaal 22 kinderen naar de parochiezaal om als koning te gaan zingen voor Ullumi. Ze werden aangekleed, geschminkt en kregen een kroon opgezet. Zo belden ze aan menig deur en zongen hun 3 koningenlied.

Om half zeven kwamen de groepjes met lampion en collectebus naar de kerk voor een korte bijeenkomst en daarna werden ze in de parochiezaal getrakteerd op drinken en frietjes. Uit de verhalen die de kinderen vertelde bleek dat ze erg genoten hadden van deze bijzondere middag. Ook hadden ze een mooi bedrag opgehaald, namelijk **€ 281,12** plus de vele snoepjes die ze natuurlijk zelf op mochten eten.

We hopen dat er volgend jaar ook weer enthousiaste kinderen meedoen met het Driekoningenzingen, nogmaals hartelijk bedankt namens Ulumi.

Missie Comité Gemonde.

CATECHESE IN DE VASTENTIJD

In de vastentijd worden een drietal bijeenkomsten gehouden rondom het Kruis. Daarin zal aandacht geschonken worden aan het kruisbeeld en aan de kruisweg. Deze avonden zijn gepland op 9, 16 en 23 maart. Zij worden gehouden in het Parochiezaaltje en beginnen na de avondmis van 19.00 uur, waarbij u uiteraard ook van harte welkom bent.

Nadere informatie over deze avonden kunt u binnenkort lezen in de parochieberichten in het Brabants Centrum en in De Brug en op een foldertje dat achter in kerk gelegd zal worden.

Graag verwelkomen wij u op deze avond.

Ineke Kuijer



HEILIGE VAN DE MAAND

28 februari HH.Romanus en Lupicinus, abten

Zij werden in de vierde eeuw geboren in Bourgondië (Frankrijk). Romanus was abt maar zijn wens was om als kluizenaar te leven en daarom zocht hij steeds de eenzaamheid op. In het jaar 420 vertrok hij naar de bergstreek in de Jura. Twee keer in het jaar woonde hij de H. Eucharistie bij en zorgde voor proviant. Het kon niet uitblijven en enkele jaren later sloot zich Lupicinus bij hem aan. Samen deelde zij de eenzaamheid en daarom werden zij ook "broers" genoemd.

Samen wisten zij de duivel te weerstaan die met stenen naar hun gooide. Hun roem reikte spoedig tot ver buiten de streek van Jura. Spoedig hadden zij vele volgelingen en hun kluizenaarsleven nam een einde. Zij stichtten de abdij van Condat waar Romanus abt werd. Hun enige eenzame tochten waren naar het graf van de H.Mauritius te Sankt Moritz (Zwitserland).

Eens op weg naar het graf van de Thebaanse legionair moesten zij schuilen in een grot. Hier bevonden zich twee melaatsen die verbannen waren. Romanus omhelsde de zieken en zegende hen en opslag waren zij van hun ziekte genezen. Als snel was dit wonder in de streek bekend en Romanus kon zich niet meer in het openbaar vertonen. Zo vertelt de legende.

In het jaar 463 stierf Romanus en nam Lupicinus de leiding van het klooster over. In het jaar 480 stierf Lupicinus in de abdij van Condat. Hun relieken liggen in St.Romain de Roche.

MEMISA 2010

Tijdens de H. Mis van zaterdag 6 en zondag 7 januari is de tweede collecte gehouden ten bate van Memisa.

Met steun van Cordaid Memisa zet de Medische faculteit van de Universiteit van Malawi zich de komende jaren in om de moedersterfte in 255 plattelandsdorpen in het district Mangochi terug te dringen. Kern van dit bijzondere project is dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen en

dorpsleiders voorlichting krijgen over zwangerschap en bevalling. Mannen leren hoe ze hun vrouw kunnen bijstaan en bij welke complicaties zij de dorpsleider moeten waarschuwen. Dorpsleiders leren bij welke complicaties zij een vrouw moeten doorverwijzen naar een gezondheidscentrum. Er worden ook verloskundigen opgeleid en er lopen geneeskundestudenten stages in de dorpen. Jongeren krijgen bovendien voorlichting over onder andere hiv/aids en fietsambulances maken sneller vervoer mogelijk! Door deze aanpak voelt de hele gemeenschap zich verantwoordelijk voor het welzijn van moeder en kind.

In dorpen waar Memisa al volgens deze aanpak werkt, is de moedersterfte het afgelopen jaar verminderd met 84%!

Met uw hulp kunnen meer kinderen straks wél met hun moeder opgroeien, die zij anders zouden moeten missen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage i.

MISSIE COMITE GEMONDE.

PROJECT STEUNSYSTEMEN IN DE BUURT VOOR THUISWONENDE DEMENTERENDEN

Een samenwerkingsverband van S.W.O. en Steunpunt Mantelzorg Sint-Michielsgestel.

Dementie is een steeds groter wordend probleem waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. Dementie heeft niet alleen grote gevolgen voor de dementerende zelf, maar ook voor diens familie en vrienden. Zowel voor de dementerende als voor de familie is het van belang dat men zolang mogelijk de vertrouwde thuissituatie kan handhaven. Maar het gevaar hiervan is dat de mantelzorgers overbelast dreigen te raken. Het project steunsystemen in de buurt voor thuiswonende dementerenden sluit daar op aan.

Het doel van het project is om de mantelzorgers die voor dementerenden zorgen te gaan ondersteunen, door ze te helpen een netwerk op te zetten in de buurt met behulp van vrijwilligers.

Hierdoor kan de dementerende persoon langer thuis blijven wonen. De buurtgenoten kunnen bijvoorbeeld een oogje in het zeil houden bij dwaalgedrag, of even binnenlopen als daar noodzaak voor is en misschien kunnen ze een keer inspringen om een boodschap te doen. Buurtgenoten kunnen aan de vrijwilliger van dit project aangeven welke hulp of ondersteuning ze willen en/of kunnen geven. Deze vrijwilliger wordt ondersteund door het Steunpunt Mantelzorg en er wordt hem of haar een deskundigheidsbevordering en/of training aangeboden. **Voor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers die:**

- zich kunnen inleven in de positie van dementerenden en hun mantelzorgers.
- discreet en respectvol kunnen handelen.
- gevoel hebben voor menselijke verhoudingen.

Heeft u belangstelling en of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met

Steunpunt Mantelzorg

Postadres: De Beemden 1C

5271 BH Sint-Michielsgestel

Telefoon: 06-1404-1212

BEDEVAART NAAR BEAURAING BELGIE



N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing van **24-27 april 2010** met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart van district Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg kunnen zieken, gehandicapten, ouderen en hun familie en vrienden deelnemen. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met persoonlijke

ziekenzegen, rozenhoedje, stille aanbidding, ontspanningsavonden met optredens, tentoonstelling, DVD over Beauraing, ontroerende documentaire over Maria van Nazareth, lichtprocessie, Mariaal museum, winkelen, toeristische route. Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen.

De dagbedevaart voor district Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg, is op **25 april 2010**. Reissom voor de vierdaagse bedevaart is € 260,- p.p. (gewone zitplaats bus) en voor de dagreis € 35,- p.p. Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. "Dat men hier op bedevaart kome." Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mevrouw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, tel: 0497-682296, rinasenders@hetnet.nl.

STILLE OMGANG

Amsterdam wordt wel eens de 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleend de stad aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19^e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum passeert het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam. Elk jaar organiseert het Gezelschap van de Stille Omgang gedurende een nacht in de maand maart deze tocht. Zo'n 800 vooral katholieke gelovigen uit het hele land nemen er aan deel. Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart. Als u wilt deelnemen dan kan dat, we sluiten ons graag aan bij de deelnemers uit Esch. We vertrekken uit Esch op zaterdag 20 maart om half tien vanaf het marktplein. Eerst gaat

de bus naar Den Bosch waar om tien uur deelgenomen wordt aan een korte Eucharistische Aanbedding in de fraaie St .Cathrien kerk. Vervolgens gaan we naar Amsterdam daar arriveren we rond middernacht. In Amsterdam lopen we de historische route van de processie en vieren we de Eucharistie in een van de kerken. Daarna is er pauze met desgewenst koffie/ thee en belegde broodjes. Rond vier uur gaan we terug. Rond half zes zijn we terug in Esch, een grote en waardevolle ervaring rijker. Gaat u mee? Twee keer heb ik, Joke vd Sande , er aan deelgenomen, het heeft op mij een grote indruk gemaakt daarom dit berichtje. Over het Mirakel liggen er informatie folders achter in onze kerk, of kijk op www.stille-omgang.nl U kunt zich aanmelden tot en met 17 Maart, de kosten zijn € 15. Koos v.d. Zande, Haarenseweg 32 , tel 0411602009

NIEUWS VAN STICHTING MARIA-GILDENKAPEL

Beste inwoners van Gemonde.

In augustus 2007 heeft pastoor Goedhart in het parochieblad De Vier Gemalen een oproep gedaan aan zijn parochianen, wie hem iets kon vertellen over de twee stokkappelletjes die vroeger in de buurt van de jongensschool en bij de kiosk hebben gestaan. Aangezien hier weinig reacties op zijn gekomen, hebben enkele leden van de Heemkundevereniging contact met de pastoor opgenomen en hem voorgesteld om een echte bidkapel te realiseren. Deze was door de vorige burgemeester van Sint-Michielsgestel al eens aan de Gemonde gilden beloofd, maar tot op heden was er niets van gekomen. Het kapelcomité, dat daarop werd opgericht, heeft in het afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht en de nodige werkzaamheden verricht. Momenteel is het stadium bereikt dat de kapel werkelijk gerealiseerd kan worden. Het comité is sinds kort omgedoopt tot de 'Stichting Maria-Gildekapel Gemonde'. Verwacht wordt dat de vergunning in het maart/april a.s. door de gemeente zal worden afgegeven waarna spoedig met de bouw kan worden begonnen. De plaats die voor deze Maria-Gildekapel is uitgezocht is de hoek van het Twijnmeer en de Besselaar. Een strook grond langs de straat Besselaar die reeds in bezit is van de

gemeente Sint-Michielsgestel. Het buurtschap Besselaar/Twijnmeer is één van de mooiste in ons aloude kerkdorp en is gelegen in het kleinschalige landschap van de Beekse Waterloop. Het wordt een kapel voor jong en oud, die het landschap verfraait, versterkt en daarmee een grote bijdrage levert aan de culturele identiteit van deze buurtschap en van het kerkdorp Gemonde. Noord-Brabant kent ruim 250 kapellen, waarvan de meeste in Midden- en Oost Brabant staan. Men onderscheidt devotiekapellen, die uit vroomheid werden gesticht, en votiefkapellen, die werden opgericht na verhoring van een gebed of verlening van een gunst. Kapellen liggen van oudsher langs grenzen en bij kruispunten. Al bij de Germanen en de Galliërs waren hier ontmoetingsplaatsen voor drie mysterieuze krachten: Verleden, Heden en Toekomst. Vaak waren hier grenspalen of grensstenen geplaatst die, zo geloofde men, onder bescherming stonden van hun bijzondere goden. De kapel op deze plaats doet dan ook recht aan de lange historie van het bijzondere buurtschap Besselaar/Twijnmeer. Laten we samen, als inwoners van Gemonde, het vroegere Rijke Roomsche Leven weer een beetje laten herleven door met deze Maria-Gildekapel een waardige vervanger te realiseren voor de oude Sint-Anthoniskapel die naar alle waarschijnlijkheid vroeger in Gemonde gestaan moet hebben op de plaats waar nu het kruisbeeld staat. Wij hopen van harte dat u dit gevoel met ons deelt en dit ook laat blijken tijdens een geldinzamelingsactie, die gehouden zal worden als de bouwvergunning eenmaal verstrekt is. De tekening van de kapel, met legenda, is te zien achter in de kerk bij de Mariakapel.

Met vriendelijke groet,
Bert Schellekens namens

Stichting Maria-Gildekapel Gemonde,
Toon Pennings, voorzitter
Theo Verbruggen, secretaris
Bert Schellekens, penningmeester
Riki Schellekens, lid
Toon van Heesch, lid
Jan van Leeuwen, lid

Verschijningsdata 4 Gemalen 2010

Thema	Aanleveren	Verschijnen
Vastentijd	31 januari	11 februari
Pasen	14 maart	25 maart
Hemelvaart Pinksteren	26 april	6 mei
Zomervakantie	5 juli	16 juli
Sint Lambertus	6 september	16 september
Allerzielen Allerheiligen	18 oktober	28 oktober
Kerst	6 december	16 december

ZONNEBLOEM ZOEKT VRIJWILLIGERS

Mijn naam is Sjan van Osch, en sinds kort zit ik in het plaatselijke bestuur van de Zonnebloem Boxtel / Gemonde. Nu zijn we nog op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die ons willen komen helpen. De Zonnebloem heeft als doelstelling mensen met een lichamelijke beperking en / of die in een sociaal isolement verkeren (denk aan mensen die hun partner hebben verloren of weinig of geen contact hebben met de "buitenwereld") een leuke middag, avond of dag te bezorgen. De vrijwilliger kan in overleg met een gast zelf bepalen wat en wanneer en hoe vaak ze iets gaan ondernemen. Denk hierbij aan simpele dingen als, kopje koffie drinken, krant lezen of boodschappen doen. Binnen Boxtel / Gemonde hebben we een flink aantal gasten die gebruik willen maken van onze diensten. En hoe meer vrijwilligers we hebben hoe meer gasten we kunnen helpen. Ook zijn we nog op zoek naar een penningmeester binnen ons bestuur, als u interesse heeft laat het ons weten! Reacties graag naar masjvanosch@home.nl Kijk anders ook eens op de site van de Zonnebloem om te zien wat we allemaal doen www.zonnebloem.nl

Sjan van Osch
Zonnebloem afd. Boxtel/Gemonde

GRATIS (POPULAIRE) POPULIEREN

De populierenwerkgroep "Het Groene Woud" organiseert opnieuw plantactie populieren. Met dank aan de postcode loterij en de provincie Noord-Brabant is de populierenwerkgroep in staat opnieuw , tegen zeer gereduceerde tarieven, bomen aan te bieden. (misschien wel weer gratis) Tot 15 februari 2010 kunnen inwoners van Gemonde en de inwoners van buurgemeenten zich melden bij: Bert Schellekens, Laan ten Habraken nr 7, tel 073-551.27.86 E-mail : b.schellekens@kpnmail.nl of bij Rien van de Laar tel 0411-631.332. Degenen die bomen willen bestellen wordt gevraagd het aantal bomen, het adres incl. postcode, telefoonnummer door te geven en ook waar de bomen geplant gaan worden. De planning is dat U rond 1 maart de bestelde bomen kunt afhalen. (Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.) Vooral eigenaren van percelen langs lanen en wegen en/of die er de voorpootrechten van bezitten worden gevraagd te reageren. De werkgroep probeert vooral ook aandacht te geven aan oude populierensoorten zoals Marlandica of Robusta en dit ook even te vermelden. Hoewel de werkgroep niet kan garanderen dat de bomen kunnen worden geleverd willen wij hier wel rekening mee houden. Er is namelijk nog steeds sprake van een teruggang in zowel het areaal populierenbos als ook in het areaal populierenwegbeplantingen. De populier bepaalt het landschappelijke karakter van de Meierij, maar de aanplant is ook hier fors afgenomen in onze omgeving. Hierdoor verliest het cultuurhistorische waardevolle landschap van onze omgeving zijn karakter en een van de doelstellingen van onze werkgroep is het behoud hiervan.

Bert Schellekens.

HEEMKUNDENIEUWS

Als u dit berichtje leest hebben we een mooie avond met Jan v.d.Heijden en het Kwartjesvolk gehad. Dit was het sluitstuk van ons jubileum jaar. Met minder spektakel maar zeker de moeite van het bezoeken waard hebben wij voor u op 25 Februari in de Kei een film voor u. Met beelden vol nostalgie uit ons hardwerkende leven uit de vroegere jaren. Wij heemkunde leden beginnen ondertussen met het wat ernstiger werk. De bedoeling is dat eind 2012 een boek zal verschijnen over de geschiedenis van Gemonde. Wij hebben de historicus Jean Coenen berijdt gevonden ons daarbij te helpen. Hij weet de weg naar de gegevens over Gemonde van al langer geleden. Maar van het niet zo lang geleden moeten wij de heemkunde gegevens aandragen. Daarbij vragen wij u hulp. Weet u misschien nog iets van vroeger dat de moeite van `t vermelden waard is over het Gemonde van vroeger. Alle gegevens zijn bij ons welkom. Ook foto`s eventuele verhalen van opa`s of oma`s of andere gegevens. Graag en met belangstelling zien wij u reactie tegemoet. Even heel iets anders. Bij ons komen geregeld vragen binnen over stamboom onderzoek. Wij weten daar eigenlijk nog niet zo veel van. Is er onder u iemand onder u die met deze materie bezig is of bezig is geweest deel het dan eens met ons. Bij voorbaat onze hartelijke dank en tot ziens op 25 Februari om 20.00 uur in de Kei.

Namens de heemkunde Den Hogert groetjes van R.Schellekens

WOORD VAN DANK

Aan Pastoor Piet Goedhart, het kerkbestuur, Ria v.d.Veerdonk, familieleden, vrienden en kennissen, allemaal hartelijk dank. bij het uitreiken van mijn kerkelijke onderscheiding.
Pro Ecclesia et Pontifice

Marinus Bressers 9 januari, 2010

MIS MI VERRASSING

Ut waar `n gewoon mis op den zaoterdagaovond. De pestoor en zen misdienaartjes dinne gewoon d`r wijrk en de kuster ok, hij ging gewoon efkes mi de skaol rond. Daorbè viel `t hum wel op dè d`r nogal veul familie in de kerk zaat. Mar `t waar ok `n mis mi intentie vur zen overleden familieleden, dus nog gin paniek wel verwondering. De pestoor prikte ok wel over de onmisbaarheid van de vrijwilligers in de parochie mar d`r waren zoveul vrijwilligers dè kos op veul mensen van toepasen zen. Toen de mis bekant afgelopen waar vroeg de pestoor aon de kuster um d`r bè te gaon zitten. Dè waar wel vrimd. Mar `t wier nog vrimder. Ut haj de paus behaagt um Marinus Bressers pauselijk te onderskeijen. Dè wil zegge `t kerkbestuur haj dè lintje aongevraagd bè d`n bisschop en die haj dè verzuuk wir dur gestuurd naor de paus en die haj zen goedkeuring daoron gegeven mar die kende Marinus Bressers nie zo es wellie hum kennen. En wellie vijnen dettie die onderskeijng verdiende. Al 20 jaor kustert Marinus in de kerk en daor buiten. Aalted plichtgetrouw, aalted mi unne glimlaag um zenne mond en aalted vriendelek. Hij waar toch wel `n bietje trots docht ik zo en zen vrouw nie minder. Die mocht hum zen lintje opspellen mi de familie d`r bè. Toen dè klaor waar kreeg ie `n werm applaus vanuit de kerk en wier toegezongen dur de kerkzangers mi `n toepaaslijk lied op `t urg el begeleid dur Ineke Kuyer die ok de tekst van dè lied gemakt haj. Tjonge jonge wen verassing. Mar ge hegget verdiend Marinus, ouw inzet vur de kerk mag wel is vernoemd en geroemd worre. Nao dè kerkgangers Marinusse en zen vrouw han gefeliciteerd waar d`r vur de genodigde nog `n gezellig samenzen in de Kei. Wor Marinus tegen iedereen die `t mar woj weten vertelde dettie echt nerres van af wies en zen vrouw vertelde nou blij te zen dè ze gin geheim mer hoeft te hebben vur heure mens, want ze haj unne moeileke ted gehad zin ze d`r nog achteraan. Marinus hierbij nog van harte proficiat en `n goei gezondheid toegewenst zo dè ge nog `n hil weltje jou goei werk zult kunnen doen.

`t Ver-Gimmes-Geintje

Mutatieformulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen _____

Bovenstaande persoon of gezin is verhuisd naar

Nieuw adres : _____

Woonplaats : _____

Telefoon : _____

M.i.v. : _____

bericht van geboorte van : _____

bericht van huwelijk van : _____

bericht van overlijden van : _____

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden: _____

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie,
St. Lambertusweg 122.