

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax:073.553.00.78

Pastoor Frank As.

tel: 073-551.22.15

Emerituspastor P. Goedhart,

tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

*Zondag om 10.00 u.

*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

Kerkbestuur:

Voorzitter: Pastoor Frank As,

tel: 073-551.22.15

Vice-voorzitter: T. v. Houtum, Mon Plaisir 7,

tel: 073-553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30,

tel :073-551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Penningmeester: Henry Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 073- 551 61 31.

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54,

tel:073- 551 57 39,

e-mail:lianbolwerk@home.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13,

tel:073- 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7,

tel:073-551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks

30 maart 2012 Kopij inleveren t/mzondag 18 maart 2012.

Redactievergadering maandag 19 maart . Kopij, voorzien van naam en adres,

kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden. Bij voorkeur

als bijlage per email (Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms /11)

De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv.

indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

OMKIJKEN

Vroeger stoorde men zich eraan. Als je omkeek in de kerk, dan was dat goed fout. Ze wisten het je altijd wel te vertellen als je tijdens de Mis je ogen de kost had gegeven en ze links en rechts had laten afdwalen. Je hoorde je hoofd en je hart gericht te houden op het altaar of de preekstoel. Draaide je je hoofd toch eens om te zien wat achter je gebeurde of om een glimp op te vangen van de laatste mode, dan was er altijd wel een medekerkganger, die je met zijn ogen of in gebaren tot de orde riep.

Ook op dit punt is er een verandering in de kerk. Meer en meer kijken mensen om in de kerk. Als het introïtus-klokje het begin van de dienst aangeeft, zie je de ogen van de eerste-bank-gelovigen in beweging komen. Even wordt er omgekeken om dan weer alle aandacht te richten op wat rond het Woord en het Brood gebeurt. Dat even omkijken heeft mijn sympathie. Er wordt omgekeken om te zien of ze er allemaal wel zijn. De laatste tijd is de toeloop naar de kerk niet altijd en overal even sterk. Met een flinke groep, die samenkomt, wordt je geloof hechter en warmer dan wanneer je met een klein groepje je wat verloren voelt in een grote kerk. Daarom kijk je even om om je ervan te vergewissen met hoeveel we er zijn. Er wordt omgezien naar de aanwezigen en naar die er niet zijn. Dat omkijken van vroeger is een omzien naar elkaar geworden. Even ene gebaar van : zijn we er of zijn we er niet. Zijn we er, dan geeft dat de gelovige moed.

Een mooi gebaar is het aan het begin van de dienst even naar elkaar om te kijken. Het liefst met een knikje erbij van : "Fijn, dat je er bent !" Mocht je dan later op de dag een geloofsgenoot tegenkomen, die niet in dienst kon begroeten, zeg dan : "We hebben naar je omgezien. We hebben je gemist !"

Emerituspastor Piet Goedhart

Dit verhaaltje over "omkijken" schreef ik een aantal jaren geleden in het Bisdomblad. Een oproep is het om ons mooie geloof regelmatig kerkelijk te vieren.

De Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd naar Pasen is een bijzondere tijd van je bezinnen op je christen zijn en op je kerkbetrokkenheid. Een waardevolle manier om tot bezinning te komen is dagelijks je de tijd te gunnen voor stilte en gebed. Zeker zal het u goed doen om de eucharistie mee te komen vieren in het weekend en/of op de dinsdag- en donderdagavond. Waardevol is het om naar het Paasfeest toe te leven door liefdevol om te zien naar elkaar, naar eenieder, die je dagelijks ontmoet en naar die velen in onze wereld, die nog in armoede leven.

GOD ZIET OM NAAR ONS. AAN ONS OM NAAR ELKAAR OM TE ZIEN

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop :

de ouders van

Mike van Zandbeek	Boomstraat 45	Gemonde
Victor Verhagen	Mandersstraat 9	Schijndel

Overleden:

Harrie van der Steen 85 jaar 24 januari

FEBRUARI, MAART, APRIL.

5^e zondag door het jaar.

Zaterdag 4 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 5 februari om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 7 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 9 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 9 februari om 19.30 u. vergadering van Kb., P.P.R. en P.C.I.

6^e zondag door het jaar.

Zaterdag 11 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 12 februari om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Zondag 12 februari om 11.30 u. doopviering van Victor Verhagen.

Dinsdag 14 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 16 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

7^e zondag door het jaar. (Carnaval)

Zaterdag 18 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 19 februari om 10.00 u. Carnavalsmis m.m.v.

Smartlappenkoor.

Woensdag 22 februari om 19.00 u. Aswoensdagviering.

Donderdag 23 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 25 februari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 26 februari om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 28 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 1 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 2 maart, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastorie.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 3 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 4 maart om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 6 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Dinsdag 6 maart om 19.30 u. vergadering van de P.P.R.

Donderdag 8 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Derde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 10 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 11 maart om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 13 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 15 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 17 maart om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Thema: Sint Jozef.

Zondag 18 maart om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Kopij voor het volgend nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zondag 18 maart.

Maandag 19 maart om 19.30 u. redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 20 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 22 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 24 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 25 maart om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 27 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 29 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Palmzondag.

Zaterdag 31 maart om 19.00 u. viering voor klein en groot.

De communicantjes gaan met de palmpaasstokken door de kerk.

Zondag 1 april om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 3 april om 19.00 u. boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest.

Donderdag 5 april, Witte Donderdag, om 19.00 u. eucharistieviering.

De vormelingen brengen fruitmandjes bij de zieken in de parochie.

Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag, om 15.00 uur Kruisweg.

Vrijdag 6 april om 19.00 u. Goede Vrijdagviering.

Pasen.

Zaterdag 7 april om 19.00 u. Plechtige Paaswake.

Zondag 8 april, Eerste Paasdag, om 10.00 u. hoogmis met gemengd koor.

Maandag 9 april, Tweede Paasdag, om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 10 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 12 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Thema	Kopij aanleveren	Verschijningsdatum
	zondag	omstreeks
Pasen	18 maart	30 maart
Hemelvaart	29 april	11 mei
Zomervakantie	17 juni	29 juni
Sint Lambertus	2 september	14 september
Allerzielen	14 oktober	26 oktober
Kerstmis	2 december	14 december

DE HEILIGE VEERTIGDAGENTIJD

We zeggen wel eens: Wat niets kost, is ook niets waard. Om iets te bereiken wat moeite kost en inspanning vergt, heeft dan ook een grotere waarde. Maar iedere mens zelf, vanaf zijn ontvangenis in de moederschoot tot aan zijn dood toe, is heel waardevol. Gezondheid is waardevol, het huwelijk en het priesterschap zijn waardevol. Maar in alles moet voortdurend geïnvesteerd worden om het zo mooi te houden.

Zo is het ook met ons mooie Katholieke geloof. Het is buitengewoon kostbaar. Als we er geen moeite voor zouden hoeven te doen, als het ons niks zou mogen kosten, dan is het op zich rijke geloof voor ons weinig waardevol. De Veertigdagentijd is een kostbare tijd die God ons geeft, om de rijkdom en de schoonheid van ons katholieke geloof voor onszelf te herontdekken, te koesteren en te voeden. Het bezit van het geloof maakt een mens bijzonder rijk en dankbaar. Maar het vraagt wel inspanning en zelfopoffering. Als het ons niets vroeg, dan had het ook weinig waarde.

In de prelatie van de veertigdagentijd wordt gezongen: Gij gunt uw gelovigen de vreugde, jaarlijks, met een zuiver hart naar het Paasfeest toe te gaan. De veertigdagentijd is een tijd van

vreugde; een stille, innerlijke vreugde. Het is een tijd om te mogen werken aan onze innerlijke zuiverheid. Hoe zuiverder ons hart is, des te groter zal die innerlijke vreugde zijn.

Een zuiver hart is een hart dat volkomen leeg is, het is een hart dat alleen een verlangen naar God kent. God wil heel ons hart voor Zichzelf hebben, opdat Hij heel ons hart kan vullen met Zijn liefdevolle aanwezigheid. Als het hart vol is van andere dingen of mensen, dan is God zo bescheiden dat Hij zich terughoudt. Maar als het hart leeg is en naar God verlangt, dan zal God het hart vullen met Zichzelf, met Zijn aanwezigheid. Dan mag je de vreugde ervaren dat God je Vader is en dat jij een kind van God bent. Je voelt je door God uitverkoren, als Zijn bijzonder kind.

Aan die zuiverheid mogen we vooral in de Veertigdagentijd werken. Die zuiverheid van hart is buitengewoon kostbaar. We ervaren dat onze samenleving grote nood heeft aan innerlijke zuiverheid. Via de media en de gedrukt pers wordt zoveel hebzucht gekweekt, alsof je geluk zou vinden in het hebben van geschapen dingen, in het vervullen van de verlangens van het lichaam. De zuiverheid van hart verkrijgen wij juist door afstand te nemen van al die dingen. De zuiverheid van hart verkrijgen wij langs de weg van het bidden, de onbaatzuchtige naastenliefde en het vieren van de sacramenten. De veertigdagentijd is daarom een tijd van meer toelag op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste en van een grotere trouw aan de sacramenten. Dat kost ons wat, maar dan heb je ook iets... zou Joep van 't Hek zeggen. Je moet dingen opgeven, dat is wat wij vasten noemen, maar je krijgt er zoveel voor terug: je wordt waarachtig mens. Je ontdekt de rijkdom die je zelf bent.

Ons katholieke geloof is kostbaar, wij zijn kostbaar in de ogen van God. We zullen onder de indruk geraken van de grote liefde waarmee God ons heeft liefgehad: Dat Hij zijn Zoon heeft gegeven voor onze verlossing, tot de dood op het kruis. Zie, hoe kostbaar wij zijn. Ik wens u een mooie, rijke, heilige Veertigdagentijd.

F.M. As, waarnemend pastoor

TOEDIENEN VAN HET DOOPSEL

Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen, kunnen zich melden op de pastorie in Gemonde. Zij kunnen zich ook melden op het secretariaat van de pastorie in Sint-Michielsgestel: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 073-5512215.

Op de tweede dinsdag van de maand is er een gezamenlijke doopvoorbereiding, onder leiding van diaken PieterSchevers, in het parochiezaaltje/sacristie links van de H. Michaëlkerk, en die begint om 20.00 uur.

Het doopsel wordt toegediend door pastoor As op iedere eerste zondag van de maand in de H. Lambertuskerk, om 11.30 uur en - als er nog een tweede dopeling is - om 12.15 uur.

DRINGENDE OPROEP

Beste mede parochianen,

Zoals bekend is onze parochie, conform het plan van het bisdom, bezig te fuseren met de parochies van St.Michielsgestel, Schijndel en Den Dungen. Naar verwachting zal de fusie per 1 januari 2013 een feit zijn. De huidige leden van het Kerkbestuur zullen per die datum aftreden. Geen van deze leden zal deel uit gaan maken van het bestuur van de nieuwe gefuseerde parochie. Het huidige Kerkbestuur acht het echter van groot belang dat in het nieuwe bestuur van de gefuseerde parochie Gemonde rechtstreeks vertegenwoordigd is. Het is om deze reden dat het Kerkbestuur een dringend beroep doet op de parochianen van Gemonde om zich voor een functie in het nieuwe bestuur beschikbaar te stellen. Ook is het mogelijk het Kerkbestuur te wijzen op eventuele kandidaten (uiteraard zal een en ander strikt vertrouwelijk worden behandeld). Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de huidige vicevoorzitter Ton van Houtum, tel.nr. 5530330

Het Kerkbestuur

VASTENACTIE 2012

Het Vastenactieproject van 2012 is dit jaar een project van: Boxtel, Lennisheuvel, Esch, Liempde en Gemonde voor **zuster Darlène Mwasi**, lid van de orde zusters Oblaten van Assumptie in Boxtel.

Vastenactie 2012 start op Aswoensdag 22 februari a.s.

Het doel is een nieuw multifunctioneel kerkje bouwen in

Vikuku/Butembo in Congo, vanwaar zuster Darlène afkomstig is.

Zij heeft 6 jaar in Nederland gewerkt en gaat weer terug naar haar geboorteland. Op dit moment is ze vrijwilligster in het verpleeghuis Liduina, begeleidt bewoners naar de kapel en zingt mee in het Liduina koor. De gemeenschap in Vikuku/Buembo ontbreekt het momenteel aan financiële middelen om dit gebouw zelf te betalen.

Daarom wordt in de Vastentijd de actie gehouden voor Zuster Darlène. Zou u mee willen werken aan het realiseren van de bouw van dit multifunctioneel kerkje door een bedrag over te maken?

Dit kan door middel van de acceptgirokaart die u tijdens de Vastentijd in de bus krijgt, of door overmaking op onderstaand banknummer. Namens Zuster Darlène hartelijk dank.

Missie Comité Gemonde.

ING nr. 1072762 / Rabobank 11.62.01.843

T.n.v. Kerkbestuur Gemonde.

OPROEP VOOR COLLECTANTEN

Van 15 april t/m 21 april 2012 wordt er in Gemonde een collecte a gehouden voor de **Hartstichting**. Collectanten kunnen zich aanmelden bij:

C.Huyberts, Boomstraat 57 in Gemonde, tel: 073-551 57 77 of per e -mail:Huijberts055@kpnmail.nl

OVERWEGINGEN IN DE VASTENTIJD

In de vastentijd willen wij ook dit jaar weer een aantal avonden houden waarin wij ons meer verdiepen in het lijden van Christus. Dit jaar zal o.a. gesproken en gedacht worden over de thema's Jezus op de koude steen (onze kerk bezit een zeer mooi beeld dat dit thema uitbeeld) en de Pietà (Maria met het lichaam van haar dode zoon op haar schoot).

De avonden zullen worden gehouden op 1, 8 en 15 maart, steeds na de mis van 19.00 uur in het parochiezaaltje.

Wij heten u van harte welkom.

Ineke Kuijer
(073 6141110)

VASTENAKTIE FIETSTOCHT

Op zondag 25 maart 2012 zal voor de tweede keer de vastenaktie fietstocht gehouden worden. Het doel van deze tocht is dit jaar geld bij elkaar te fietsen voor het bouwen van een multifunctioneel kerkje in Vikuku in Congo.

De fietstocht gaat van kerk naar kerk en start bij de kerken van **ESCH- BOXTEL (Heilig Hart en Petrus)- LENNISHEUVEL- LIEMPDE EN GEMONDE.**

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,--. Start tussen 13.00 uur en 14.00 uur bij het parochiezaaltje.

U fietst een mooie tocht en steunt tevens het goede vastenaktie doel van zuster Darlène uit Congo.

Mogen wij op uw deelname rekenen?

Missie Comité Gemonde

SACRAMENT VAN HET HEILIG VORMSEL

Dit jaar wordt op 8 juni in onze kerk het Sacrament van het Heilig Vormsel toegediend door mgr. A. Hurkmans. De ouders van de leerlingen van de Sint-Lambertusschool worden via school van de voorbereiding van hun kind op dit sacrament op de hoogte gebracht. Mocht u een kind hebben dat níet op de Sint-Lanbertusschool zit maar dat u wel graag dit sacrament wil laten ontvangen (en dat daar ook de geëigende leeftijd voor heeft, t.w. 12 jaar) dan vragen wij u met ons contact op te nemen zodat uw zoon of dochter ook de hele voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament kan meemaken.

de voorbereidingsgroep

Joke van der Sande (tel. 5513781)

Ineke Kuijer (tel. 6141110)

KINDERPAGINA

Jezus kwam in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, 16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. 17 Hij hield de omstanders voor: 'Staat er niet geschreven: "Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn"? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt! "Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is" zie je de verschillen?

Stuur de oplossing naar de redactie De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende 4 Gemalen.

Zoek de verschillen in de tekening

DE MARIA-GILDEKAPEL

Ten lange laatste. De vergunning voor de te bouwen kapel is binnen. Als de vorst uit de grond is hopen wij de schop in de grond te kunnen steken voor de te bouwen kapel. Het heeft even geduurd maar ondertussen hebben we niet stil gezeten. Er is al het een en ander verzameld voor deze kapel. Er zijn vier smeedijzeren glas-in-lood raampjes, ontworpen door onze dorpsgenote Tessie Toelen en verder gemaakt door leerlingen van Partis uit St.M.Gestel. Ook hebben we al een mooi Maria beeld in bezit en een altaarblok toegezegd gekregen. Tevens hebben we ook al enkele vrijwilligers om het kapellenplan te realiseren. Wij vragen echter of er nog meer mensen zijn die ons een handje toe willen steken. Velen handen maken licht werk. De ijverige vrijwilliger kan zich opgeven bij

Bert Schellekens , Laan Ten Habraken 7, tel.: 073-551 27 86

STILLE OMGANG

Amsterdam wordt wel eens de "Mirakelstad" genoemd. Deze kwalificatie ontleend de stad aan het feit dat het een oude bedevaartplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd . Deze viering leeft nog steeds voort en heeft sinds het einde van de 19^e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum, passeert het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam. Elk jaar organiseert het gezelschap van de Stille Omgang gedurende een nacht in maart deze tocht. Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht zaterdag 17 op zondag 18 maart. Als u wilt deelnemen dan kan dat. We kunnen aansluiten bij de deelnemers uit Esch. We vertrekken vanuit Esch op zaterdagavond om half 10 vanaf het marktplein. Eerst gaat de bus naar Den Bosch en we nemen daar deel aan een korte aanbidding in de mooie Sint Cathrien kerk. Daarna vertrekken we naar Amsterdam en daar komen we

rond middernacht aan .In Amsterdam vieren we de Eucharistie en lopen we de route van de processie. Dan is er een pauze voor koffie, thee en een broodje voor wie daar zin in heeft. Rond 4 uur vertrekt de bus terug en zijn we dan rond half 6 weer terug in Esch, een grote en waardevolle ervaring rijker. Heeft u zin om mee te gaan geef u dan voor 9 maart op, de kosten zijn € 15 per persoon te voldoen in de bus.

Joke van de Sande,
De Hogert 5a ,
5293 NB Gemonde
Tel: 073- 55 137 81

HANDBOOGVERENIGING 'RECHT DOOR ZEE'

Om hun ledenbestand in stand te houden zoekt de vereniging nieuwe leden. De vereniging heeft een binnenbaan in zaal De "Schuif" en een buitenbaan bij het "Schuifke" Bij de vereniging zijn zowel mannen als vrouwen welkom. Voor de mensen die eens een keertje mee willen doen zijn er diverse bogen beschikbaar. De oefentijd is op woensdag vanaf 20.00 uur en op zondag vanaf 11 uur. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de volgende personen: **Secretaris Paul v.d. Heijden tel.: 06-53945341** of **Voorzitter Marc Steenbakkers tel.: 06- 53732314**

GEMONDSE PAASMARKT 2012

Op maandag 9 april 2012 (2^e Paasdag) vindt op het terrein van Het gilde St.Joris en St. Catharina aan de Kaal Hoefsteeg te Gemonde weer een PAASMARKT plaats.

Wie zijn zolder of schuur heeft opgeruimd kan bij ons een kraam huren. Voor informatie over kraamuur kunt U informeren bij:

Riet van Oirschot tel. 073-551 47 17.

De opbrengst komt ten goede voor nieuwe vlaggen.

ANDREAS MAAS 'N GEMONDSE PRIESTER

Tijdens het zoeken naar kadastrale gegevens over Gemondse eigenaren in het archief van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) vond ik het volgende document:

"Thomas Maas en Andreas Maas R.C. priester te Haaren en verdere erve."

Ik dacht, zal Andreas Maas toch een Gemondse priester zijn?

In het archief staat in de geboorteaktes van de gemeente Boxtel dat Andreas Maas

de zoon is van Thomas Maas en Johanna Maria van Rooij.

Geboren op maandag den vijfdien februari 1827 om 2 uur na de middag. Met de voornaam van Andries.

Wonende in wijk C nummer 27 in de gemeente Boxtel.

Op de kadastrale leggers ligt wijk C in het Gemondse gedeelte van de gemeente Boxtel. Thomas Maas had vele onroerende goederen in het dorp Gemonde. In vele documenten staat de naam van zijn vrouw Johanna Maria van Rooij vermeld als winkelier, bakkerij en caféhoudster. In de overlijdensakte in Nistelrode staat dat op den acht en twintigste september om vijf uur na de middag in de gemeente Nistelrode is overleden Andreas Maas oud acht en vijftig jaar. Beroep Rooms Katholiek Priester Pastoor geboren te Boxtel wonende te Nistelrode. Zoon van de echtlieden Thomas Maas en Anna Maria van Rooij. De aangifte van overlijden deed Johannes Verbruggen oud vier en zestig jaren, van beroep rentenier. Wonende te Sint Michielsgestel. Zwager van de overledene.

Met Hendrik Klomp en Theo van de Langenberg gingen we voor meer gegevens over deze priester in het bisschoppelijk archief verder zoeken. We werden hier door Ineke Kuyer gastvrij ontvangen.

Met de door haar aangereikte mappen met bidprentjes van de overleden priesters van het bisdom Den Bosch gingen we verder zoeken naar de naam van Andreas Maas

Na enige tijd zoeken vonden we zijn bidprentje.
De tekst hiervan is:

Bid voor de ziel van Zaliger
DEN WELEERW. HEER
ANDREAS MAAS,

Lid der derde orde van den H. Franciscus.

Geboren te Gemonde den 5 Februari 1827

Priester gewijd 6 juni 1852

Kapelaan te Made 1854

Pastoor te Stiphout 6 Mei 1873

Pastoor te Nistelrode 13 Februari 1882

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

Aldaar overleden den 21 September 1885

We vonden de kerkelijk Latijnse gegevens van zijn studie en wijdingen. Broeder Donatus (Sjef) Vervoort die in Canada woont heeft deze gegevens voor ons in het Nederlands vertaald.

Uit het geboorte register Andreas (Andries) Maas geboren in Gemonde ('n dorp onder Boxtel) op 5 februari 1827, 'n wettelijke zoon van Thomas (Maas) en Johanna Maria van Rooij: na de voltooiing van zijn klassieke studies kwam hij naar Haaren op 23 september 1846. Hij ontving de eerste klerikale tonsuur op 31 mei 1849. Gedurende de vespers en de vier kleinere wijdingen op 1 juni 1849 uit de handen van De Hoog Eerwaarde Heer Hendrikus Den Dubbelen Apostolic Vicaris van Emmaus, Apostolic Vicaris van 's-Hertogenbosch. Hij ontving het subdiakonaat op 1 februari in 1850 gevolgd door zijn diakonale wijding op 6 juni 1851, en priester gewijd bij het opleggen der handen door Den Hoog Eerwaarde Heer Johannes Zwijsen bisschop op 6 juni 1852. Hij werd als assistent benoemd in Eersel op 23 april 1853, dan kapelaan in Made in 1854 tot dat hij tot pastoor benoemd wordt in Stiphout in 1873, en daarna pastoor in Nistelrode in 1882. Hij ruste in vrede. Hij was assistent in Eersel van 23 april 1853 tot maart 1854. Het is in deze parochie niet bekend dat hij daar als assistent werkzaam was geweest. In Made was hij bij Pastoor Mattheus van de Zwaluwe kapelaan van 1854 tot 5 mei 1873. Hoewel de naam van

Kapelaan Andreas Maas daar bekend is, zijn er in deze parochie over hem geen gegevens. Bij de parochiekerk in Stiphout was niet bekend wie daar in de periode van 1873 tot 1882 pastoor was geweest. Met de mij toegestuurde gegevens is men daar verder in het kerkarchief gaan zoeken. Hierna kreeg ik de volgende gegevens: Franciscus Wilh. Kuijpers obijt april 1873 en is opgevolgd door den WelEerw. Heer Andreas Maas, natus Gemonde, et anno 17 maart 1854 sacelbanus de Made. Rev. Dom: Andreas Maas is door zijne Doorl. Hoogw. Mgr. J. Zwijzen de 28 april 1873 tot Pastoor van Stiphout benoemd en den 7 mei 1873 van de parochie bezit genomen. De plechtige inleiding heeft plaats gehad op den 30 juni door den ZeerEerw. Heer Deken Th. Spierings, pastoor te Helmond. Bij verplaatsing van den WelEerw. Heer A. Maas als Pastoor te Nistelrode is door zijne Doorl. Hoogwaardigheid A. Godschalk op den 12 februari 1882 te Stiphout Pastoor benoemd de WelEer. Heer Henricus van de Ven geboren te Son en van 1863- 1882 kapelaan te Gemert. Bij navraag bij de Willebrorduskerk van Nistelrode was men verbaasd dat er in Gemonde niet bekend is dat Pastoor Maas een Gemondse priester was. In de korte periode dat hij daar werkzaam was, heeft hij zich hier ingespannen voor de bouw van de sacristie, een nieuwe biechtstoel, en een nieuw kerkhof. De ironie wil dat kort na het gereed komen van het kerkhof Pastoor Maas kwam te overlijden. Na zijn uitvaart was er brooduitdeling aan de armen. Deze mensen kregen ieder een half brood. In zijn testament had hij o.a. het volgende bepaald: Een schenking aan de kerk van een obligatie van F. 500.- Daarvoor moesten Heilige Missen worden gedaan voor hem en zijn ouders. Bovendien schonk hij aan de kerk een obligatie van F. 100,- met een rente van 5 % . Hierbij bepaalde hij dat deze som besteed moest worden aan een geschilderd "glasraam" in de Rooms Katholieke kerk van Nistelrode. Bij ons bezoek aan de parochiekerk te Nistelrode, gaf men ons hier een rondleiding met speciaal aandacht voor hetgeen Pastoor Maas zich heeft ingespannen. Daarna bezochten we op het kerkhof het graf van Pastoor Andreas Maas. Men heeft zijn grafzerk kort geleden laten restaureren.

HET BELANG VAN GLASVEZEL VOOR GEMONDE

In een levendig dorp waar het prettig vertoeven is, bruist het van verschillende soorten activiteiten zoals wonen, leren, ontspannen en werken. Voor zowel jong als oud. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van radio/tv, telefoon en in toenemende mate van internet en internetdiensten. Diensten voor zowel onderwijs, beveiliging en zorg waarbij in het laatste geval het mogelijk wordt om langer in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Frequent gebruik van internet en internetdiensten door senioren is afgelopen 5 jaar verdubbeld naar ruim 60% toont onderzoek van het CBS aan. Gevolg is dat de huidige infrastructuur steeds zwaarder en zwaarder belast wordt. De kabel van Ziggo, die er nu nog overal ligt, is al zo'n 30 jaar oud, en is aan het einde van zijn capaciteit. Ook al zouden advertenties van deze firma anders doen vermoeden: de kabel vanaf hun wijkcentrale tot in uw woning zijn coax kabels en dus geen glasvezelkabels. Ditzelfde geldt ook voor de ADSL koperkabel die er nog veel langer ligt. Deze huidige kabels zitten aan de limiet van het kunnen. Deze kabels zijn niet meer geschikt om de steeds grotere behoefte die wij als Gemonde mensen aan internet, tv en radio hebben het hoofd te bieden. Denk hierbij aan het gebruik van Uitzending Gemist, films en muziek downloaden, online-gaming, zorg op afstand, interactief en FULL-HD TV kijken. Het is daarom ook 5 voor 12 en er moet wat gebeuren! Glasvezel is de toekomst en de logische opvolger van de huidige infrastructuur. Glasvezel heeft enorme mogelijkheden. Het bedrijf Reggefiber zal ook in Gemonde een glasvezelnetwerk aanleggen, met een investeringswaarde van ca.15 miljoen euro, als minimaal 30% van de huishoudens overstapt op glasvezel.

Met de komst van glasvezel ontstaat daarbij een scheiding tussen netwerk en diensten: Reggefiber die het netwerk aanlegt en onderhoudt en de serviceproviders die de diensten aanbieden. Door deze scheiding zal concurrentie ontstaan die voor ons als

gemeenschap maar ook voor ons als individu dan weer gunstig zijn, jaar in, jaar uit. Zowel op dienstenniveau als op prijsniveau.

Veel mensen die ik in Gemonde spreek zijn enthousiast. Navraag in de winkel van Reggefiber leert dat dat ook het geval is in de overige kernen. Hoewel we op de goede weg zijn, de noodzakelijke 30% is nog niet bereikt.

Wij als inwoners van Gemonde kunnen kiezen uit zes providers (KPN, Lijbrandt, Trined, XS4-all, Vodafone en OnsBrabantNet). In de toekomst zal de keuze alleen maar ruimer worden. De voordelen op een rij:

1. Geen kosten voor het aansluiten van uw woning op het glasvezelnetwerk;
 2. Keuzevrijheid en geen overstapkosten;
 3. Contract voor 1 jaar, daarna per maand opzegbaar;
 4. Monteur die komt aansluiten en vertrekt pas als alles werkt;
 5. Radio/tv analoog en digitaal, ook lokale omroep Lokaal-7!;
 6. Telefoonnummer verandert niet. Dit geldt ook voor vermelding in de telefoongids;
 7. Bestaande kabels in huis blijven bruikbaar;
 8. Apparatuur kunt u blijven gebruiken;
 9. Hulp bij overstappen;
- Meedoen kan, ook als u geen internet wilt en alleen radio/tv wilt beluisteren/kijken via glasvezel;**

WAAROM NU MEEDOEN?

- Aanleg start pas als 30% de huishoudens zich aanmeldt;
- Waardestijging van uw huis. Uw huis is klaar voor de toekomst;
- U bepaalt wanneer het contract ingaat (maximaal 1 jaar nadat u zicht heeft aangemeld);
- Wat heeft u te verliezen? Eerste maanden gratis diensten, bevalt het na een jaar niet dan kunt u veranderen van provider of terug naar uw huidige dienstenaanbieder.

TIP VOOR DE TWIJFELAARS

Sluit deze maand een goedkoop 'basis' TV, of Internet abonnement af met een provider naar keuze. U kunt zich dan in de komende maanden rustig laten adviseren welke extra diensten u eventueel wilt afnemen.

Informeer u goed, maar schrijf u tijdig in en wel voor 26 februari.

U vindt de Glasvezelwinkel aan de Hoogstraat 139 in Berlicum of Hortentiastraat 2 in Sint Michielsgestel. Of kijk op www.eindelijkglasvezel.nl/sint-michielsgestel

Met vriendelijke groet,

Toon van Heesch

Ik sta geheel los van Reggefiber en haar serviceproviders. Ik wil u echter hierop attenderen. Dit in het belang voor u, ons dorp en haar leefbaarheid, en de toekomst van Gemonde. Ik ben er van overtuigd dat met de komst van het glasvezel-netwerk de sociale cohesie in ons dorp zal toenemen.

NIEUWS VAN DE MULLUKZUIPERTJES

Zondag 5 februari is de carnavalskrant in Gemonde verspreid. Vanaf deze plaats willen wij u hartelijk danken voor u bijdrage. In de krant staat het programma van het carnaval in Gemonde maar ook de uitslag van de avondwandeltocht, 1+1=11 show en de installatie van onze Prinses Iris, en Prins Wietse. In dit schrijven wil het bestuur van stichting jeugdcarnavaal "De MullukzuiPERTjes" u speciale aandacht vragen voor twee activiteiten.

De carnavalsmis.

Op zondag 19 februari zal er om 10.00 uur een carnavalsmis worden gehouden in de Sint-Lambertuskerk. De mis wordt voor gegaan door Emerituspastoor Goedhart en de muzikale verzorging is in handen van het Smartlappenkoor. Het bestuur van de Mullukzuipertjes en Prinses Iris, Prins Wietse met hun gevolg en de Dansdurskes zullen ook aanwezig zijn. Het thema van de mis zal zijn "wat een geluk". En het is zeker een geluk dat we karn-a-mulluk kunnen vieren. Maar bij dat feesten is er niets mis mee om op zondag deze mis in carnavalskledij te bezoeken. We hopen u allen te mogen begroeten.

Jantje Beton.

Daar de subsidie terug loopt en de kosten als maar hoger worden is het bestuur opzoek gegaan naar een nieuwe inkomstenbron. Deze hebben zij gevonden in de collecte van Jantje Beton. Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert daarom projecten die vrij buitenspelen mogelijk maken. Mede door de opbrengst van de collecte, die in de week van 5 tot en met 10 maart wordt gehouden, worden deze projecten gefinancierd. Maar ook stichting jeugdcarnavaal "De Mullukzuipertjes" die in deze week gaat collecteren houdt er iets aan over. Namelijk 50% van de opbrengst van de collecte mogen wij gebruiken voor het speelplezier van de kinderen in Gemonde tijdens carnavalsactiviteiten. Wij hopen dan ook dat u ons en Jantje Beton wilt steunen door gul te geven tijdens de collecte.

BLIJDSCHAP

Moederlief, ik dans van blijdschap,
vaderlief wat ben ik blij !
Ik ben in de broek gestoken,
zusje, kijk toch eens naar mij.
Dit 's nu maar mijn daagse pakje;
't mooiste krijg ik zondags aan
'k zal nu niet meer met de meisjes

UN LISTIGE OPLOSSING

Op een unne keer lang gelejeheurde ik is `t hier volgende verhaaltje. Daor docht ik `t volgende van, dè is zo kustelijkdè moet ik opskrèven. Dus dèdoej ik nou.

Veulboerehanvruger wel enkele verkes die ze hielen vur de verkoop es ze ungoei gewicht han en ok `n paorvur d`r eigen huishouweum te slachten. Mistalhan ze daor ok nog `n zeug bè die vurd`naonwaas moeszurgen. De verkes behuizing war vrugerhilwèdiervriendeleker es nou. Neffe ut verkeskotwor ze kosse eten en slaopen waar d`r ok unne buitenloop wor ze kosserevotte en ok frute in de grond. Mar dèlotstehajd`n boer liever nie want d`rrespeultuin waar nogal is in de kortste kirrisun berglandschap, daorum kregen de verkes es ze nog jong waren unne ring dur zullie nuske. Dènoeme ze nou piercing. Kweijkend van de schrik en pijn ondergingen de baggen die behandeling. Nao verloop van ted ging de pijn over mar frutedinne ze niemer.

De irder genoemde zeugenhouders ware plaatselijkgeoraniseerd in de verkesfok vereniging. Bè die leden waren natuurlijk ok birrehouders. Um inteelt te vurkommewerre deze birre onderling gekocht en verkocht . Een van die boeren [wellie zullen hum mar Jan noemen, daor zen d`r veul van} hajbè zo`n gelegenheidunne grote volwaase beer gekocht binnen die vereniging. Unne grote sterke jongen die nog ginne ring dur zen neus haj.

Umbèd`ndiejedieje ring dur zen neus te haolen moes un list verzonnen worre. En die haj Jan. Bèd`nurste beste keer dèdiejeknoepert zen plicht din mi un zeug die daorvur gekozen waar ston Jan mi zen tang klaor en op `t hogtepunt kneep ie gauw `n porringen dur zen neus. Welk gevuul den boventoon voerde weet ik nie mar d`r wier amper geprotesteerd dur d`n beer.

Dees verhaal heb ik van heure zegge es hij `t liegt lieg ik ok, sorrie dan.

Mutatief formulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

0 is nieuw komen wonen in Gemonde

0 gaat vertrekken uit Gemonde

0 stelt prijs op een kennismakingsbezoek

0 wil wel/niet een parochiegids ontvangen

0 wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

0 andere mededelingen

Bovenstaande 0 persoon of 0 gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

0 bericht van geboorte van :

0 bericht van huwelijk van :

0 bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie, St. Lambertusweg 122.

