

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax: 073 553 00 78

Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

*Zondag om 10.00 u.

*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail: pietgoedhart@hetnet.nl

Vice-voorzitter: T. v. Houtum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: c.j.vanderheijden@hetnet.nl

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: lianbolwerk@home.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks 14 april 2011.

Kopij inleveren t/m **zondag 27 maart** 2011. Redactievergadering maandag 28 maart. Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden.

Bij voorkeur **als bijlage** per email (**Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms /11)**) De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

LEVEN OP DE HARTAFDELING

Wanneer je in het ziekenhuis belandt, dan gaan allerlei gedachten door je heen. Het leven in al haar schakeringen en kleuren dansen door je hoofd en je zwakke hart. Vragen komen op je af. "Hoe zal het in de parochie gaan?" is een van die vragen. In een van de eerste dagen van mijn verblijf op de hartafdeling zei me een parochiaan: "Pastoor, iedereen doet extra zijn best en de kaarsjes branden op het altaar en bij de beeltenis van Maria". Het deed me goed dat te horen. We weten het, dat het parochieleven wordt gedragen door alle parochianen, die samen met de pastoor het evangelie een vriendelijk gezicht en een warm hart geven. Zeker is dat in Gemonde, waar de kerkbetrokkenheid levendig is en het meeleven met de zieken te roemen valt. Ik heb dat van nabij mogen ervaren in mijn ziekenhuisperiode en in de dagen daarna, toen ik enigszins teruggetrokken op de pastorie leefde. Wanneer je echt ziek bent, dan is overleven geboden en groeit het verlangen naar een goede nachtrust. Wanneer je aan de betere hand bent en de medicatie slaat aan, dan krijg je weer aandacht voor wat om je heen gebeurt en gaat je hart open voor wat zich aan menselijke warmte op de afdeling afspeelt. Je waardeert de doktoren en vooral de verpleegkundigen, die je deskundig bijstaan. Die tijd en aandacht voor je nemen en een luisterend oor voor je hebben, zijn als het beste medicijn, dat je hart warm doet kloppen. Prachtige jonge mensen mocht ik onder het verplegend personeel ontmoeten. Het wederzijdse hartelijk meeleven met kamergenoten brengt me op de gedachte, dat te wensen zou zijn, dat overal, wereldwijd, in je dorp en in je eigen straatje even warm met elkaar meegeleefd zou worden zoals dat vaak in een ziekenhuis gebeurt. Op onze afdeling klopte ieders hart warm voor de ander. Wonderlijk mooi was dat. Het is misschien wel het mooiste beeld, dat we van Jezus Christus hebben. Het beeld van de Goede Herder, die hart heeft voor zijn schapen. Wanneer hij ons vraagt om Hem na te volgen, dan toch zeker in het hartelijk omgaan met elkaar. De wereld om ons heen zouden we kunnen vergelijken met een hartafdeling, waar harten troef is en waar het hart weer - zoals bij mij - wat rustiger is geworden. Moge ieders hart warm blijven kloppen.

Pastoor Piet Goedhart.

WIST U DAT...

- + dat we eenieder, die de carnavalsdagen gaat vieren, feestelijke dagen gunnen (zondag 6 maart 10.00 uur : de Carnavalsmis).
- + dat we graag zien, dat Aswoensdag een dag van bezinning is en ons mag oproepen om een zinvolle veertigdagentijd te gaan beleven (woensdag 9 maart 19.00 uur : viering met uitreiking van de askruisjes).
- + dat ik God dankbaar ben, dat ik weer in uw midden mag zijn.
- + dat ik de vele lieve mensen, jongeren en ouderen dankbaar ben voor hun bezoekjes, het gezonde fruit, de ballonnen bij thuiskomst, de bloemen, de kindertekeningen, de kaarten van de groepen en de directeur van onze school, de kruidenkoek, het snoep, de vele kaarten met hartelijke wensen, vooral voor de kaarsjes en de gebeden, die me zo goed deden.
Dank!
- + dat de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel op gang is gekomen. Een vreugdevolle tijd, waarin het geloof van de jongeren uit groep vier en groep acht en hun ouders verdiept mogen worden , wensen we de Communicantjes en de Vormelingen van dit jaar.
- + dat we het een proficiat waard vinden, dat de tamboers van de muziekvereniging 80 punten en daarmee een succesvolle tweede prijs in de wacht sleepten.
- + dat we u allen een bezinnende veertigdagentijd wensen en dat het voorbeeld van Laurelle ons mag aanspreken : " Ik eet dan geen snoep in die tijd. Het geld, dat ik daarmee uitspaar, geef ik aan een goed doel".

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop :

de ouders van

Fiene v.der Doelen	Dorpstraat 5	Gemonde
Anne v.Abeelen	Besselaar 17	Gemonde
Lotte Steenbakkers	Jan v. Galenstr. 7	Schijndel
Bella v.Deursen	Woudseweg 4a	Schijndel

Overleden

13 dec .	Anneke v.Grinsven-v.d.Langenberg	81 jaar
19 jan.	Miet van Oorschot	79 jaar

FEBRUARI, MAART, APRIL

8^e zondag door het jaar.

Zaterdag 26 februari om 19.00 u. Woord- en communieviering.
Viering voor klein en groot.

Zondag 27 februari om 10.00 u. viering met gemengd koor.

Dinsdag 1 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 3 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 4 maart, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen. Graag van tevoren even contact opnemen met de pastorie.

Uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste.

Vrijdagavond 4 maart om 19.00 u. uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste.

9^e zondag door het jaar.

Zaterdag 5 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 6 maart om 10.00 u. Carnavalsmis.

Woensdag 9 maart om 19.00 u. Aswoensdagviering.

Donderdag 10 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 10 maart om 19.30 u. vergadering van de Parochiële Pastorale Raad.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 12 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 13 maart om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 15 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 17 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 19 maart om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Thema: Sint Jozef.

Zondag 20 maart om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 22 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 24 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Derde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 26 maart om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 27 maart om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Kopij voor het volgend nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m zondag 27 maart.

Maandag 28 maart om 19.30 uur redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 29 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 31 maart om 19.00 u. eucharistieviering.

Communie bij de zieken thuis.

Vrijdag 1 april, eerste vrijdag van de maand, zal de communie worden gebracht bij de zieken thuis of bij hen die moeilijk meer naar de kerk kunnen komen.

Graag van tevoren even contact opnemen met de pastoor.

Uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste.

Vrijdagavond 1 april om 19.00 u. uur van stilte en bezinning met uitstelling van het Allerheiligste.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 2 april om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 3 april om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 3 april om 12.00 uur doopviering van Lars de Punder.

Dinsdag 5 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 7 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

Zaterdag 9 april om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 10 april om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 12 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 14 april om 19.00 u. eucharistieviering.

Palmzondag.

Zaterdag 16 april om 19.00 u. viering voor klein en groot.

De communicantjes gaan in processie met de palmpaasstokken door de kerk.

Zondag 17 april om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 19 april om 19.00 u. boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest.

Donderdag 21 april, Witte Donderdag, om 19.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

De vormelingen brengen fruitmandjes naar de zieken in de parochie.

Vrijdag 22 april, Goede Vrijdag, om 15.00 u. Kruisweg.

Vrijdagavond om 19.00 u. Goede Vrijdagviering.

Zaterdag 23 april, Stille Zaterdag, om 19.00 u. plechtige Paaswake met gemengd koor.

Zondag 24 april, Hoogfeest van Pasen, om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Maandag 24 april, Tweede Paasdag, om 10.00 u. eucharistieviering.

BERICHT VAN HET KERKBESTUUR

Pastoor Goedhart is gelukkig weer in ons midden. De conditie en het energieke van pastoor Goedhart zijn nog lang niet op het oude niveau. Het herstel heeft zijn tijd nodig. Rust, rust en nog eens rust is op dit moment het beste medicijn. Dit betekent dan ook dat pastoor Goedhart voorlopig zijn werkzaamheden nog niet oppakt. Afhankelijk van het gevoel en het moment zal hij af en toe een avondviering op dinsdag of donderdag doen. In het algemeen gaan de vieringen in de kerk gewoon door op de bekende dagen. Deze worden voorgegaan door een andere pastoor of omgezet in een woord- en communiedienst.

Ton van Houtum

Vice voorzitter kerkbestuur.

KRUISWEGSTATIES IN DE KERK

In de vastentijd worden, naast de kruisweg die altijd al in de kerk aanwezig is, nog twee andere kruiswegstaties opgehangen. Hierdoor ontstaat per "statie" een soort drieluik van drie verschillende kunstenaars die elk hun eigen interpretatie geven van de kruisweg die Jezus is gegaan.

Naast de vaste beeldhouwde kruisweg gemaakt in 1937 door Henri Jonkers (1877 - 1963) uit Den Bosch, komt aan de ene kant de in 1937 getekende kruisweg van de Belgische kunstenaar Albert Servaes (1883 - 1966), en aan de andere kant de in 2010 geschilderde kruisweg van Miep van Mil.

Drie totaal verschillende belevingen van het zelfde onderwerp waarbij de tijd en omgeving hun invloed gehad hebben op de kunstenaars.

Werkte Henri Jonkers in de crisis tijd, Albert Servaes in België had daarbij nog de ervaringen van de eerste wereldoorlog. Miep van Mil werkt nu in een veelkleurig tijdperk waarin alles mogelijk lijkt, maar ook zij kon niet ontkomen aan de confrontatie met zichzelf bij het werk aan deze kruisweg.

In het drieluik "overwegingen in de veertigdagentijd" (zie verderop in dit blad) wordt aandacht besteed aan de kruisweg. Een van de avonden zal Miep van Mil, de enige kunstenaar van de drie die we bij de hand hebben, een indruk geven van haar ervaringen bij het werken aan deze serie schilderijen.

Het werk van de kunstenaars is te bewonderen op zaterdag 12 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur. Verder de hele vastentijd aansluitend aan de mis op zondag.

OVERWEGINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

In een drietal bezinningsavonden willen wij ons ook dit jaar weer voorbereiden op het komende Paasfeest. Tijdens deze avonden zal de kruisweg centraal staan. Gedurende de vastentijd zijn in onze kerk niet één maar drie kruiswegen te zien. Naast de vaste kruiswegstaties komen de staties te hangen van de kruisweg geschilderd door Miep van Mil en kopieën van de staties getekend door Albert Servaes die hangen in het klooster te Orval. De avonden beginnen met de eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk. Daarna bekijken we in alle rust een of meerdere kruiswegstaties. Om 20.00 uur gaan we naar het parochiezaaltje voor het vervolg van de avond. De eerste avond schenken we aandacht aan de kruisweg: we kijken naar de veertien staties van de kruisweg en we stellen ons de vraag hoe de kruisweg in de loop der eeuwen tot stand gekomen is. Tijdens deze avond zal Miep van Mil ons vertellen over de manier waarop zij tijdens het schilderen gegroeid is in het uitbeelden van de verschillende staties. De tweede avond staan de 5^e (Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen) en de 6^e (Veronica droogt het gelaat van Jezus af) statie centraal: we zullen ons daarbij de vraag stellen: zijn wij een Simon of een Veronica. De derde avond richten wij ons op de 12^e statie: Jezus sterft aan het kruis. Wij doen dit aan de hand van het muziek stuk "De zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis". De avonden worden gehouden in het parochiezaaltje en wel op 17, 24 en 31 maart.

U bent allen van harte welkom.

Ineke Kuijer

VASTENACTIE FIETSTOCHT

In de vastenperiode wordt er altijd een aktie gehouden om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar is het goede doel: **Een leefbare en duurzame toekomst voor de Filippijnen**. Huis aan huis wordt er bij u een vastenzakje en een acceptgiro bezorgd, waarin u uw bijdrage kunt voldoen of overmaken. Dit jaar wordt er ook een fietstocht georganiseerd. U kunt dan starten bij ons parochiezaaltje, van daaruit fietst u naar de kerk in Esch, Boxtel (2 kerken), Lennisheuvel, Liempde en weer terug naar Gemonde. **Zondag 3 april** kunt u starten tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf het parochiezaaltje.

Inschrijfgeld voor het goede doel is € 5,-- en kinderen gratis.

Fiets allen mee met deze mooie fietstocht in uw eigen omgeving !!

Tot 3 april

Missie Comité Gemonde

SAMENKOMST VIERING VOOR GROOT EN KLEIN

Al enige maanden komen wij, ouders met hun kinderen, voor de viering voor groot en klein bij elkaar in het parochiezaaltje.

Om 18:00 uur nemen we iets te drinken en iets lekkers. Tijdens het drinken praten we over de lezing die de pastoor gaat vertellen tijdens de mis. We proberen het begrijpelijk te maken voor de kinderen, ook oefenen we liedjes die in de mis gezongen worden. Hierna is er nog tijd om te knutselen of te kleuren voor de kinderen. Ook voor u, de ouder, kan het leuk en informatief zijn om op deze manier bezig te zijn met ons geloof.

Dus wij willen jullie graag uitnodigen om met je kinderen op zaterdag 19 maart om 18:00 uur te komen kijken en luisteren in het parochiezaaltje.

MEE OP REIS NAAR TRIER EN ECHTERNACH?

De grote bedevaart naar Rome in het jubileumjaar 2009, waaraan ruim 1.000 pelgrims deelnamen, krijgt een vervolg dicht bij huis. Op 2 en 3 juli 2011 organiseert het Bisdome van 's-Hertogenbosch een bedevaart naar Trier en Echternach. In Trier, de oudste christelijke stad van Duitsland, ligt de heilige apostel Matthias begraven en in Echternach bevindt zich het graf van de Heilige Willibrordus, apostel van de Lage Landen en patroon van de Nederlandse kerkprovincie. De reis is een pelgrimstocht, met gebedsmomenten, bezinning, vernieuwing van de doopbeloften en twee eucharistievieringen. Ook is er veel aandacht voor cultuur en ontmoeting. Het zou fijn zijn als wij - evenals in 2009 - als parochie weer deel zouden kunnen nemen aan deze bedevaart. Afhankelijk van het aantal deelnemers zouden er misschien weer een of twee introductie avonden gegeven kunnen worden. Uitgebreidere informatie vindt u op de folders achter in de kerk en in de Mariakapel. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ineke Kuijer. De inschrijving voor de bedevaart sluit op 15 mei 2011.

Ineke Kuijer

tel. 073 6141110

e-mail camkuijer@xs4all.nl

Thema	Aanlever data	Verschijningsdata
Pasen	Zondag 27 maart	Donderdag 14 april
Hemelvaart- Pinksteren	Zondag 8 mei	Donderdag 26 mei
Vakantie	Zondag 19 juni	Donderdag 7 juli
Sint Lambertus	Zondag 28 augustus	Donderdag 16 september
Allerheiligen- Allerzielen	Zondag 9 oktober	Donderdag 27 oktober
Kerstmis	Zondag 4 december	Donderdag 15 december

LID VAN DE ZONNEBLOEM ??

Omdat er heel veel misverstanden bestaan over de Zonnebloem, wil ik graag een korte beschrijving geven, voor wie de Zonnebloem bedoeld is. Niemand hoeft ondersteunend lid of donateur van de Zonnebloem te zijn of te worden, om deel te mogen nemen aan activiteiten of vakantie.

Het is natuurlijk wel fijn als U dat wel doet ! Alleen mensen die langdurig ziek zijn, een lichamelijke beperking hebben, heel eenzaam zijn of hoogbejaard (boven de 80) komen in aanmerking om mee te doen met Zonnebloem activiteiten .Om mee op vakantie te mogen, komen maar heel weinig mensen in aanmerking , de selectie is heel streng.

Bijv. kunt U zich nog wassen en aankleden dan mag U al niet mee.

De Zonnebloem kent dus geen lidmaatschap zoals de K.B.O. of de K.V.O. Als er mensen zijn die met activiteiten mee willen doen, bezoek van een vrijwilligster willen omdat U eenzaam bent, of U bent langdurig ziek en we zijn U vergeten kunt u dat doorgeven.

Ook voor informatie kunt U altijd bij mij terecht.

Het wijkhoofd voor Gemonde is Hanneke Verhagen, vrijwilligster bij de Zonnebloem. Tel. 5515322.

Op 15 Februari is er voor 10 Gemonkse gasten een stampotten buffet, samen met Boxtelse gasten en in Mei is er een Dagboottocht gepland.

Hanneke Verhagen

Akkerstraat 2 5293 AK Gemonde.

Tel. 5515322

l.verhagen@tele2.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Gezien de toenemende werkzaamheden en het afnemen van het aantal vrijwilligers zijn we dringend op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers.

In alle werkgroepen , koor etc. zoeken we vrijwilligers.

Onder het **tabblad CONTACT** van de website

www.sintlambertusparochiegemonde.nl kun je de contactpersoon vinden voor de desbetreffende werkgroep.

Tevens zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden voor het koor.

Gezien de komende veranderingen in de inrichting van de kerk, nadat de verplaatsing van het orgel is afgerond, zijn er op redelijk korte termijn extra "handjes" nodig. (aanpassing priesterkoor, verplaatsing doopvont, aanpassing verlichting etc. etc.).

Uit ervaring, maar ook van horen zeggen kan ik aangeven dat naast het (vrijwilligers)werk ook vele mooie andere elementen naar boven komen, zoals trots, sociaal contact, nuttig en waardering.

Dit alles is niet in geld uit te drukken, maar geeft wel een rijk gevoel.

Op dit moment is er een dringend behoefte voor de werkgroepen van: onderhoud kerkhof en klussenclub.

Die willen klussen samen met andere in en rondom de kerk en die mensen die ook samen met anderen de kerkhoven netjes willen houden. Deze beide ploegen kunnen wel wat hulp gebruiken. Want velen handen maken licht werk. Bovendien is het gezellig om samen met anderen een klus te klaren en de laatste nieuwtjes uit te wisselen bij een lekker kopje koffie of thee. Er wordt gewerkt op dinsdag morgen vanaf 9 uur. Zijn er in Gemonde mannen maar zeker ook vrouwen die dit wel zien zitten neem dan contact op met de onderstaande personen zij zullen u graag verder uitleg geven over de werkzaamheden en eventueel bij "schrijven" in de klussenclub of de schoffelploeg

Contactpersoon voor de klussenclub: Harrie Rijken telefoon ; 5513937

Contactpersoon voor de schoffelploeg : Nico v.d. Eerden; 5516390.

Wij hopen van u te horen.

Ton van Houtum

Vice voorzitter kerkbestuur

STILLE ONGANG

Amsterdam wordt wel eens de "MIRAKELSTAD" genoemd. Deze kwalificatie ontleent de stad aan het feit dat het een oude bedevaartplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd.

Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds de 19^e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse "Stille Omgang".

Deze religieus meditatieve omgang gaat door het historische centrum van Amsterdam. Elk jaar organiseert het gezelschap van de Stille Omgang gedurende een nacht in de maand maart deze tocht.

Zo'n 800 vooral katholieke gelovigen uit het hele land nemen er aan deel.

Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart.

Als u wilt deelnemen dan kan dat, we sluiten ons aan bij de deelnemers uit Esch. We vertrekken uit Esch op zaterdag 19 maart om half 10 vanaf het marktplein. Eerst gaat de bus naar Den Bosch waar om half 10 wordt deelgenomen aan een korte Eucharistische Aanbedding in de fraaie St Cathrien kerk. Daarna vertrekken we naar Amsterdam, aankomst rond middernacht. Daar vieren we samen met andere gezelschappen de Eucharistie en lopen we de historische route van de processie.

Na een pauze met des gewenst koffie/thee en belegde broodjes gaan we rond de klok van 4 uur weer richting huis.

Om half 6 zijn we terug bij het marktplein in Esch, een mooie en waardevolle ervaring rijker.

Gaat u graag een keertje mee? Dat kan, meld u zich dan even voor 10 maart bij: Joke van de Sande, De Hogert 5a, Gemonde, tel. 073-5513781.

O ja, de kosten zijn € 15,=. U kunt dit tijdens de busrit betalen.

BIJeenKOMST MANTELZORG EN WONEN

Het Steunpunt Mantelzorg nodigt u uit voor de thema-avond Mantelzorg en Wonen. Een geschikte woonsituatie is voor het verlenen van mantelzorg een zeer belangrijke voorwaarde. Dichtbij elkaar wonen maakt het zorgen voor de ander makkelijker. Maar wat moet je doen als je ver bij elkaar vandaan woont? Kunnen dan technische snufjes in huis oplossingen bieden? En wat als de woning aangepast moet worden?

Wellicht heeft u vragen zoals:

- . Zijn er speciale verhuisvergoedingen of krijg ik voorrang bij woningtoezegging?
- . Kan er bij mij een mantelzorgwoning geplaatst worden en hoe duur is dat? Hoe ziet een mantelzorgwoning er van binnen uit?
- . Welke slimme technologische toepassingen zijn er allemaal mogelijk?
- . Mogen mijn ouders op ons erf wonen?
- . Aan welke gemeentelijke richtlijnen moet ik me dan houden?

Wilt u hier meer van weten? Aarzel dan niet, meld u aan en kom ook naar deze mantelzorgbijeenkomst.

Datum: 17 maart

Tijd: van 19.30 tot 21.30

Waar: De Huif, Hortensiastraat 2 in Sint-Michielsgestel

Voor aanmelding en/of meer informatie: Steunpunt Mantelzorg Sint-Michielsgestel,

Tel:06-14041212 Email:mantelzorgsmg.admin@gmail.com

SINT-LAMBERTUSSCHOOL HERINGEZEGEND



Het leek woensdag 19 januari aanvankelijk een doorsnee schooldag, maar voor de leerlingen en leraren van de Sint-Lambertusschool in Gemonde stond er een viering op het programma. De katholieke basisschool werd na een grote verbouwing heropend en gezegend. Als om even voor half negen de bronzen bel wordt geluid, verzamelen alle leerlingen en belangstellende ouders zich op het schoolplein. De verbouwing is helemaal klaar en nu wordt de verbouwde school ingewijd. Om de heropening extra glans te geven is pastoor Piet Goedhart uitgenodigd om twaalf houten kruisjes te zegenen, één voor elke klas en de lerarenkamer. Voor dat gebeurt, trekt hij nog snel zijn 'kleed van de kerk' en stola aan en vraagt de leerlingen wat er nodig is om te zegenen. „Een kwast!“, klinkt het. Maar in plaats van een kwast heeft de pastoor een palmtak meegenomen, die triomfantelijk omhoog wordt gehouden door een kleine blonde leerling. „Degene die het kruisje vasthoudt wordt ook een beetje gezegend“, 'waarschuwt' pastoor Goedhart voor hij het wijwater over de kruisjes en onvermijdelijk in de gezichtjes van de misdienaars mikt. Nadat de kruisjes zijn gezegend gaan de leerlingen met hun leerkrachten naar de klaslokalen waar ze op deze woensdagvoormiddag geen les krijgen maar een verlaat Sint Lambertusfeest vieren ter ere van de patroonheilige van de school en de heropening van het verbouwde schoolgebouw.

NIEUWTJES VAN BIEBPUNT GEMONDE !!

In het bibliotheekpunt zijn nieuwe boeken aangekomen!!

Ben je nieuwsgierig geworden naar de nieuwste boeken van bijvoorbeeld Esther Verhoef, Kluun, Thea Stilton of Carrie Slee??

Kom dan naar het biebpunt en leen zo'n gloednieuw boek!

Wist je trouwens dat je tot 18 jaar niet hoeft te betalen: een bibliotheekpas is dan helemaal GRATIS!!

Volwassenen betalen € 32,- en hebben daarmee gratis toegang tot duizenden boeken.

Gemonde heeft sinds januari 2011 bovendien een abonnement op het Brabants Dagblad. Om de krant tijdens de openingstijden te kunnen lezen, hoeft u niet eens lid te zijn van de bieb. Dus kom gerust eens langs!!! We hebben ook diverse tijdschriften.

In maart is het weer Boekenweek.

Dit jaar staan de levensverhalen of geschreven portretten centraal.

Natuurlijk besteden we hieraan in de bibliotheek aandacht.

Kijk voor de activiteiten op www.bibliotheekmeierij of loop gezellig een keertje binnen in het bibliotheekpunt bij u om de hoek!

Openingstijden biebpunt Gemonde in gemeenschapshuis "de Kei":

Maandag 15.00 - 17.00 uur

Dinsdag 11.00 - 13.00 uur

Woensdag 11.00 - 13.00 uur

Donderdag 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

BOODSCHAPPEN-PAKKETDIENST IN GEMONDE

Dag Gemondse mensen.

Graag wil via dit bericht in de 4 Gemalen te weten komen of er in Gemonde behoefte is aan een **boodschappen-pakketdienst**.

Even snel naar de winkel, de markt in Boxtel of de markt in Gemonde.

De kinderen hebben geen tijd. Je weet het wel.

Wie zal ik vragen?

Bel Jan als je zelf niet kan!

Ik wil wel weg, maar heb geen zin om met de deeltaxi rond te rijden.

Ik wil zelf mee om een pakketje te bezorgen.

Met de fiets of lopend is te ver voor me.

Wie gaat er met me mee?

Even een pakketje voor me wegbrengen of halen.

Even mijn bril of hoorapparaat laten maken.

Even een boodschap doen.

Bel mij maar en ik breng u weg. Kom je halen.

We brengen het pakketje samen weg.

of ik breng het voor u weg.

Voor informatie en vergoeding kan men contact opnemen met:

Jan van der Sangen Gemonde.

Tel. 073 - 5516974 .

DANSAVOND IN CAFEZAAL KLOOSTERZICHT

Een zaterdagavond in de maand en iedere zondagavond wordt er een gezellige dansavond georganiseerd in **Café-zaal Kloosterzicht** aan de **St. Lambertusweg 95** te **Gemonde**. De organisatie is in handen van Joost en DJ Harrie en zei heten u dan van harte welkom. De entree bedraagt 1,00 euro, hiervoor wordt o.a. hapjes geserveerd en muziek gedraaid door DJ Harrie. Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang dansavond 20.00 uur.

Datums van de dansavonden kunt u ook vinden op

www.kloosterzicht.nl/agenda

Reeds bekende datums zijn:

Zaterdag 5 februari, 26 maart, 23 april, 7 mei, 4 juni 2011

Informatie via info@kloosterzicht.nl of 073-5512277

JUBILEUMWEEK MULLUKZUIPERTJES VAN START!

Het thema van het Gemonkse carnaval is dit jaar **"44 jaor mirakelse mulluk"**. Op maandag 21 februari zullen om precies 9.00u Prins Thomas en Prinses Irma het startsein geven voor de feestweek in het kader van het 44 jarig bestaan van de MullukzuiPERTjes in Gemonde. Alle groepen van de basisschool integreren in de feestweek het carnavalsgebeuren in de lessen, van muziek, handenarbeid en geschiedenis. Elke dag wordt er een "11 minuten" durende carnavalsles gegeven. De hele school krijgt een carnavalslook. De carnavalslessen worden afgesloten op vrijdag 25 februari in de vorm van een spellendag. Voor de jongeren van 12 tot 16 jaren hebben de MullukzuiPERTjes een mirakelse feestavond georganiseerd in zaal de Schuif. Op deze avond zal DJ Maik zijn opwachting maken met muziek van de bovenste beste plank. Daarnaast is er een snowboard aanwezig, waarop de jeugd kan laten zien hoe behendig ze hun evenwicht kunnen bewaren. Op deze avond is natuurlijk onze gehele jeugdraad aanwezig en zullen de jeugdleden uit Sint Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum en Schijndel aanwezig zijn. De entreekaartjes zijn te koop bij Tankstation Schellekens, ijzerwaren Willy Schellekens, Postagentschap Geerts, Zaal De Schuif en Cafeteria 't Lambertje. De kaartjes kosten € 2,20 en dat is inclusief 2 consumpties. Om 19.11u begint het en het duurt tot 23.11u. Op zaterdag 26 februari wordt de jubileumweek voortgezet met om 19.11u een receptie voor alle verenigingen en belangstellenden. Daar zullen ook enkele bevriende carnavalsorganisaties hun opwachting maken. Rond 20.44u wordt de receptie ongemerkt omgezet in een feest- annex reünieavond. Deze avond is bedoeld voor iedereen die betrokken is of is geweest bij het Gemonkse carnaval. De uitnodiging voor deze avond valt bij alle inwoners van Gemonde samen met de jubileumkrant die door de Prins en Prinses met hun gevolg tegen een vrijwillige bijdrage huis aan huis wordt aangeboden op zondag 20 februari. Met de feestavond wordt de jubileumweek afgesloten en wordt het gangbare carnavalsprogramma weer opgepikt. Met dit programma gaan we een mooi jubileumjaar beleven en we rekenen er op dat alle MullukzuiPERTjes hier ook van gaan genieten. Voor wie meer informatie wil kan contact opnemen met mullukzuiPERTjes@gmail.com.

MUZIEKMIDDAGEN "GIMMESE SMART"

Zondag 15 mei a.s. organiseert ons allen wel bekende koor "GIMMESE SMART" een muziekmiddag. De volgende koren verlenen hieraan hun medewerking zodat het een zeer muzikale middag beloofd te worden. Smartlappenkoor Zin in Zang uit Dongen en het smartlappenkoor van Ome Jan uit Schijndel en uiteraard Gimmese Smart.

Plaats : De Schuif Gemonde Aanvang 13.30uur Entree : gratis.

Zaterdag 4 juni a.s.

Wederom wordt een meezingavond georganiseerd door Smartlappenkoor Gimmese Smart. Ditmaal vindt het plaats in de manege in Gemonde achter de velden van voetbalvereniging Irene.

Aanvang is 20.00 uur

Ook deze avond wordt weer opgeluisterd door verschillende muziekverenigingen.

Op deze avond zullen voor U optreden smartlappenkoor "De Rooise Dommelklanken".

Gitaarvereniging "Ancora" uit Olland en natuurlijk Gimmese Smart zelf.

Wij heten iedereen van harte welkom en hopen er een gezellige avond van de te maken.

De entree is ook voor deze avond gratis.

GEBED

Loop voor ons uit. Heer, om ons de rechte weg te wijzen. Ga naast ons om met ons uw vriendschap te delen. Sta achter ons om ons rugdekking te geven. Wees onder ons om ons bij vallen op te vangen. Woon in ons om ons kracht te geven alledag. Wees om ons heen als een muur van liefde en zorg van angst. Wees boven ons om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen.

GEMONDSE TOERFIETS CLUB ZOEKT (50+) LEDEN

De **G**emondse **T**oerfiets **C**lub **Mon Plaisir** (Mijn Genoegen) is opgericht in 1988.. Bij de oprichting bestond de club uit 8 leden, momenteel telt het ledenbestand ong.30 leden variërend in leeftijd van 35+ tot 70 jaar.

In 2008 werd ook het 20 jarig bestaan gevierd.

In 2008 werd ook de **Mon Plaisir mtbroute** uitgevoerd. Deze mtbroute maakt onderdeel uit van mtbnetwerk 't Groene Woud (west). Een infobord staat bij het kerkplein.

1 x per kwartaal verschijnt er een clubblaadje, 't **Plaisiertje**, waarin wetenswaardigheden, nieuwtjes en mededelingen van de club zijn opgenomen. Op de website <http://monplaisir.websitemaker.nl/monplaisir> kan men meer wetenswaardigheden over de Gemondse toerfietsclub lezen.

50+

De leeftijdscategorie 50+ kan wat uitbreiding gebruiken. Daarom is de club op zoek naar toerfietsrijders die deze categorie willen komen versterken. Er wordt gereden in twee groepen op de zondagmorgen en woensdagavond.

De **A- groep**, gemiddelde snelheid <36 km / u, afstanden tussen 60-90 km, en de **(50+) B -groep**, gemiddelde snelheid < 33 kilometer / u. afstanden tussen 40- 70km, vertrektijden bij De Schuif resp 9,00 u. en 18.30 u.

Mensen uit Gemonde en omgeving die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van GTC Mon Plaisir kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden: John Steenbakkers, vz., Marcel Leijten, secr., Kees van Grinsven, penm., en Wim Verhoeven.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen de jaarlijkse contributie van € 65,- en een eenmalig inschrijfgeld van €25,-

WE HEBBEN ZE GEMEEN?

Wè hebben onze pestoor en Moebarak gemeen? Niks nie zulde gullie zeggen. Behalve dètter de leste ted over hullie bei nogal gepraot wordt. Onze pestoor lag `n tedje terug in `t ziekenhuis en bekant iedereen zaag hum geire wir gezond terug komme. Moebarak zaat in zen skon paleis in Cairo en bekant iedereen zaag hum geire vertrekken. Mi `t vertrek van Moebarak moet zo wè de hil wirreld zen eigen. De pestoor is iets minder bekend Mar `t grotste verschil is wel, Moebarak is vertrokken en vur hum ston tien aander klaor um `t stôkske over te nemen. Onze pestoor is terug gekomme uit `t ziekenhuis en wellie zen zuinig op hum want we hebben nog ginne andere. Hij moet veul rust houwe wies ie te vertellen. Wellie zen in staat um `t verkeer stil te leggen vur de pastorie zo dettie nie wakker wordt es ie moet slaopen. Des nou wir overdreven natuurlijk, mar toch wellie hopen mi zen alle dettie zenne naam wir eer aon goi doen over efkes, Goedhart, want mi `n goei hart kunde nog lang leven. En es ie dan hier nog `n tedje wè rond kan scharrelen in Gemonde en zen eigen nie te veul mi alles bemoeit zen we mi zen alle blij. Ut zal nie mee vallen, we weten `t, want hij wil geire overal in de pap ruren en `n bietje "eigenwijs" is ie ok dè wel, mar hij bedoel `t goed hurre. Kek, ik wil hum nou nie te veul roemen vanaf dees blaoike want dè leest ie zelf ok en hij zotter vurbilding van kunnen krègen. mar toch um `t op zen brabantse te zeggen, "tis nog nie zonne kaoje klotzak, `t kos kaojer". Daorum, vanaf hier namens de parochie van harte beterschap en nog `n aontal skon jorre in Gemonde. Want ik denk dè den herder ons, zen schaop stiekum ok wel `n bietje mag. Daorbè wè is `n kerk zonder pestoor? Un toekomstbild heur ik de mensen al zegge mar dè stellen wellie in Gemonde geire nog `n weltje uit. Piet Goedhart lopt nog gin man in de weeg.

`t - Ver- Gimmes- Geintje

Mutatieformulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
E-mail :

- is nieuw komen wonen in Gemonde
 - gaat vertrekken uit Gemonde
 - stelt prijs op een kennismakingsbezoek
 - wil wel/niet een parochiegids ontvangen
 - wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen
 - andere mededelingen
-
-

Bovenstaande 0 persoon of 0 gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

- bericht van geboorte van :
- bericht van huwelijk van :
- bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie,
St. Lambertusweg 122.