

Parochie St. Lambertus

Website: www.sintlambertusparochiegemonde.nl

St. Lambertusweg 122, 5291 AD Gemonde

tel: 073 553 00 74

fax: 073 553 00 78

Pastoor P. Goedhart, St. Lambertusweg 122, 5291 AD tel: 073 553 00 74

Koster M. Bressers

tel: 073 551 31 24

Eucharistievieringen:

*Zondag om 10.00 u.

*Dinsdag/Donderdag/Zaterdag om 19.00 u.

Kerkbestuur:

Voorzitter: P. Goedhart, tel: 553 00 74, e-mail: pietgoedhart@hetnet.nl

Vice-voorzitter: T. v. Houtum, Mon Plaisir 7, tel: 553 03 30

Secretaris: Cor van der Heijden, Boomstraat 30, tel: 551 39 68

e-mail: c.j.vander heijden@hetnet.nl

Penningmeester: Henri Dix, Laan Ten Habraken 19, tel: 551 61 31.

Parochieblad "De 4 Gemalen"

p/a Pastorie St. Lambertus, St. Lambertusweg 122,

e-mail: parochiestlambertus@hetnet.nl

Rabobank rek. nr. 11.62.01.843 o.v.v. De 4 Gemalen.

Redactie "De 4 Gemalen"

Lian Bolwerk, St. Lambertusweg 54, tel: 551 57 39,

e-mail: lianbolwerk@home.nl

Rieki Schellekens, Akkerstraat 13, tel: 689 47 82

Wim Verhoeven, Gasthuisstraat 7, tel: 551 53 53,

e-mail: wverhoeven@gmail.com

Het volgende nummer van De 4 Gemalen zal verschijnen omstreeks 3 maart 2011.

Kopij inleveren t/m **zondag 13 februari** 2011. Redactievergadering maandag 14 maart. Kopij, voorzien van naam en adres, kan worden ingeleverd op de pastorie of bij de redactieleden.

Bij voorkeur als **bijlage** per email (**Word (lettertype/grootte Comic Sans Ms /11)**) De redactie behoudt zich het recht plaatsing van kopij te weigeren bijv. indien deze kwetsende of beledigende tekst bevat.

GEKNIELD JE KLEIN MAKEN

Als kind al had ik - en velen met mij - grote belangstelling voor het kijken naar kerstgroepen en die interesse is gebleven, nu ik al me al wat ouder mag noemen. Met mijn ouders gingen we als het gezinnetje Goedhart naar een aantal kerken om het Jezuskindje te bewonderen en we vonden dan altijd, dat de kerstgroep van onze eigen Sint Jacobskerk de mooiste was. In de dagen voor Kerst mochten misdienaars de koster een handje helpen bij het plaatsen van de beelden. Die eer viel ook mij te beurt en ik mocht het beeld van een van de herders dicht bij Jezus plaatsten. Het was de oude herder, die geknield, zijn hoed in de hand naar het goddelijk kindje keek. Een eerbiedige blik zag ik in zijn ogen. Uit geheel zijn houding sprak een opperste verbazing. Zo dichtbij het goddelijk kindje mogen komen op zijn oude dag. Het was hem aan te zien, dat hij dat eigenlijk niet had verwacht. Hij had er alleen maar van kunnen dromen. Later las ik, dat de herders in die dagen bij het gewone volk niet zo hoog aangeschreven stonden. Er gingen allerlei praatjes - waar of niet waar - over hen rond. De oude herder ging daaronder gebukt. Hij wist, dat onder de herders foute dingen gebeurden, maar om ze allemaal over één kam te scheren ging hem te ver. Hij was zich bewust, dat ook hijzelf wel eens in de fout was gegaan. Hij had eronder geleden en er oprecht spijt van gehad. Alles wat in zijn vermogen lag, had hij geprobeerd om het weer goed te maken. Wat hem overeind hield was zijn vertrouwen in God, die hem, wanneer hij de schapen hoedde onder de open hemel steeds liefdevol vergezelde. Hij droomde er wel eens van, dat ooit de dag zou komen, dat hij van nabij Gods glimlach zou zien. Die dag was nu gekomen.



Een klein kindje, liggend in een voederbak glimlachte naar de oude herder . Een grote vreugde vulde het hart van de oude man. De warmte van zijn hart sprak over een vergevingsgezinde en liefdevolle God . Ook over vrede in je hart en op aarde, waar eenieder zo naar verlangt. De oude herder zette zijn hoed af , knielde, boog diep voor het goddelijk kindje en was intens dankbaar. Nooit tevoren was hij in zijn leven zo gelukkig geweest. Nu ik een jeugdherinnering beschrijf van het mee mogen opbouwen van de kerststal en de oude herder in beeld breng, komt een kerstgedachte bij me op, die ik eenieder toewens. Doe als die oude herder. Weet, dat we allemaal wel iets meedragen, d at de schoonheidsprijs niet verdient. Vertrouw op de liefdevolle en vergevingsgezinde God. Zet je hoed, je mijter, je kroon of je baseballpet af en maak een diepe buiging voor het goddelijk kind. Maak je klein door te knielen en dank God, dat Hij onder ons is komen wonen. De ware kerstvreugde zal dan je hart verwarmen.
Een Zalig Kerstfeest u allen gewenst door

pastoor Piet Goedhart

PAROCHIEKRONIEKEN

Wij feliciteren met de doop :

de ouders van

Oskar Schelstraete

Vogelenzang 2a

Gemonde

Overleden

2 nov.

Harrie van de Sande 77 jaar

6 nov.

Wim Teraa

81 jaar

25 nov.

Ton de Leijer

88 jaar

WIST U DAT

- + dat we u allen een gezond en gelukkig Nieuwjaar 2011 wensen.
- + dat we onze bewondering uitspreken voor de vrijwilligers, die zoveel uren gewerkt hebben aan de verplaatsing en de opbouw van ons grote kerkorgel. Een heel karwei was en is het, maar deskundigheid, onderlinge vriendschap en kerkbetrokkenheid vermogen veel.
- + dat we in Gemonde twee "kunstwerken" rijker zijn geworden: een "Mullukkan" en een kleurige mozaïek bank . Het is wachten op een volgend kunstwerk, waar een geschikt plaatsje voor wordt gezocht.
- + dat we in de krantenberichten er weer eens aan herinnerd werden, dat slecht nieuws schreeuwt en het goede nieuws fluistert.
- + dat wat fout is niet goed te praten valt en dat meeleven met de slachtoffers geboden is.
- + dat Toon Hermans eens in "Lijf en ziel" schreef : Voor mijn lijf " heb ik meer dan 100 pilletjes en ik heb 3 Weesgegroetjes voor mijn ziel ". Om over na te denken.
- + dat de pastoraal werkers en werksters vanuit Schijndel, Sint Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde in gesprek zijn om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om tot een nieuwe parochie te komen. Dat dit een moeizaam, maar ook een boeiend proces is,zal voor eenieder , die kerkbetrokken is duidelijk zijn.
- + dat pastor Frans Vrijdag zich als dirigent enthousiast op de repetitieavonden van ons gemengd koor inzet en dat onze koorleden en onze organist een compliment verdienen voor hun positieve instelling in de voorbije periode.
- + dat we niet voor niets twee oren hebben gekregen en maar één mond. "Jammer is het dan toch", zei kardinaal Simonis "dat wij in een cultuur zijn terechtgekomen van praten en niet van luisteren".

IN GEMONDE (activiteitenkalender voor Gemonde)

De kalender met daarop vermeld allerlei activiteiten die in Gemonde plaatsvinden kan na het verschijnen van deze 4 Gemalen voortaan bekeken worden op: **www.sintlambertusparochiegemonde.nl**

Te vermelden activiteiten op deze kalender kunnen worden doorgegeven aan de redactie van de 4 Gemalen.

DECEMBER, JANUARI

Tweede zondag van de Advent.

Zaterdag 4 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 5 december om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Kopij voor het volgende nummer van De 4 Gemalen kan worden ingeleverd t/m maandag 6 december.

Maandagavond 6 december om 19.30 u. redactievergadering van De 4 Gemalen.

Dinsdag 7 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 9 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Om 19.30 u. bezinning.

Derde zondag van de Advent.

Collecte adventsactie.

Zaterdag 11 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 12 december om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 14 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 16 december om 13.00 uur Kerstviering van de K.B.O.

Donderdag 16 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Om 19.30 u. bezinning.

Vierde zondag van de Advent.

Zaterdag 18 december om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 19 december om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 21 december om 19.00 u. boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest.

Donderdag 23 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 24 december, Kerstavond om 19.00 u. viering voor klein en groot.

Vrijdagavond 24 december, Kerstavond, om 23.00 u. Nachtmis met gemengd koor.

Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis, om 10.00 u. eucharistieviering m.m.v. fanfare Sint Lambertus.

Zaterdag 25 december van 13.30 uur tot 15.00 uur levende kerststal in de tuin van de pastorie.

Zaterdag 25 december om 14.00 u. kindje wiegen.

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag, Feest, H. Familie om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Op beide kerstdagen zal de kerk na de viering van 10.00 uur open zijn tot 15.00 uur.

Dinsdag 28 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 30 december om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdag 31 december om 19.00 u. Oudejaarsviering.

Zaterdag 1 januari, Nieuwjaar, Moederschap van Maria, om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Na de viering in de kerk is er Nieuwjaarsreceptie in het parochiezaaltje.

Zondag 2 januari, Openbaring van de Heer, om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.

Dinsdag 4 januari om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 6 januari Driekoningen.

De kinderen die dat willen, mogen langs de deuren gaan om te zingen voor Driekoningen.

De collectebussen kunnen worden opgehaald in het parochiezaaltje vanaf 14.00 uur.

Via school krijgen de kinderen verdere informatie.

Donderdag 6 januari om 19.00 u. eucharistieviering.

Vrijdagavond 7 januari uur van stilte en aanbidding met uitstalling van het Allerheiligste. Aanvang 19.00 uur.

Doop van de Heer.

Zaterdag 8 januari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Zondag 9 januari om 10.00 u. eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 11 januari om 19.00 u. eucharistieviering.

Donderdag 13 januari om 19.00 u. eucharistieviering.

2^e zondag door het jaar.

Zaterdag 15 januari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.
Zondag 16 januari om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.
Dinsdag 18 januari om 19.00 u. eucharistieviering.
Donderdag 20 januari om 19.00 u. eucharistieviering.

3^e zondag door het jaar.

Zaterdag 22 januari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang
Zondag 23 januari om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.
Dinsdag 25 januari om 19.00 u. eucharistieviering.
Donderdag 27 januari om 19.00 u. eucharistieviering.

4^e zondag door het jaar.

Collecte Memisa.

Zaterdag 29 januari om 19.00 u. eucharistieviering met samenzang.
Zondag 30 januari om 10.00 u. eucharistieviering met gemengd koor.
Dinsdag 1 februari om 19.00 u. eucharistieviering.
Donderdag 3 februari om 19.00 u. eucharistieviering.

Thema	Aanlever datum	Verschijningsdatum
Vastentijd	Zondag 13 februari	Donderdag 3 maart
Pasen	Zondag 27 maart	Donderdag 14 april
Hemelvaart-Pinksteren	Zondag 8 mei	Donderdag 26 mei
Zomervakantie	Zondag 19 juni	Donderdag 7 juli
Sint Lambertus	Zondag 28 augustus	Donderdag 16 september
Allerheiligen-Illezielen	Zondag 9 oktober	Donderdag 27 oktober
Kerstmis	Zondag 4 december	Donderdag 15 december

NIEUWE ADVENTSACTIE

Naast Solidaridad is een nieuwe Adventsactie van start gegaan. Na wijs beraad hebben wij, Missie Comité Gemonde, besloten deze Adventsactie over te nemen en jaarlijks de collecte voor de Adventsactie te houden in plaats van voor Solidaridad. Gekozen is voor het project: **Preventieve gezondheidszorg voor schoolkinderen in Togo.**

De collecte voor deze Adventsactie is gehouden op 11 en 12 december 2010.

DEEL JE GELOOF

Heb je je examen gedaan of wil je er gewoon eens even tussen uit? Dan is dit je kans om met andere jongeren je geloof te delen of er kennis mee te maken. Je hebt de kans om mee te gaan naar de wereld jongerendagen in Madrid. Deze zijn van 11 t/m 21 aug. 2011. Deze dagen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar. De eerste dagen zullen in Toledo doorgebracht worden. Toledo staat bekend om de rijke cultuur en geschiedenis. En wordt gekenmerkt door een eeuwenlang samenleven van christenen, joden en moslims. Het is een unieke kans om met andere jongeren eens stil te staan bij je geloof en samen te ontdekken dat we elkaar veel te bieden hebben. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wil je meer weten of heb je zin om mee te gaan en wil je graag bij de voorbereidingen helpen, aarzel dan niet en neem contact op met: Willian Geerts, 073-5512956, willian.geerts@home.nl

IMMANUEL

Jij
van zo hoge
neergedaald
aardediep
Wij
door jouw liefde
opgetild
hemelhoog
Jij
God-met-ons
mens-met-ons.

(Christian Pirenne o.c.s.o.)



Donderdagmiddag
6 januari 2011
Driekoningen zingen.

Doe mee !

SACRAMENT VAN HET HEILIG VORMSEL

Dit jaar wordt op 17 juni in onze kerk het Sacrament van het Heilig Vormsel toegediend door deken V. Blom. De ouders van de leerlingen van de Sint-Lambertusschool worden via school van de voorbereiding van hun kind op dit sacrament op de hoogte gebracht.

Mocht u een kind hebben dat níet op de Sint-Lanbertusschool zit maar dat u wel graag dit sacrament wil laten ontvangen (en dat daar ook de geëigende leeftijd voor heeft, t.w. 12 jaar) dan vragen wij u met ons contact op te nemen zodat uw zoon of dochter ook de hele voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament kan meemaken.

de voorbereidingsgroep

Joke van der Sande (tel. 5513781)

Ineke Kuijer (tel. 6141110)



PAROCHIEAVOND 22 NOVEMBER 2010

Zoals bij vele activiteiten begon ook deze parochieavond in dorpshuis De Kei met een eucharistieviering in onze bijzondere kerk, welke dadelijk nog mooier wordt door de veranderingen die in gang gezet zijn .

De avond werd geopend met een inleiding door pastoor Goedhart. Daarin werd verteld da mensen heel veel verschillend kunnen zijn in lengte, in uiterlijk, in karakter en dat ieder mens zijn eigen lied zingt net zoals de 700 pijpen van het Vollebregtorgel hun eigen kleur en klank hebben. Henri Dix, onze penningmeester, vervolgde met een duidelijke uitleg over de financiële situatie van onze parochie. Desgewenst kan het financiële verslag opgevraagd worden bij het bestuur en het staat ook op de website van de parochie vermeld. Vervolgens kreeg Lia Dix het woord. Zij vertelde over de vorming van de nieuwe parochie die gevormd gaat worden met Sint Michielsgestel, Den Dungen, Schijndel en Wijbosch. Op vrijwillige basis heeft ons kerkbestuur gevraagd om nu al naar de mogelijkheden van verre samenwerking te kijken en dan vooral op bestuurlijk en pastoraal gebied.

We gaan liever het traject vroegtijdig starten zodat er rustig en weloverwogen de juiste stappen gezet kunnen worden. De penningmeesters van de verschillende parochies komen al geregeld bij elkaar en ook vanuit het Mov zijn de eerste contacten gelegd.

Ton van Houtum, de vicevoorzitter nam vervolgens het woord. Vanuit het parochiebestuur zijn er veel zaken gerealiseerd, maar er moeten er ook nog enkele volbracht worden.

Zo zijn de werkgroepen zijn geïnventariseerd en voor iedere werkgroep is nu een contactpersoon bekend.

De nieuwkomers gaan via een brief door de kerk verwelkomd worden en op de website is een fotoboek te zien en een beschrijving over de vorderingen van het verplaatsen van het orgel. Zeker de moeite waard. De herinrichting van de kerk gaat uit van bestaande elementen zoals het oude priesterkoor, wat onder het huidige priesterkoor zit en het orgel weer terug op het oksaal. Ineke Kuier, de bisschoppelijke zendeling, vertelde over drie bezinningsavonden op weg naar Kersmis. Deze werden

en worden gehouden op 2, 9 en 16 december. De basis voor deze avonden is muziek. Ook in de Veertigdagentijd zullen er bezinningsavonden zijn, dan gebaseerd op de kruiswegstaties.

In januari gaan er in de parochie Schijndel een tweetal cursussen van start. Woensdag 19 januari zal de eerste van 6 avonden van de cursus catechese zijn, gegeven door Marlies Beij-Evers en 1 januari start ook de Alphacursus. Pastoor Goedhart sloot af door alle aanwezigen te danken voor hun belangstelling en vooral de vele vrijwilligers werden nog een keer extra bedankt want zonder hen kunnen we niet.

Na het aanbieden van een consumptie sloot de pastoor af met een gebed

God,

Wij danken U omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden

en van elkaar houden

daar waar mensen kleine stappen zetten

om elkaar te ontmoeten de handen in een te slaan

om deze wereld op te bouwen tot een wereld zoal Gij hem droomt.

Wij danken U omdat gij aan het werk zijt in de ontluikende liefde

Tussen de mensen, in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid voor gemeenschap in onze

mensenfamilies

Amen

FINANCIËLE GEGEVENS PAROCHIE

Tijdens de parochieavond is medegedeeld dat de getoonde gegevens worden geplaatst op de website van de parochie. Mocht dit voor sommigen tot problemen leiden terwijl ze wel de gegevens van de parochie willen lezen dan is één telefoontje naar de penningmeester voldoende om een harde kopie te krijgen.

tel .penningmeester:5516131.

Henry Dix

Penningmeester

VERGEET DE MOOIE DAGEN NIET

Als je moe bent, als je overhoop ligt met je omgeving,
als je geen raad meer weet en je diep ongelukkig voelt,
denk dan even terug aan de mooie dagen dat je lachte
en danste, dat je tegen iedereen vriendelijk was,
als een kind zonder zorgen.

Vergeet de mooie dagen niet, als de horizon zover je
kunt kijken, donker blijft zonder een teken van licht,
als je hart vol verdriet is en misschien vol bitterheid,
als schijnbaar alle hoop, op nieuwe vreugde en geluk
verdwenen is, zoek dan in je herinnering de mooie dagen.

Vergeet de mooie dagen niet, niet de dagen dat alles goed was,
geen wolkje aan de hemel, toen er iemand was bij wie je
je thuis voelde, toen je enthousiast kon zijn over de blije
mensen om je heen. Vergeet de mooie dagen niet, want als je ze vergeet
komen ze nooit meer terug. Neem jezelf helemaal in handen, vul je hoofd
met blijde gedachten, je hart met vergevingsgezindheid, tederheid en
liefde, en je mond met een lach en alles wordt nog mooier dan tevoren,
vergeet al je mooie dagen niet.

(Hilde)

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen heel erg bedanken voor
het medeleven dat wij hebben ontvangen en
ervaren na het overlijden van ons pap en vriend

HARRIE VAN DE SANDE

Theo en Carolien van de Sande
Petra, haar kinderen en kleinkinderen

HET KERSTKINDJE

Jozef en Maria zijn op reis gegaan.
Maria zit op 't ezeltje en Jozef loopt vooraan.

Ze komen laat in Betlehem; de mensen slapen al.
Nergens is een plekje meer, alleen nog in de stal.

In het veld zijn herders; zij houden in de nacht
over hun kudde schapen bij het vuur de wacht.

Opeens komt er een engel; die zegt tegen hen:
"Jezus is geboren, ga vlug naar Betlehem!"

De herders zeggen: "Kom, we gaan het Kindje zoeken.
Het is geboren in een stal, gewikkeld in wat doeken."

Drie mannen zien een grote ster; die mannen zijn heel wijs.
Ze willen naar het koningskind en dus gaan ze op reis.

Zo komen ze in Betlehem; daar zoeken ze een poos.
Ze vinden Jezus in de stal en geven Hem cadeaus.

De herders knielen neer voor Jezus; eerbiedig zeggen zij:
"Jezus is onze Koning, Hij maakt de mensen blij."

Alle mensen, groot en klein krijgen het te horen:
Vannacht is in Betlehem Jezus geboren!

Overgenomen uit het gelijknamige boek 'het Kerstkindje'

BIBLIOTHEEK

We zijn nu al enkele maanden actief in een gedeelte van dorps huis de Kei. Het bibliotheekpunt Gemonde is een afdeling van bibliotheek De Meierij. Deze omvat 6 grotere locaties en 10 kleinere steunpunten.

In Gemonde hebben we nu 11 vrijwilligers die op toerbeurt draaien. Door de nieuwe vestiging in Gemonde wordt het lenen en terugbrengen van boeken voor de Gemondenaren veel gemakkelijker.

Materiaal dat op andere plaatsen geleend is kan in Gemonde teruggebracht worden. De schooljeugd heeft al kennisgemaakt met de bieb. In klassenverband zijn ze op bezoek geweest en hebben op een leuke manier informatie gekregen. Het thuis online reserveren van boeken en dan ophalen in Gemonde voorziet ook in een duidelijke behoefte. Voor sommige mensen is dit nog een beetje moeilijk. Ze hebben een computer en kunnen daar aardig mee overweg maar reserveren is nog net een stapje te ver. Natuurlijk helpen wij graag.

In het nieuwe jaar willen wij een avond in het biebpunt organiseren om u wegwijs te maken in de catalogus van bibliotheek de Meierij.

Als u belangstelling heeft dan kunt u gedurende de openingstijden nu alvast uw naam en telefoonnummer doorgeven.

Bibliotheekpunt Gemonde, Dorps huis de Kei, Tel. 06-10272482

Openingstijden maandag en donderdag 15.00-17.00

dinsdag en woensdag 11.00-13.00

zaterdag 10.00-12.00

In de kerstvakantie zijn we alleen open op woensdag 29 dec. en wo.5 jan en zat.8 jan.

HONDEN KUNNEN BACTERIE OVERBRENGEN OP RUNDVEE

Let op bij ommetjes en wandelpaden



Heerlijk uw hond uitlaten in de vrije natuur? Houd uw hond wel aan de lijn, zeker in de buurt van weilanden. Let op bij de z.g. ommetjes; honden mogen op deze wandelpaden niet worden meegenomen, ook niet aangeliend. Het vee wordt namelijk onrustig en uw hond kan een bacterie overbrengen. Honden kunnen zich besmetten met de bacterie, Neospora, door contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen vruchten van runderen. In de hond plant de parasiet zich voort en gaat eitjes produceren die met de ontlasting van de hond worden uitgescheiden. Koeien kunnen zich besmetten door het eten van voer of water wat in contact is geweest met uitwerpselen van de hond.

Een Neospora-besmetting in de hond verloopt meestal symptomeloos. Echter zijn er wel beschrijvingen van verlamingsverschijnselen en zelfs sterfte bij jonge pups. Nadat de hond besmet is, gaat deze meestal gedurende enige weken eitjes uitscheiden. Enkele honden blijven veel langer uitscheiden of gaan dit later opnieuw doen.

Bij koeien geeft Neospora enorme vruchtbaarheidsproblemen. Deze problemen zijn o.a. abortus, versteende vruchten en slechte vruchtbaarheid. Een koe die besmet is blijft haar leven lang besmet. Bovendien is zo'n tachtig procent van de kalveren die ze krijgt ook besmet. Er zijn nog geen medicijnen of vaccins tegen Neospora.

Voorkomen van Neospora

Om problemen met Neospora door honden te voorkomen zijn twee dingen van belang:

Voorkom dat een hond zich kan besmetten. Dit is te doen door de hond

weg te houden van plaatsen waar een nageboorte, vruchtwater of een verworpen vrucht kan zijn. Dit is niet alleen op de boerderij, maar ook in de weilanden.

Voorkom dat de uitwerpselen van de hond in contact komen met voer of water voor rundvee. Ook hier geldt: niet alleen op de boerderij, maar ook in de weilanden.

Neospora kan enorm veel schade opleveren voor een veestapel. Ook uw hond kan daar een groot aandeel in hebben. Daarom hoort een hond niet in een weiland te komen.

Let op waar u uw hond zijn behoefte laat doen en houd hem aan de lijn.

MEERDAGSE-EN-DAGBEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIE



N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een **vierdaagse bedevaart** met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapten, ouderen en hun familie en vrienden deelnemen. De bedevaart van **21 t/m 24 mei 2011** heeft de opstapplaatsen Schaijk en Boxtel.

Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met persoonlijke ziekenzegen, rozenhoedje, stille aanbidding, ontspanningsavonden met optredens, tentoonstelling, DVD waarin een zienster zelf vertelt over de verschijningen, kruisweg, lichtprocessie, Mariaal museum, winkelen, toeristische route. Op 23 mei komt zangeres MarieChristien met haar programma "Met een knipoo naar Maria". Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen.

Reissom voor de meerdaagse bedevaart is € 260,- (gewone zitplaats bus). De **dagbedevaart** op zondag **22 mei 2011** heeft de opstapplaatsen Nijmegen (vertrek ± 5.25 uur), Alverna, Oploo, Boxtel, en Valkenswaard. Vertrek uit Beauraing om 16.00 uur. De reissom is € 35,- p.p

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. "Dat men hier op bedevaart kome." Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:

Mw. R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, rinasenders@hetnet.nl. Opgave tot zes weken voor de bedevaart.

GILDENFEEST

Het is al heel wat jaren geleden dat er in ons dorp een groot gildenfeest georganiseerd werd.

Maar in het weekend van 3,4 en 5 juni 2011 is het weer zover, dan organiseren wij wederom een groots gildenfeest. Op vrijdag zijn er optredens van een leuke R&R band en artiesten, op zaterdag diverse activiteiten voor Gemondse mensen en op zondag komen er 50 Gilden naar Gemonde.

Nieuwe uniformen:

Wij als Gilde St. Joris & St. Catharina willen onze gasten graag ontvangen in nieuwe uniformen.

Het zou mooi zijn als wij voor het gildenfeest deze uniformen aan het publiek en gildenbroeders/zusters kunnen tonen.

Sponsoring:

Om de aanschaf van nieuwe uniformen mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar sponsors. Hiervoor hebben we verschillende fondsen aangeschreven voor subsidies. Maar het is helaas nog niet genoeg. Nu vragen wij aan u of u het gilde financieel zou willen ondersteunen bij de aanschaf van nieuwe uniformen.

Mogelijkheden bedrijfs promotie:

Ter promotie van uw bedrijf hebben wij een aantal sponsormogelijkheden. Wij denken hierbij aan een "win win" situatie. U

ondersteunt ons bij de aanschaf van nieuwe uniformen en wij bieden u de mogelijkheid om, via het Gildenweekend en onze site, uw bedrijf onder de aandacht van de mensen te brengen.

Wilt u ons ondersteunen?

Neem dan contact op met Ad Geerts, Laan ten Habraken 26, tel. 5515251 of Truus vd. Schoot, Dreefhoef 3, tel. 5516008 of stort uw bijdrage op rekening 116290110 tnv. Gilde Sint Joris & Sint Catharina Gemonde.

Bezoek ook eens onze site; joriscatharina.nl of gildedaggemonde.nl

Wij hopen dat u ons steunt.

Met vriendelijke groet

Hans van der Schoot

Hoofdman

GRANDIOOS WEEKEND "GIMMESE SMART" IN DE SCHUIF

Het Smartlappenkoor "Gimmese Smart " heeft samen met het publiek kunnen genieten van twee avonden om van te smullen.

Het koor heeft er ook hard voor gewerkt. Dat het koor hard heeft gewerkt is voornamelijk te danken aan onze bevlogen dirigent Sjaak de Punder en onze voorzitter Kees van de Bosch. Mede door hun inspirerende instelling heeft ons koor voor veel amusement kunnen zorgen. Wij oefenen elk woensdagavond en hebben dan een bezetting van minimaal vijfendertig koorleden. En dan te bedenken dat we met vijftig leden zijn. Ons volgende weekend is 18 en 19 november 2011. We willen namelijk naar een voor onze maatstaven een uitzonderlijk koor waar het plezier vanaf straalt en mede daardoor groeit tot een muzikale topattractie. Stilaan worden wij beter.

Voor boekingen kunt u ook nog telefoneren met onze dirigent Sjaak de Punder telf. 073-5513106 of onze voorzitter Kees van de Bosch want deze mensen doen er altijd nog een schepje bovenop.

Namens Smartlappenkoor Gimmese Smart

Leo Verhagen Telf: 073 55135322

MULLUKZUIPERTJES WANDELEN HET JAAR UIT

De start van het jubileumjaar heeft op 14 november plaatsen gevonden in de vorm van een fotopuzzeltocht en de onthulling van De Romkan.

Een kunstwerk geschonken door de MullukzuiPERTjes aan de inwoners van Gemonde. Dat veel aandacht op het 44 jarige jubileum gericht is lijkt logisch, maar dat neemt niet weg dat het normale programma ook doorgaat. Onze eerst volgende activiteit is de avondwandeltocht.

Deze zal ons weer in de avondschemer door de Gemondse dreven voeren, om telkens weer verbaasd te staan van de prachtige plekjes die Gemonde rijk is. Onderweg zullen op enkele plaatsen opdrachten uitgevoerd moeten worden en ook aan de inwendige mens zal gedacht worden.

De wandeltocht is bedoeld voor jong en oud. Wij rekenen er wel op dat de kinderen door hun ouders begeleid worden. Deze wandeltocht vindt plaats op 29 december en start om 19.00u vanuit Café De Zwaan aan de Dorpsstraat. Inschrijven vanaf ca. 18.30u. in het café.

Op jacht naar jeugdig talent

Naast deze avondwandeltocht, willen wij de aandacht ook even richten op de eerste activiteit in het nieuwe jaar. Dat is de 1+1=11 sjow en de installatie van onze prins(es). Op 23 januari vindt deze activiteit plaats in zaal De Schuif. Kinderen die door willen breken met hun talent kunnen zich aanmelden voor deelname. Deze sjow is bedoeld voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Dus heb jij jezelf niet aangemeld voor de prins(es) en gevolg, dan kan je toch gewoon deelnemen aan de 1-1=11sjow. Laat deze kans niet voorbij gaan. Wil je een dansje, een liedje, of een voordracht opvoeren. Of wil jij je danstalent laten zien? Meld je dan aan bij de MullukzuiPERTjes via mullukzuiPERTjes@gmail.com of bel 073-5517298. Zij bieden jou de mogelijkheid om door te breken. Hou ook de posters in de gaten voor meer informatie.

MIS MI KERSTMIS

Dees jaor doen we `t anders haj Anneke zo bè d`r eigen gedocht, ze hagget d`r mi heure Jan over gehad en die vond dè `s ze goed gedocht haj.

Anneke en Jan han drie keinder twee meiden en inne jongen, goei keinder dè wel mar ieder jaor mi kerstmis kwamen ze bè heur eten, mi d`n aonhang. Twee waren d`r getrouwd den derde wonde samen en de dochters han ieder nog twee kortorren en dè zaat ieder jaor mi kerstmis bè zullie aon toffel want ze vonden dè moeders zo goed koken kos. Nou dè waar `n skon compliment mar zè zaat ieder jaor mi de rotzooi en mi de kopzorg van wè zal ik nou wir is klaor maken. Mar dees jaor haj ze op unne zondagmerge toen ze allemaol op de koffie zaten is un vurstel gedaon. Dees jaor haj ze gezeet eten we mi kerstmis um half een en dan gaon we mi zen allen urst um tien uur is naor de kerk. Ut wier stil in `t kamerke, niemand keurde `t af of goed. Mar kik `n week nao dè veurval belde de oudste dochter op mi de mededeling dè ze dees jaor mi kerstmis is op restaurant gingen de keinder waren vort groot zat daorvur en wè ze d`r van docht. Anneke docht dè `t goed waar zo. Nog ginne dag daornao belde de twidde dochter op, dees jaor kwamen ze nie eten want ze han mi vrienden is inne keer afgesproken vur unne brunch of dè goed waar, dè waar goed von Anneke.

Alleen van d`rre zoon hurde ze niks, tot `n por daag vur kerstmis, of `t goed waar de ze urst recht naor de kerk ging vur dè ze bè hullie kwamen, en Anneke vond dè goed.

Maar kik d`rre zoon waarder op dieje kerstmergen mi zen vriendin. Die vriendin zaat wel we rond te keijken es `n kat in `n vrimd pakhuis mar d`rre zoon haj alle kerstliedjes uit volle borst mee gezongen en hij von `t achteraf nog skon ok. Tevereje aten ze mi zen vieren dieje middag `t kerstdiner en Anneke en heure Jan waren `t mist tevereje. En..... de twee gasten han nog mee opgeruimd ok, want de pastoor haj in de kerk geprikt over iet vur `n aander over hebben en dè waar bleijven hangen, skon toch nie.

't Vergimmes Geintje

Mutatieformulier Parochie Sint Lambertus Gemonde

Ondergetekende

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

is nieuw komen wonen in Gemonde

gaat vertrekken uit Gemonde

stelt prijs op een kennismakingsbezoek

wil wel/niet een parochiegids ontvangen

wil wel/niet het parochieblad "De 4 Gemalen" ontvangen

andere mededelingen

Bovenstaande persoon of gezin is verhuisd naar

Nieuw adres :

Woonplaats :

Telefoon :

M.i.v. :

bericht van geboorte van :

bericht van huwelijk van :

bericht van overlijden van :

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden:

A.u.b. aangeven wat voor u van toepassing is en inleveren op de pastorie,
St. Lambertusweg 122.