

## PAROCHIEKRONIEKEN.

**Wij feliciteren met de doop:**  
de ouders van:

Jade verhoeven            Halm 8    Gemonde

### Overleden

6 april	Piet Schakenraad	72 jaar
9 april	Zus Kuppens - van Oorschot	66 ja
14 april	Jaantje Verhoeven - Geerts	88 jaar

## WIST U DAT...

De kerk voor Pasen is schoongemaakt door de dames van de K.V.O.  
Het koper is ook weer netjes gepoetst.  
Hartelijk dank!

- Dat er met Pasen hele mooie nieuwe altaardwalen in de kerk waren.
- Dat de dames van de bloemsierkunst met Pasen prachtige bloemstukken voor de kerk hebben gemaakt.  
Hartelijk dank!

## APRIL, MEI, JUNI

### 4<sup>e</sup> zondag van Pasen.

Zaterdag 20 april om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.  
Dinsdag 23 april om 19.00 uur eucharistieviering i.v.m de Ber-avond van Gilde Sint- Joris en Sint- Catharina.

### 5<sup>e</sup> zondag van Pasen.

Zaterdag 27 april om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

### 6<sup>e</sup> zondag van Pasen.

#### Dodenherdenking.

Zaterdag 4 mei om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

#### Om 20.00 uur herdenking bij het kruis.

Dinsdag 7 mei om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.  
Daarna Vespers, het liturgisch avondgebed.

Woensdag 8 mei, avond voor Hemelvaart, om 19.00 uur eucharistieviering met samenzang.  
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, is er géén eucharistieviering.

### Bedevaart naar Den Bosch.

Zaterdag 11 mei, gaan we te voet op bedevaart naar Den Bosch.  
Wie mee wil lopen, graag om 6.45 uur aanwezig in de Mariakapel.

### 7<sup>e</sup> zondag van Pasen.

Zaterdag 11 mei om 19.00 uur eucharistieviering met samenzang.

Dinsdag 14 mei om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.  
Daarna Vespers, het liturgisch avondgebed.  
Donderdag 16 mei om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

### **Pinksteren.**

Zaterdag 18 mei om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.  
Zondag 19 mei om 10.00 uur eucharistieviering.  
Dinsdag 21 mei om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.  
Daarna Vespers, het liturgisch avondgebed.  
Donderdag 23 mei om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.

### **Feest H. Drie-eenheid.**

Zaterdag 25 mei om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.  
**Zondag 26 mei om 10.00 uur Eerste Communie.**  
Dinsdag 28 mei om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.  
Daarna Vespers.  
Donderdag 30 mei om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje.  
**Vrijdag 31 mei om 19.00 uur eucharistieviering met toediening van het Vormsel door deken Vincent Blom.**

### **Feest H. Sacrament.**

Zaterdag 1 juni om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.  
Dinsdag 4 juni om 19.00 uur Vespers, het liturgisch avondgebed.  
Vrijdag 7 juni om 13.00 uur huwelijksviering van Geertje Kapteijns en Christian Vogels.  
Zaterdag 8 juni om 15.00 uur huwelijksviering van Jessie van Genugten en Mathijs Berends.

### **10<sup>e</sup> zondag door het jaar.**

19.00 uur eucharistieviering met Gregoriaans koor.  
Dinsdag 11 juni om 19.00 uur Vespers, het liturgisch avondgebed.

### **11<sup>e</sup> zondag door het jaar.**

Zaterdag 15 juni om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.  
Dinsdag 18 juni om 19.00 uur Vespers, het liturgisch avondgebed.  
Donderdag 20 juni om 19.00 uur bijeenkomst Emmausgebiedsgroep.  
Donderdag 20 juni bijeenkomst van voormalig kerkbestuur, P.C.I., P.P.R. en afgevaardigden van het koor.

### **12<sup>e</sup> zondag door het jaar.**

Zaterdag 22 juni om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.  
Dinsdag 25 juni om 19.00 uur Vespers, het liturgisch avondgebed.

### **13<sup>e</sup> zondag door het jaar.**

Zaterdag 29 juni om 19.00 uur eucharistieviering met gemengd koor.

## **ADVERTEERDERS**

Vanuit het opgeheven bestuur hebben alle adverteerders een brief ontvangen . Het bestuur bedankte de adverteerders voor hun jarenlange financiële ondersteuning van ons mooie parochieblad. Mede door deze adverteerders kon **De Vier Gemalen** gratis huis aan huis verspreid worden.

Adverteerders dank u wel .

## **BIJeenKOMST GEMONDSE PARochIANEN EN HET NIEUWE KERKBESTUUR.**

Op woensdag 10 april j.l. vond, zoals dat traditie was geworden in Gemonde, een ontmoeting plaats tussen Gemondse parochianen en een deel van het nieuwe parochiebestuur, zoals na de fusie benoemd. Plaats van handeling was het gemeenschapshuis "De Kei". Deze parochie-avond, normaal gehouden in november, is toen uitgesteld vanwege de op handen zijnde fusie.

Na een woord van welkom aan alle aanwezigen werd, naar goed gebruik, Pastoor As gevraagd de avond met een gebed te openen. Daarna stelden de aanwezige leden van het nieuwe parochiebestuur, te weten ondergetekende, Hans van Gent (penningmeester) en Emanuel van der Schoot (IT-specialist en vertegenwoordiger voor Gemonde) zich kort voor. Nadat eerst nog eens uitgelegd werd wat een fusie tussen parochies nu feitelijk inhoudt, kwamen meerdere onderwerpen in dit verband aan de orde, zoals het omzetten van vier parochies naar één nieuwe juridische entiteit, iets dat veel voeten in de aarde heeft en veel energie gevraagd heeft. Zaken als het omzetten van bankrekeningen en –pasjes op naam van de nieuwe parochie, het komen van vier naar uiteindelijk één parochieblad, het ineen voegen van allerlei administratiesystemen alsook het onderling afstemmen van beleid binnen het pastorale team. Nadrukkelijk werd er op gewezen dat het vooral een hand- in- hand gaan is, gericht op de toekomst, dat ALLE parochianen moet samenbinden. Vertrouwen en geloof in een harmonieus SAMEN-VERDER-GAAN, dat moet met vereende kracht bereikt worden, zodat deze fusie positiviteit zal geven en positief zal uitpakken voor onze

geloofsgemeenschap als GEHEEL. Meerdere vragen en onderwerpen werden door de aanwezigen aan de orde gesteld, zoals: kan er voor de pastorie een bevredigende bestemming gevonden worden? Is een vorm van bejaardenhuisvesting een optie? Kan er verder nagedacht en gesproken worden over bv. de vorm van de vieringen voor Klein en Groot, waardoor gelovigen zich geraakt, begrepen, geïnspireerd en gesterkt voelen in hun geloofsbeleving, juist met het oog om het onbekende (weer) bekend te maken?

Doel moet toch zijn om de ONDERLINGE gemeenschapsband HECHTER te maken? Zijn er wellicht vormen en wegen te vinden om ervaringen, meningen en eventuele gevoelens van ongenoegen tussen de "oude parochies" uit te wisselen met het nieuwe kerkbestuur om er uiteindelijk ons aller voordeel mee te doen? Meerder malen is benadrukt dat ALLE leden van het nieuwe parochiebestuur naar beste eer en vermogen streven naar een succesvol samengaan en dat ieder geluid vanuit de geloofsgemeenschap een serieus en gewillig oor zal krijgen. De opzet van deze "parochieavond- oude- stijl" was geslaagd omdat iedereen de kans geboden werd om zijn of haar mening of gevoelens kenbaar te maken.

Tot slot werden de oud-bestuursleden van de voormalige St. Lambertusparochie middels woorden van oprechte dank voor hun langdurige en geheel vrijwillige belangenbehartiging en grote energie toegesproken. Als teken van onze dankbaarheid voor hun enorme betrokkenheid en tomeloze inzet voor de parochie, mocht ondergetekende een kleine attentie overhandigen aan Ton van Houtum, Cor van der Heijden, Bart Schellekens, Joke van der Sande en, helaas postuum, Henry Dix. Ook de vele vrijwilligers werden hartelijk bedankt voor hun goede en dierbare diensten. Na een warm applaus van de aanwezigen werd wederom de Pastoor gevraagd deze nuttige avond met een gebed af te sluiten, waarna men nog genoeglijk wat bleef napraten, mede dankzij de goede zorgen van de beheerders Henny en Ad.

Namens het Parochiebestuur,

Ferdinand Sassen, vice-voorzitter

## TEN DODE OPGESCHREVEN

Ik zou toch wel willen weten: Waarom zijn de kerken zo leeg?  
Waarom is God niet meer nodig?  
Zijn daarom de harten zo leeg?

Ik zou wel eens willen weten: Waarom is dit alles geschied?  
Zijn we met z'n allen niet schuldig, aan veel menselijk leed en verdriet  
Ik zou graag nog willen weten:  
Komt ooit weer een andere tijd?  
Waar we vol vertrouwen gaan hopen, dat God onze wegen geleidt?

Kees van den Bosch

Bron: Maria van Bremen.

## PAROCHIEAVOND

Op 10 april was de eerste parochieavond met het nieuwe bestuur. Ferdinand Sassen opende de avond met een inleidend praatje en stelde zichzelf voor als vice voorzitter. Daarna was het de beurt aan pastoor As die een gebed uitsprak voor alle aanwezigen. Dat waren er niet zoveel. Een kleine veertig mensen waren komen luisteren naar wat het nieuwe bestuur voor ons in petto had. Na het gebed van pastoor As stelde Emanuel v.d. Schoot zich voor als de Gemondse vertegenwoordiger in het grote bestuur. Ook dhr. Sassen neemt de honneurs voor Gemonde daarin waar. Deze nam na het gebed van de pastoor weer het woord met enige huishoudelijke mededelingen. Ook de penningmeester dhr. Hans van Gent, wonende in St. Michielsgestel en accountant van beroep was aanwezig en vertelde dat hij wel de grootste klus te klaren had. Hij had ondertussen al 50 bankrekeningen van verschillende parochies en instanties weten op te sporen en probeert daar een geheel van te maken. Voorlopig zal iedere parochie nog wel zijn eigen administratie voeren. Dhr. Sassen vertelde vervolgens dat de parochies niet bij elkaar gevoegd waren om de gelovigen te plagen maar uit armoede. Twee kerken in Schijndel worden binnenkort aan de eredienst onttrokken en binnen nu en tien jaar zal dat naar verwachting ook met de Gemondse kerk het geval zijn. We hebben nog een beetje reserve en dat geldt voor de andere parochies ook maar als de trend van steeds minder gelovigen die zich niet meer actief bij de kerk betrokken voelen en geen kerkbijdragen betalen zich voortzet, zal dat niet voor heel lang zijn. Wat gebeurt er met de pastorie? Dit gebouw valt onder een andere instantie n.l. het "Vastgoedbeheer", daar kon het bestuur weinig over zeggen. Het was bekend dat het Idop zich daar al een hele tijd voor inzet en een jaar langer daar geld voor beschikbaar kan houden maar het zal niet meevallen. De gemeente St. M. Gestel wil er financieel niet aan meewerken en ook "Huis en Erf" die hiervoor eerder in beeld was heeft zich teruggetrokken. Ook de crisis speelt hierbij mee, het wordt een lange termijn oplossing. Het nieuwe parochieblad dat met al twee uitgaven verschenen is zoekt nog naar een goede formule om het blad voor iedereen aantrekkelijk te maken. Dat is moeilijker dan in eerste instantie gedacht werd. Men moet met zoveel dingen rekening houden. Wat de kinderdiensten betreft zou het goed zijn ook eens bij andere parochies te kijken hoe die dat doen. Per slot van rekening zijn we toch een grote parochie. Het zou fijn zijn als de kinderen zich meer betrokken zouden voelen, tenslotte zijn zij de toekomst van ons geloof. Wij geloven in de toekomst, aldus pastoor As, als iedereen een beetje mee gaat geloven zou het nog goed kunnen komen.

Tenslotte werden de oude bestuursleden van de St.Lambertusparochie bedankt voor hun jarenlange inzet met een flesje wijn en een handdruk.

Pastoor As sluit af met een gebed daarna kon iedereen op kosten van de kerk nog een borreltje gaan halen aan de bar van dorps huis "de Kei".

Red.

## **STRENG DIEET**

Janus van Ieperen waar 'nne dikke mens, aaltedal geweest van keins af aon. Janus kos dan ok goed happen. Mar op 'n zeker moment liep dè fout, daor koste op wochten. Hij kwaam in 't ziekenhuis tereichte en moes mee zwaor op dieet. Toen 'n verpleegster hum dan ok vurd' nurste keer eten kwaam brengen waar dènie mals, 't volgende kreeg ie vur zen neus: innelippel soep, 'nne kwart erpel, een sprutje, twee lippelkes pap en een kers nao. Janus kos d'r aon beginnen. Nao 'n klein half uurke kwaam 't verpeegsterke terug en vroeg of 't gesmakt hai. Janus keek zuinig en hij knikte ok zuinig. Van zoveul eten kunde nie royaal knikken. Hedde verder nog wensen? Vroeg 't verpleegsterke. Jawel, zin Janus breng men mar unne postzegel, ik zoigeirewè willen lezen.

't Ver-Gimmes- Geintje

In het parochieblad onder Parochie-informatie graag de onderstaande correctie c.q. aanvulling verwerken en deze hebben betrekking op de locatie Sint Lambertus te Gemonde.

### ***Toevoegen onder Pastoraat groep:***

Pastoraal assistent mevr. Ineke Kuijer (C..A.M.)  
Maassingel 310  
5215 GL 's-Hertogenbosch  
[camkuijer@xs4all.nl](mailto:camkuijer@xs4all.nl)  
073 – 6141110

### ***Wijziging onder Kerkcoördinatoren locatie Gemonde:***

Francine van Oirschot Boomstraat 5  
5291 ND Gemonde  
073-5513911  
[francienvanoirschot@hetnet.nl](mailto:francienvanoirschot@hetnet.nl)